



**כפי האלמנה.** למחרת קלקיליה, יותר מאשר בכל עת אחרת מאז תום מלחמת העצמאות, הבין כל אדם בישראל כי הקרב על עצם קיום המדינה לא פסק. תמונה זו של אלמנה המבכה את בעלה, הלוחם שנפל, מסמלת את משמעות ההקרבה במלואה.

**יגון הרב.** רבה הראשי של בני ברק, הרב יעקב לנדא, בוכה ליד קברו הפתוח של משה ברזר. הרב לנדא היה מלמדו של ברזר, קידש את נשואיו והיה נוכח בבית המילה של בנו. אחרי ההספדים, לא נזר אלומות אש, לפי בקשת משפחת ברזר.



**סמל שמואל גרינפלד**

היה בחופשה, כאשר יצאו חבריו לפעולת קלקיליה. הוא תור למחנה, שכר מוגית ר' דהר, על חשבוננו, לקרבו האחרון. אלי, כפי שחבריו כינוהו, נולד ברומניה. הוא עלה עם הוריו לתל-אביב, סיים את בית הספר תיכון חדש, יצא עם הכשרת השומר הצעיר לקיבוץ כרמיה, על גבול רצועת עזה. נפל בגיל 20. אביו נהרג במלחמת העצמאות.

**רביטוראי יורם רוזנטל**

היה חייל חטיק ומנוסה, למרות היותו בן 19. אביו, סגן מנהל משרד סכני במפעלי אתא, ואמו, רופאת ילדים, עלו מגרמניה, גרים כיום בקרית ביאליק, שם סיים יורם, חניך השומר הצעיר, את בית-הספר העממי. הוא עבר למוסד החינוכי של משמר העמק ועם סיום לימודיו שם, נתקבל כחבר המשק. היה ידוע בין חבריו כלוחם לזוגמה.

**סמל אכשדום גוטיב**

יליד ירושלים. התגייס לצבא לפני שהיה בן 18. בלשכת הגיוס דרשו מהנער, בעל ההופעה הנאה, כי אביו יחתום על טופס המאשר את הסכמתו לגיוס בנו לפני המועד. מאז עברו למעלה משנתיים ואבשלום, בוגר גימנסיה רחביה, היה נוהג לספר לחבריו לנשק על תוכניותיו לגבי העתיד. הוא הת' כונן להשתלם בכימיה באוניברסיטה העברית.

**סרן אמנון פרימן**

שירת שבע שנים בצה"ל. הוא נולד והת' הנך בכפר סבא ושם הובא למנוחתו האחר רונה. לפני שהתגייס לצבא עבד אמנון, בנה של משפחת פועלים וחתיקה, כפועל בניין. בשעות הפנאי, פסק בהדרכת נערים בגדניע. הוא התגייס לצבא כטוראי, עלה בדרגה הר' דות לעבודה מסורה וכשרון פיקודי רב. בנפלו, היה בן 25. השאיר אשה וילד.



**רביטוראי גרעון פיק**

נולד בירושלים, לפני 19 שנה. כאשר היה בן 10, עברו הוריו, שלמה וטובה פיק, ל' מושב חרות, מצפון לכפר-סבא. הוא סיים בית-ספר חקלאי לפני צאתו לשירות בצה"ל. את התפקידים שהטילו עליו מפקדיו בצבא מילא ביסודיות של איכר. במותו, השאיר בחברת החשמל, אחרי גמר שירותו הסדיר התגייס לצבא הקבע. השאיר אשה וילד.

**רביטוראי משה ברזר**

היה הקשיש בין חללי הפעולה. בן 29, יליד אוסטריה, שעלה ארצה בגיל 12, הש' תתף משה ברזר בקרבות תשי"ח, כאיש הפלוגה הדתית בירושלים. בין השאר, הצ' טימן בקרב על תל-אזה. לפני המלחמה עבד בחברת החשמל, אחרי גמר שירותו הסדיר התגייס לצבא הקבע. השאיר אשה וילד.

**טוראי חיים רצון**

התייתם מהוריו בגיל צעיר מאד. כאשר הגיע ארצה, במרדב הקטמים מתימן, לפני שש שנים, היה נער צנום ומפוזר, שאחז את יד אחיו הצעיר ממנו. האח נשלח למוסד אמן בעפולה ואילו חיים, נשלח במסגרת קבוצה של עליית הנוער לקיבוץ לביא, השייך ל' הפועל המזרחי, מקום בו נערכה הלחיתו.

**סגן-משנה אהרן אוישע**

היה ידוע יותר בשם 'ליקוי' לחבריו. הוא הגיע עם הוריו מרומניה לפני שבע שנים. ולאחר תקופה קצרה במחנה עולים, השתקעה המשפחה בתל-אביב. ליקוי הצעיר התאקלם במהירות, נחשב לצבר בכל דבר. הוא סיים בית-ספר תיכון בתל-אביב, התגייס לצבא מיד לאחר גמר הלימודים. בן 20 היה במותו.