



ביום הראשון, ניסו לתת לנו גם אבל אחרי שראו שאף אחד לא מת, לא ניסו פעם שניה. פעם עשו זעה ונתנו תפוחי זהב המלצרים ותעלפו כשאף אחד לא אכל את היבשים. כשבילם זה היה שיהי

כן היינו מחסלים, זה כמויות עצי מין תפוחי-עץ זמין דוברבניב.

★ ★ ★

מוסקבה עצמה אין הרבה מה ירובה מורכבת מביני מגורים. נמצא הקרמלין והכיכר האדומה, ותעפים כמה רחובות רחבים שהם הראשיים של מוסקבה.

חדשים בתוך העיר כמעט שלא כלל. אבל בכל מרכז, דאגו שיהיה ממשלתי מודרני, או מוסד ציבורי תיאטרון, ואלה הם הבינינים היחידים בעיר. שאר הבתים הם בני חמש קומות.

לעיר בונים שיכונים במספר רב. את הקירות מוכנים מבתי החרושת. הם בלי מרפסות, כמו קוביות בטון. יש רחבים בצורה מעוררת תימהון. יות יכולות לנסוע זו בצד זו לרוי אחד. הרוסים עשו זאת בצורה הם לא הרסו את הבינינים הישנים, ש' העבירו אותם ופינו מקום לסלי ית בן חמש קומות, חופרים מי וודות, מניחים גילי ברזל ובעזרת מרימים את הבית ומעבירים אותו. ההתפתחות הטכנית והתעשייתית מעצות כפי שהיא מוצגת לתיירים, בים מאמריקה, היא על רמה גבוהה ירנו בתערוכה החקלאית המתמדת. ת אותה ביסודיות, צריך לבקר ול- לפחות שבוע. אנחנו היינו רק עות. הסקנו לראות אפילו כור וגרוזי בוכה בביתן הגרוזיני מול

הקצרה ומדי הצבא השונים המשמשים להם כתלבושת. ילדים בגיל זה גילו התעניינות גדולה במשחק, צבאו מדי פעם על שחקני הנבחרת כדי שיתנו להם את חתימתם. השיחה עמט התנהלה באמצעות תנועות ידיים ועוויות פנים.

שיחת חברים. שאלו מתניה וג'רי חלדי (כורט) משוחחים עם ילדים בשעת ביקור במוזיאון בקרמלין. ילדים אלה נמצאים כל יומם במועדון, עורכים טיולים וספורט בעיר. הפרט הבולט בהופעתם החזונית היא התספורת

אמרתי שנהיה שבעיר צרן אם נקבל ארבעה שערים וחילקתי להם סיגוריות ישראליות. הם היו מבסוטים.

אחרי האימון הצטופפו סביבנו המונים. מצאתי ביניהם אחד שדיבר אנגלית והוא הי פך למתורגמן לכל מלה שהוצאתי מפי. הם התעניינו במצב הכדורגל בארץ והתפעלו לשמוע על מספר הקבוצות בליגות השונות, מאחר שמספר הקבוצות בכל ליגה שלהם הוא כמו אצלנו.

את שאר השחקנים הקיפו כשבאנו להתאמן באיצטדיון דינאמו. הוא היה מלא אתלטים סינים וקוריאנים, שהרוסים מכינים אותם לקראת האולימפיאדה. האיצי טדיון עצמו היה מלא שלוליות בוך ובורות מים. אבל יום אחד אחרי זה, בשעת המש' חק, כבר צמח במקומות אלה דשא. פשוט ניסו את הבורות באדמה שתולה דשא.

ד לתערוכות דומות באנגליה, למשל, ששם אסור בתכלית מוך שטח התערוכה, הירשו לנו לצלם כאן כל מה

ומצגינם בתערוכה זכה ודוקא חודורוב בהצלחה הגדולה ומבקרם הכירו אותו משידור הטלביזיה והיו מקיפים המונינים, כדי לקבל חתימה או להחליף עמו סמלים.

★ ★ ★

ע זכנו את מוסקבה בבוקר. כל זמ הטיסה ראינו מתחילנו שחיי ענק מי כוסים ירק, הפעם טסנו באוירון רוסי. זה היה אוירון קטן דר-מונעי, שהכסאות בו הם כמו באולם קולנועי. בלי חגורות וכלי אזהרות של הטייסים להחזיק במשהו בזמן ההתרוממות או הנחיתה. לא היה גם צורך בזה.

שאלו אותי מה דעתי, וכמה נקבל במשחק.

שתי דיילות רוסיות, בבגדים פשוטים, לי לא מדים, הגישו לנו סוכריות שטעמן כ' טעם הסוכריות בימי הצנע אצלנו.



המונים ממתנינים. שני טורי סקרנים מצטופפים משני צידי הדרך בה צריכה לעבור מכוניתו של השאח. התמונה צולמה מחלוננו של מלון לנינגראד.

הפעם שונה נתיב הטיסה, כשנסענו לי מוסקבה וחנינו בדרך בולגיה, חיכו לנו שם המון יהודים. הם רק שמעו ברדיו שיתכך ונעבור דרך וילנה, והמתינו בשדה התעופה שתיים עשרה שעות.



בחזרה כבר לא חנינו בולגיה, אלא בפני סק. אולי יש שם יהודים, אבל כנראה שאין להם רדיו, איש לא חיכה לנו.

כשעברנו מעל לחרשה, עיר מולדתו של יצחק שניאור, הפליט רבינוביץ' צעקה: "ש' ניאור, התחנה שלך, אתה יכול לרדת!" החברה התחילו לצחוק, ככל שהתרחקנו ממוסקבה הרגשנו כעין הקלה תהיכרתית, למרות שהיינו בה חופשים לחלוטין.

ירדנו בפראג לטיול של כמה שעות. פראג כבר גראית יותר שוקקת וחיה ממוסקבה. האנשים בה הולכים בתלבושת מערבית ו' שומעים קצת צחוק ברחובות. אני לא יודע אם יש להם סיבה לכך, כי כשניסיתי לש' אול מה מחירו של איפנוע יאוונה, ענו לי שרק סטכנוביצים זכאים לקנותה.

המחירים בחנויות אינם גופלים מאלה של מוסקבה, אלא שיש הרבה יותר מה לקנות. בכניסה לעיר עומדת מצבת זכרון גדולה לטטאלין. ראינו שמתחילים לפרק איתה - לא מסיבה פוליטית, אלא בגלל שהגנה גרף את יסודות הפסל.

מפראג המראנו חזרה לבריסל. כמה חברה שוב לא הרגישו בטוב בשעת הטיסה. אני צחקתי. לא בגלל שמשוהו הצחק אותי. הם חשבו שאני צחק מהם. אבל מה אני יכול לעשות, כשכל פעם שהמטוס גולש זה מדג' דג אותי בכטן ואיני יכול להפסיק לצחוק. צחקתי עד לרמעות.



במוסקבה. השאח האיראני, מוחמד ריזה, בחברת אשתו סוראיה האיראני במוסקבה. ביקורו הרשמי של השאח זכה לאהדה עצומה. השאח נחשבת לאחת הנשים היפות בעולם, עוררה תשומת לב במוסקבה.