

רחל מרחלת על כל העולם

עניינים מלכותיים

את הסיפור הזה אפשר להתחיל כך: היה היה פעם נסיך תל-אביבי בן 33, בשם **אבי סוויד**. הנסיך הנאה והשקט הזה התגורר עד לפני חצי שנה בבית עתיק ומהיר, דר, בחברתם של כלבו, דגיהוזה שבבריכת החצר שלו ועשרות בעלי-כנף ציבעוניים, שקישטו את החצר בשלל צבעים. לנסיך הזה היתה גם משרתת פיליפינית נאמנה, שהיתה מכינה את ארוחותיו ואת בגדיו, ודואגת כמעט לכל מחסורו. כשנחה עליו הרוח, היה הנסיך נוסע למכון-הספורט שלו, שם הוא היה מתאמן באיגרוף תאילנדי, ספורט שבו הוא הגיע להישגים מרשימים. וכשהתחשק לו, היה יוצא לסיבובים עירוניים במכונית המרצדס 500 המפוארת שלו, שכמותה אולי יש עוד שתיים בישראל. בעוכרו ברחובות העיר היו כל הנסיכות

הנשים של גינת

מה אתם חושבים, שרק לכם יש מה להגיד על מרשת רפי גינת? גם לי יש כמה סיפורים!
או קודם כל, חקרתי ודרשתי וגיליתי שמערכת-היחסים בין גינת לבין אשתו נאווה לא היתה כלי-כך תקינה בשנה האחרונה. אמנם לרבנות הם לא הגיעו, אך המצב לא היה טוב שם.
נאווה, בת להורים דתיים המתגוררים בשכונת יד-אלהיה בתל-אביב, היא אשתו השנייה של רפי, אחרי שהוא התגרש מדורית, אם בתו.



דורית אכנון

דורית קרמל-גינת עם גינת בביתו של רפי חולשה לנשים תימניות

הוא הכיר את נאווה קוטאי התימניה, שהיא כיום בת 35, והם נישאו ב-1981. הקרויון בקשר ביניהם הוא שרפי יצא קודם לכן עם בת דודתה של נאווה, ודרכה הוא הכיר את אשתו.

לרפי, שיש לו חולשה גדולה לנשים תימניות, היה לפני ארבע שנים — ואולי קצת יותר — רומאן עם אחת הדוגמניות המפורסמות ביותר בארץ, ואני לא רוצה להוסיף אף פרט מזה, מפני שהיא מאוד מפורסמת ונשוא אה באשר. אך הרומאן שלהם היה כלי-כך גדול, שהם אפילו עמדו לטוס לחו"ל יחדיו, אך זה לא יצא לפועל.

אשת-לשעבר, דורית, נישאה לבחור נחמד המנהל את בריכת-השולטן בירושלים, ור היא עצמה בעלת בוטיק אופנתי בתל-אביב. עוד סיפרו לי השפוינים שלי שההורים הרעיים של נאווה מתים מבושה מהעניין הזה, כי כשכילם זה סוף-העולם שהחתן שלהם שוכב



שרי ברוך ואבי סוויד
חתונה סודית

נאנקות בערגה, והגברים היו מצהיבים מקיני אה.
אך משהו היה סדוק בממלכה הזאת, כי נסיך ללא נסיכה זה דבר שלא יישמע בבית המלוכה. או עמלו וטרחו כל החברים ומצאו לנסיך יפהפיות מזנים שונים, אך אף אחת מהן לא השביעה את רצונו.
עד שיום אחד הוא פשוט הכיר את המיועדת, גבירה אצילית ונאה בשם **שרי ברוך**, והשניים התאהבו. במהלך אהבתם הספיק הנסיך גם להקים מיסעדה סינית גלאטיכוסר, הסמוכה לחנות-התכשיטים המהודרת שבבעלותו. כך הוחלט על הקמת בית-מלוכה ולהרחיב את הממלכה. לפני חודש החליטו להינשא. אך שימחתם נפגמה. מייסד השושלת, שהוא אביה-הנסיך, הגיע ארצה בחברת רעייתו ובניי-מישפחתם, כדי לחגוג את החגים ביחד עם כנס יורש-העצר. האב, המתגורר מזה שנים בארצות-הברית, לקה בהתקף-לב ואושפז בבית-החולים איכר לוב. לאחר שהתאושש הועבר למכון מיוחד לטיפול בנפגע-יילב במלון באזון. ואז החליט הנסיך לערוך את חתונתו במלון, בנוכחות בניי-המישפחה בלבד.
בשכוע שעבר נישא אבי סוויד לבחירתו ליבו, שרי ברוך, בטכס צנוע, אפילו החברים הקרובים ביותר לא הובאו כסוד העניין. ככה זה אצל נסיכים. קצת האב סוויד מתאושש במלון, ובנו הנסיך חזר לעבודתו, כשלידו אשתו הנסיכה, שרי.

הילה העשירה. ואכן, דורון התאהב בכחורה אוסטרלית בשם **מרים**, והם נישאו. הוא המשיך לעסוק ברק, אך הגעגועים לארץ ולחבר'ה עשו את שלהם ודורון ואשתו מרים החליטו לעשות עלייה. לפני שבועיים הם הגיעו ארצה, כדי לשהות במדינת היהודים לפחות עד חודש מרס בשנה הבאה, כדי לראות מה ילד יום, או מה תלך אשתו.
ומה קרה לערי? העלמה המרשימה הזאת נסעה לנידירורק, שם יש לה ולבניי-מישפחתה



דורון איינהורן
פתק מהרבנות

קשרים מפה ועד לוס-אנג'לס. היא עברה במי שך תקופה קצרה כרוגמנית-צילום לקטלוגים של פרוות ותכשיטים, אך היא ראתה שזה לא רציני ויאה לבחורה במעמדה. אז היא התחילה ללמוד את רזי הכלכלה האמריקאית, וכיום היא עובדת במישרד ברוקרים גדול בניו-יורק, שם היא עוסקת במכירה ובהשכרה של נכסים.
אל דאגה, היא מגיעה ארצה לעיתים קרובות, כשהיא לבושה כמיטב פלאי-האופנה. כשהיא מלווה באחותיה היפה, **עלמה**, ובאמה המדהימה, תנה, היא מגיעה לאירועים החשובים, שאל כולם היא מוזמנת.

סיפור של שלוש יבשות

נהלו במצמעות עורכי-דין. דורון סירב לתת גט. הוא דרש תמורה עבור הפתק הנכסף מהרבנות, ועדי לא כלי-כך מיהרה להסכים לה.
באחד הימים הוא ארז את חפציו וטס ל-אוסטרליה הרחוקה. אף אחד לא הבין מה החיפזון, אך התחילו להגיע משם כל מיני מסרים שונים ומשונים. דורון הכיר יפהפיה מקומית, אך אליה וקוץ בה — בקהילה היהודית התלבו מהבחור, אך לא מהעובדה שהוא עדיין נשוי. דורון טס ארצה, ויתר על כל תביעותיו ונתן את הגט לאשתו, מיהר לנמל-התעופה ועם הפתק מהרבנות בכיס שלו הוא חזר ל-אוסטרליה, שם קיבלו אותו בורעות פתוחות, כי באוסטרליה היהודים אוהבים יהודים שהם פנויים, ושאפשר לחתן אותם עם בנות המקד

אצל שניהם זה התחיל כמו סיפור מהאגדות. שני צעירים יפים, מוכשרים ומאוסרים, מחליטים להינשא.
היא: **עדי בייורחנן**, בתם של איש הביטוח **אשר בייורחנן**, פעיל באיגוד וארייפ. ושל אשת-החברה **הנה בייורחנן**, הנחשבת כאחת הנשים הכריזמטיות בארץ, בגלל הופעתה יוצאת-הדופן, הכוללת תסרוכת חרשנית ושמלות-ערב נוסח **ג'ין הארלו** וכו', וגם כגלל אישיותה התוססת.
הוא: **דורון איינהורן**, בן למישפחה שעסקה בהפצת-סרטים, צעיר גבה-קומה ובהיר-שיער, המתנשא לגובה של 1.83 מטר. השניים נישאו, אך נראה שהשירוק לא היה מוצלח כלי-כך, ותוך זמן קצר ביותר הם הפסיקו לדבר זה עם זה. השיחות בין השניים התי



אני ולדמן, העולם הזה

חנה ועדי בייורחנן
השירוק לא היה מוצלח