

אני זוכר, תעלים הזה



**חגי כהן:**

**„כאשר מנסים להוכיח לאחרים, זה מה שקורה!“**

ביום השבת האחרון נפצע רונן קליין, אופנוען, בכיכר ערד-סדום. המיטרה, העיתונות והתיקשות בכלל התלבשו על התאונה כמוצאי שלל רב, למרות שלא היתה זו התאונה הראשונה בכביש.

מה בדיוק קרה שם, שאלתי את חגי כהן, אופנוען. זאת היתה שטות אחת גדולה להזכיר את הכביש הזה בטלוויזיה, לדבר עליו יותר מדי. מאז התחילו להגיע לשם יותר מדי אופנועים. היה ברור שיהיה פיצוץ.

**אתה חושב שהתאונה תשנה משהו לאופנוענים?**

אם הם לא יגיעו לשם, הם ימצאו מקום אחר. אבל בעיקרון זה לא ישנה שום דבר.

**למה התלבשו על הכביש דווקא עכשיו?**  
כי הכביש הזה הוא חם עכשיו, וזה היה ברור שיתלבשו עליו. היתה חסרה תאונה קטנה למצוא צידוק כדי לסגור את הכביש. בסך-הכל לא נהרג שם אף אחד. לא היו שם הרבה תאונות. זו אולי התאונה השניה או השלישית, שמישהו נפצע באורח בינוני.

**ימצאו לכביש תחליף?**

אין כביש ברמה כזאת בשום מקום בארץ. גם ככה נוסעים שעתיים מתל-אביב, כדי להגיע לשם. זה כביש חדש. 120-130 סיבובים 25 ק"מ. הייתי שם בשבוע שעבר, אבל אני לא אוהב קבוצות גדולות. אני לא צריך לחץ של אחרים לפניי ואחריי.

**אופנועים**

**הלחץ הקבוצתי הוא שגורם לאנשים להשתולל?**  
„שופוני“ — כל אחד צריך להוכיח לחברה שהוא משכיב חזק יותר, וכאשר מנסים לדרוף אחרי מישהו שרוכב חזק יותר — זה מה שקורה.

**ואחרי תאונה כזאת, אפשר להמשיך לרכוב, באילו לא קרה כלום?**

אני ראיתי תאונה יותר קשה, אבל זה לא שינה לי. זה אולי יוצר קצת חחד לתקופה מסוימת, אבל מתגברים. זה חלק מהסיכון. אנחנו יודעים שאנחנו עלולים להחליק באיזה יום. חבר שלי, למשל, שהחליק בסיבוב, לא מסוגל להשכיב סנטר מטר מאז ההחלקה. הוא נהיה סמרטוט. לא מסוגל לעשות השכבה בישראל. עליו זה השיעור. עד שהוא החליק הוא היה פסיכי. היה לו ביטחון עצמי מופרז. אבל מאז הוא הפסיק להשכיב, ואפילו החליף אופנוע. ממש נכנס לו פחד. (אורית זרובבל)



**שושנה בהט:**

**„לא יזיק לעם ישראל ללמוד עברית!“**

למי שלא יודע — שנת תש"ן היא שנת השפה העברית. מישרד-החינוך והאקדמיה פתחו במיבצע להנחלת השפה העברית.

שאלתי את שושנה בהט מהאקדמיה, לוחמת נודעת להנחלת השפה, מה מטרתיה של שנת השפה העברית. קודם כל, המטרה היא להזכיר מאורע חשוב, שבהחלט יכול לגסוך בנו גאווה, שהחינוך שפה של כתב ועשינו אותה לשון של דיבור, למרות שלא האמינו שהיא יכולה להיות לשון חיה. זה בהחלט פלא גדול.

שנית, יש לנו עדיין צורך להרים את קרנה של הלשון העברית. לא רק שנקפיד על דיוק, אלא שנהיה נאמנים ללשון הזאת, מבלי להירש לזרזון של עם אחר, כמו אנגלית, למשל, שמשוּמֵמה אנחנו חושבים שהיא יוקרתית יותר מהלשון העברית. זה סימן לתרבות קלוקלת, לא רק בתחום הלשון, אלא גם בתחומים אחרים. „סנטר“ הוא רוגמה מובהקת. דבר שלישי, לא יזיק לעם ישראל ללמוד קצת יותר טוב עברית.

**על מה אתם מתכוונים לשים דגש?**

על כל מה שכרוך בתחיית הדיבור העברי.

**למי אתם בעצם פונים?**

לכלל ישראל. אנחנו מוכנים לתת את עזרתנו לכל אחד.

**עברית**

**איך בדיוק?**  
ביקורים באקדמיה, למשל. חוגגים את יום הלשון בכל מיני יישובים. עובדים עם ציותי מורים ומדריכים. אנחנו מקווים שהעיתונים יעזרו לנו להביא את זה ליריעת הציבור בצורה חיובית, להפסיק ללגלג, להפסיק להציג אותנו כמי שרורשים יותר מדי ואיננו מתחשבים בהתפתחות הלשון הטיבעית וכל מיני טענות, שלמעשה גורמות לנסיגה, ולא להתקדמות. אנחנו לא רוצים ליצור שתי לשונות: עברית מדוברת ולישון גורמטיבית. אנחנו רוצים שהלשון תהיה ידועה. קודם כל, צריך לדעת את מה מבקרים, ובשביל זה צריך כן-אדם קודם כל ללמוד.

אין לנו שום התנגדות למה שקוראים סלנג, ובעברית לשון-עגה. זה דבר שהי בפני עצמו. אין שום יריבות בין הלשון השובבית החברה-מנית ללשון הנורמטיבית המתוקנת. הקהל מבבלל בין לשון המוגנית של בורות ללשון-עגה, שגם אני יכולה להשתמש בה בשעת הצורך. (אורית זרובבל)



**אריה צוקר:**

**„חוק פרקינסון חי בעיריית תל-אביב!“**

השבוע התבררו תושבי תל-אביב על מינויו של סמנכ"ל חדש לעירייתם. סמנכ"ל אחד כבר קיים בעירייה (לאירגון), והסמנכ"ל החדש הוגדר כ„סמנכ"ל לענייני זכינות ובקרה“. לתפקיד נבחר (במיכרז) תת-אלוף (מיל') מאיר אלרון. האופוזיציה בעירייה תקפה את המינוי החדש בחריפות.

שאלתי את אריה צוקר (מפ"ס), חבר מועצת העיר מהאופוזיציה, על מה יצא הקצף.

בלי להיכנס לפרטים על מהות תפקידו של הסמנכ"ל החדש, ברור לי שבימים שצריך לוותר על 300 עובדי-עירייה קבועים, וכשנערכים קיצוצים בשרותים החיוניים ביותר — רווחה, חינוך (שעות-העשרה), בריאות ועוד — למנות סמנכ"ל חדש, אין בזה מהטעם הטוב. זו התעלמות מהצרכים האלמנטריים של העיר הזאת.

**עיריות**

צריך לזכור שמדובר בסמנכ"ל עם ליסכה וכל הכרוך בזה. חוץ מזה, יש כבר מנכ"ל, ויש כבר סמנכ"ל אחד. הניפוח הזה של המטה, תוך כמה שנים, מוכיח שהוקי-פרקינסון לא מת. הוא קיים בעיריית תל-אביב.

**הגדרת התפקיד של הסמנכ"ל החדש מלמדת שבין היתר הוא יעסוק ב„קביעת סירדי עדיפויות ומימוש התוכניות בהתאם למיגבלות התקציביות.“ אולי, בסופו של חשבון, הסמנכ"ל החדש יביא דווקא ליותר ייעול וחיסכון בעירייה?**

אינני מתייחס למהות התפקיד, אלא לשעה ולרקע שבו הוא נערך.

חוץ מזה, יש די כוחות בעירייה שיכולים להתייחס גם לבעייה הזו של ייעול.

כרגע יש צימצומים הכרחיים במערכת, ובשעה כזו לא בונים תפקיד חדש. מה עוד שבאחרונה כבר נוספו מיספר בכירים לעירייה. (נידעון סער-סרצ'נסקי)

אני זוכר, תעלים הזה