

# רחל מרחלת על כל העולם

## גליה מגלה

יש לה חבר, אין לה חבר, היא מאוהבת, היא לא מאוהבת, ראו אותה עם... זאת בערך תמצית חייה של האלמנה העשירה והמר ציאהילאור גליה אלבין. אף אחד לא מתעניין מה היא עושה, כולם רוצים לדעת מי החבר שלה. מעניין למה. באחת המסיבות האחרונות שלה ניגשתי אליה ושאלתי אותה.

"גליה, מי החבר הנוכחי?"  
 "אין כזה. הלוואי והיה."  
 "ומה עם הסיפורים על החבר הטייס?"  
 "סתם רכילות. אם יש אחד כזה, אני רוצה להכיר אותו."  
 "ומה עם כל האחרים, כמו ביבי נתני?"  
 "הו?"

"ענייני עבודה בלבד."  
 אז רעו לכם שגליה היא בחורה רצינית, וגם מאור דיסקרטית. אבל זה לא עוזר לה במיוחד, כי רק לפני שבוע היא בילתה סוף שבוע משגע במועדון היסדהיכוון באוכיב, בחברת קובי הטייס, ונראה שהם מאור מאורמאור מיוודים.



גליה אלבין עם בוב גוציונה ולין גינסון סוד צבאי

את שמו המלא אני לא יכולה לגלות, כי זה סוד צבאי. גליה חילקה שם לחברות כמה חולצות הנושאות את שם הירחון שהיא מוציאה לאור, וגם גילתה לאחת מהן שהיא מאור שמחה

שנתן זהבי יהיה העורך החדש, ושהיא לא תתערב בעריכה. אני מאחלת לה כל טוב. אני רק מקווה שהמערכת לא תעלה באש, מסיבות לא ברורות.

## המון רעש

פעם, בתקופה שהעיתונות עסקה בעניינים מהותיים, והעיתונאים והכתבים היו רציניים — או לפחות כך זה נראה — היה עיתונאי שעשה הרבה רעש בעיתונות. קראו לו, וגם קוראים לו כך היום, אבי ולנטין. הוא היה כתב לענייניפילילים, והוא התפרסם כסדר רתכתבות בעיתון הארץ על "הפשע המאור" רגז' בישראל. היו מי שפטידיכה נגר העיתון, בגלל הכתבות האלה, וכל הארץ השתתפה בהילולת-הפשע הזאת. ולנטין הזה, שהוא כיום בן 39, למד שהפשע אינו משתלם — לפחות לא בעיתונות. הוא עבר לכתבת סיפרימתה.

במשך שבע שנים הוא היה בעלה של דורית ולנטין, מלכת-החן של ישראל לשנת 1976, שייצגה את ישראל לצידה של רינה מור, שזכתה בתואר מיס תבכ. אבי ודורית היו הווג היפה של רמת-



אבי ולנטין, העולם הזה

אבי ולנטין חברה חדשה

השרון, זוג סולירי, מצויד בבית יפה וכל האביורים הנחוצים, פלוס חברים מתאימים, ואז כיום אחד — וזה קרה בשנה שעברה — הם נפרדו. כל אחד פנה לדרכו.

את דורית ראו בעיר באירועים שונים, אך אבי נעלם.

השבוע, במסיבה רבת-משתתפים, ראיתי אותו עם חברתו החדשה. לא כליכך הבנתי מה הוא עושה במקום כזה רועש והמוני, עד שגילו לי שחברתו עוברת כמלצרים במקום הזה, וזאת הסיבה לבואו.

קעת מספרים החברים המשותפים שיש חיכוכים בין רוידי לירידתו אודט בגלל חני. מה בריוק קורה כמשולש הידידות-ירומאנטי הזה לא ברור לאיש, וכמו אצל משולשים רבים אחרים חשוב לגלות מי מגלם את שתי הצלעות השוות, כלומר מי מן השתיים מהווה את הווג האמיתי. ואולי יש כאן משולש שווה צלעות, ואז זה באמת מעניין.

## מחוץ למיגרש הביתי

מה קורה בעולם-הכדורגל הנפלא שלנו? השחקן יעקב שוורץ מבית-ירושלים, המחלים מפציעה, מתאושש להפליא בעזרת חברתו, קלינה משיח. שוורץ, הנחשב כיוורשו של אורי מלמיליאן הא-גדתי, הוא גבר נאה בן 25, ויש לו מחזרות רבות. אך כולנו יודעים שאהבה גדולה יש רק אחת, ולגבי ניתוח זאת קלינה, שאותה הוא הכיר עוד בימי שרותו הצבאי. זה בא ללמדנו איזו נחישות יש לספורטאים שלנו.

שחקן אחר, שהוא מאושר קעת, הוא ירון כהן, מבית-ריתל-אביב. לפני חצי שנה עזבה אותו חברתו, מפני שהוא שם עינו באחרות. אך היא נוכחה לגלות שירון אוהב אותה על אמת, כמו שחברתו אומרים, והיא נכנעה ללחציו. קעת הם שוב ביחד. לעומתם, השחקן אופיר שמואלי, איש נבחרת-ישראל, מגלה אהבה לתל-מידת-תיכון בשם אבישג.

אני יכולה להמשיך כך עוד ועוד, אבל יש גם מיקרים הפוכים. שחקני-הכדורגל הבוגרים האלה, שהגיעו לשנות ה-30 בחייהם, לא כליכך שבעים מחיי האהבה הקונבנציונאליים שלהם, והם מחפשים ריגושים מחוץ למיגרש הביתי.

אני מכירה כמה חברי נבחרת-ישראל ושחקני-מפתח בקבוצות מהליגה הלאומית, המנהלים סיפורי-אהבה-יוסכס עם יפהפיות תל-אביביות שונות מתחת לאפן של נשותיהם החוקיות. שחקנים אלה, שהם ברובם נשואים, טוענים שהם מאוד אוהבים את החוקיות, אך כדי להגביר את האדרנלין בדם הם זקוקים למשהו נוסף, בדמות מאהבת צעירה.

## משולש שווה צלעות

מיסערה שיש לה כליכך הרבה בעיות, לא של אוכל אלא של הבעלים!

ביפו, בגלריית שלוש ענורה וחצי. נפתחה לפני חצי שנה מיסערה צרפתית שהספיקה לארח בין כתליה את אלפי הפרנקופילים בארץ.

בעלי המסערה הם אישה-העסקים מצרפת רויד ביטון ואודט פיזנטי, אשתו של ז'אק פיזנטי, מהחשובים שבאנשי-האופנה בפאריס.

ז'אק הוא המממן העיקרי של בית-האופנה קלוד חוטונה, מהמובילים באופנה בעולם, ואחר מ-10 האופנאים החשובים ביותר בפאריס. לז'אק הזה יש עוד בית-אופנה הנושא את השם שלו.

ז'אק ואודט נשואים שנים רבות, אך חיים



ז'אק פיזנטי ביחד ולחוד

במיסגרת העבודה, אך זה עניין אחר, כי לדויד ביטון יש חברה בשם חני אסולין, יחצנית צעירה ויפה הצמודה אליו כבר הרבה זמן.

## שתי חתונות

האם היה זה צירוף-מיקרים או תיכונן מקורי?

ביום השלישי התחתן נתני רכטמן, עורך בעיתון הכלכלי נלוכס עם חברתו, יעל ברגלס, בתו של איתן ברגלס, אחר האנשים החוקים בנכונ הפועלים. מיספר 2 אחרי עמירם סיון, מנכ"ל הבנק. יומיים אחריו נישאה במלון היסטון חני שטיינר, מלכת-המים של העולם הזה לשנת 86 לחברה-הלהיט-המייסערה-מקס מלכה.



יעל ונתני רכטמן

היא הייתה מועמדת למלכת-היופי"

לכאורה אין קשר בין האירועים. אך בעלי הויתרון לשטויות ולרכילות, כמוני, בוודאי זוכרים את הרומאן הארוך שהיה לנתני ולחני במשך יותר משנה. כולם דיברו על האהבה הגדולה בין השניים, ועל זה שהיא תיגמר בנישואין. אך בני-הווג נפרדו, כל אחד הלך לדרכו, חני הכירה את מלכה, חובב מיסערות סיניות, ונתני התאהב ביעל, סטודנטית לסר ציולוגיה באוניברסיטת תל-אביב.

אבי ולנטין, העולם הזה