

# החבר החסוי של גלי עטרי

הסיפור התחיל ככה: קיבלתי הודעה מאחד מהשפיונים, שאני די סומכת עליו, שהוא שמע, ממשהו שהוא די סומך עליו, שלגלי עטרי מתחנת, והיא מאוד מאושרת. תיכף נעשיתי מאושרת בשבילה, כי אמא שלי אומרת שחתינה זה אושר, בכל גיל, ובטח כאשר זה בא, כמו לגלי, בגיל הבשל של 37, אחרי רווקות ממושכת. הייתי בטוחה שיש לי כאן סיפור השער האחורי של הגליון הקרוב, וחיכיתי בהתרגשות רבה לפרטים על החתן. כאן הגיעה האכזבה הגדולה, כי כל מה ששמעתי היה שהגבר הוא בעל מיקצוע עצמאי, לא שייך לעולם הבידור, גבוה, נאה, חתיך.

גלי, מאז שריכרתי איתה בטלפון בפעם האחרונה

## סצ'נה כמו בסרטים

במיסגרת הפסטיבל שנערך סביב השר הטרי רפי אדרי היו הרבה רינונים והשמר צות שלא במקומן. אני חושבת שסתם מקני אים בו על זה שהוא התחנן עם אן-קלוד, בתו של דויד עמר, מהיהודים העשירים בעולם.

בין לבין הוא הספיק לערוך, ביחד עם גרושתו ג'ואן אדרי, את מסיבת הבר-מיצווה של בנו לירון. וזאת אולי הפעם היחידה שהמישפחה כולה התאחדה, מאז הגירושין.

כבר סיפרתי לכם על הידידות הרומנטית בין ג'ואן אדרי לבין גוון מורגן, השגריר של ארצות השוק המשותף בארץ. מורגן זה, גבר אלגנטי, תרבותי, גרוש ואב לשניים, הוא מטרה מוטנציאלית להרבה גרושות רווקות המשתייכות למעמד העליון. יש לו כמה ידידות או מחזרות. אחת מהן היא אשת-החברה אליס קריגר, הנמצאת בחו"דשים האחרונים בלונדון, שם היא סועדת את אמא החולה. אך גם יש לו קשר עם מחזרות אלמוניות ועקשניות, שאת שמה אני לא יכולה לנלות עדיין.

אחת מחברותי, שהיתה בבר-המיצווה של לירון, סיפרה לי שהפסדתי סצ'נה נחמ"ד



ג'ואן אדרי (משמאל) וזבתה אורית השגריר היה נכון

עמדה בסמוך וקלטה הכל. השגריר היה נכון מהעניין כי הוא לא רצה לעזוב את המקום, והוא גם לא רצה לאכזב את המחזרת שלו. מה אגיד לכם? זאת שיחת-היום במושב הדיפלומטי.

דה. המחזרת הגורלית של השגריר באה לבית אדרי, וביקשה שיקראו לשגריר מורגן. כשהוא ניגש אליה, היא עשתה לו סצ'נה כמו בסרטים, משהו בנוסח מי מפחד מווירגיניה וולף, אלא שזה היה פחות קולני. אבל חברתי

## רחוק וזועם

ומתגורר ביוהנסבורג, עדיין עוסק בטנים ועדיין כועס מאוד על דליה מזור. הוא היה רוצה לחזור ארצה, אך הוא קיבל שיחרור מוקדם מהכלא, כדי שיעזוב את ישראל לכל מקום שיבחר. מעניין איך יתפתחו העניינים כעת.



דויד גפן כועס מאוד

עכשיו, כשהעולם כבר הפך כפר אחד גדול בגלל כל אמצעי-התיקשורת, יותר קל לי ליצור קשר עם השפיונים שלי, המתגוררים או המטיילים בחו"ל. בערב-שבת טילפן אלי השפיון שלי לענייני היבשת השחורה, וסיפר לי שהוא פגש את מרדכי הטנים דויד גפן, זה שהיה מעורב בסיפור-אהבה לוהט עם השדרנית דליה מזור.

לפני שאזכיר לכם נשכחות, אני רוצה לספר לכם שגפן, מרדכי-טנים מיקצועי, עדיין כועס על השדרנית הפופולרית, והוא אמר לשפיון שלי שהיא עוד תשמע ממנו, ושלטענתו היא עשתה לו עוול נוראי. בזמן שהיא ניהלה עימו רומאן, היא היתה נשואה למהנדס אריה לוי. היו שם כל מיני האשמות, ובאישוהו שלב של הפיצוץ הזה התאחדו הבעל והמאהב נגד האשה המשותפת. מזור עברה טראומה איומה בקטע הזה של חייה, ושנים אחרות לאחר-מכן היא נישאה לעורך-הדין יוסי שלו. גם בעלה-לשעבר התחנן. הוא הכיר דיילת חמודה, ואחרי רומאן קצר הם נישאו.

דויד גפן עזב את הארץ, אחרי שישב תקופה מסוימת בכלא וגם קצת באברבנול מפני שטענו שהוא לא הכי בסדר בראש. אבל כיום הוא חי

## המנורכיסטים

בשבועות האחרונים נראה שמלכות היופי מתחרות ביניהן לא רק בתחרות עצמה, אלא גם על תשומת-ליבם של אנשי-התיקשורת. מדי פעם אני שומעת על מלכת-יופי שירתה יריה לתי-קשורת, עשתה כמה כותרות, ואז המלכה האחרת משמיעה את דיבריה-הגות שלה, וחוזר חלילה. אחרי הצהרות-האהבה של מלכת-היופי ניקול הלפרין ובכרזתה, רוני מאנה, שדיברו על



קובי טרייביטש זה נכון כעובדה

אפשרות של נישואין, התעניינתי לדעת מה קורה לחברתו הקודמת של רוני, ימית נוי, מלכת-היופי של שנת 1987. ימית, הנמצאת בסיפור-אהבה מלבב עם המיסעורן קובי טרייביטש, פרשה מחיי החברה והזוהר לטובת החבר והעובדה כדוגמנית.

השבוע נפוצו שמועות שהיא עומדת להינשא בקרוב לקובי. או לפני שאפספס משהו, הרינג-דרנגתי לקובי: "מזל טוב, שמעתי שאתם עומדים להינשא."

הגיע אליי צילצול מאחותה של גלי, ש'וש עטרי, שגם היא הכחישה בתוקף את עניין החתן. נה. היא היתה מוכנה לספר לי רק שלגלי יש חבר, אבל מה, זהותו חסויה.

כאן נרגעתי. חתונה, אולי, עוד אין, אבל גם חבר זה כבר משהו.

אחרי כמה שעות היתה לי הצתה מאוחרת: שוש שאלה אותי אם שמעתי את הסיפור מידיד משותף של שתינו, עורך-דין נחמד. הכחשתי, כמובן, כי באמת לא שמעתי את הסיפור ממנו. אבל עכשיו אני חושבת: איך שוש חשבה שעורך-הדין היה עשוי לספר לי סיפור שאינו קיים? עכשיו אני באמת מבולבלת.



ימית נוי

— אבל חתונה לא בקרוב

"זה נכון כעובדה, אך לא מדובר על חתונה בזמן הקרוב."

"תסביר לי"

"אנחנו אוהבים מאוד, נטוב לנו ביחד. נראה שזה יוביל לחתונה, אבל יש עוד זמן."

"איך הקשרים שלך עם רוני מאנה, חברה הקודם של ימית נוי?"

"טובים. אנחנו בקשר-ידידות."

"נו, אולי תעשו חתונה משותפת?"

"זה נשמע נחמד. אני אחשוב על זה."



גלי עטרי החתונה הוכחשה

רונה, החליפה את המיספר כבר איזה 300 פעם. כך שנאלצתי לברוך את סיפור-השבוע אצל מנהלה האישי, סולו יורמן. סולו החתיך לא היה שם, על הבוקר, ונפילתי על אחד מעובדי המיספר, שמומליק, שאין לי מושג מי הוא, וגם הוא לא רוצה כנראה לדעת עליי, כי הוא ממש לא התייחס למרחלת בכבוד המגיע לה. לדעתי.

הבחור אמר: "אני אעביר את ההודעה לסולו, ואם הוא יחליט שהוא רוצה לדבר איתך, הוא יחזיר לך טלפון." ממש נפגעת. מה זה פה, אמרתי לו, אני רוצה לקבל שיחת-טלפון ככל מיקרה: אם יש חתונה, יש סיפור, ואם אין חתונה, נראה כבר.

הוא אמר שיהיה בסדר, ואני חיכיתי בשקט. בצהריים קצת התעצבנתי, שוב צילצלתי, והפעם (סולו עוד לא בא) נפילתי על נחמד אחר, שאני דווקא מכירה, המפיק ישראל אדם, והוא אמר שאין חתונה, והכל זה שטויות וקישקוש. התחלתי להתייאש, עד שכעבור כמה שעות



דליה מזור טראומה קשה