

רחל מרחלת על כל העולם

הרומאן של עדנה לב ואלי פפושדו

את הקול החם והנהדר של עדנה לב אהבתי מומן-מוזמן, עוד כשהיא התחילה בקאריירה בלהקה הצבאית. אני עדיין אוהבת. אם תשובו שלה הוא עדיין בראש מיצירה-פיוזמונים הפרטי שלי. אהבתי את היופי שלה, שהוא היום בריוק כמו אז, ואני עדיין חושבת שאין הרבה נשים בעולם הנראות בגינס כמו עדנה.

השבוץ סיפרו לי כי לב, שהתגרשה בימים אלה סופית מבעלה יורם שיינמן, נראתה פעמים רבות במקומות-בילוי בתל-אביב ובאילת בתכרת אלי (סונסטטה) פפושדו, המלונאי הידוע, שי



עדנה לב הולכים יד ביד

כולם קוראים לו "פפו". סיפרו לי שהם נראו מאוד ביחד, הולכים יד ביד, רכרים אלה. רציית לדעת את הסיפור הזה, אבל המקור שלי לא היה בטוח, והעלה את ההשערה שאולי זה קרה במיסערה הוורית החדשה של רפי שאולי, או בסושי שלו או בסמושי, ורפי עצמו עוד היכרות ביניהם. ולמה שהוא לא יראג לעדנה? הרי הוא נשאר חבר טוב שלה, גם אחרי הרומאן הממושך שלהם, לפני שנים, שהיה אחרי הרומאן שלה עם יהודה ברקן ולפני בעלה הראשון, המיסעדר הצרפתי ז'אן-ז'אק רלה-משהו, כבר שכחתי.

צילצלתי לעדנה. היא היתה תמורה, כתמיה, סיפרה לי על התקליט החדש שעליו היא עובדת, אבל לא רצתה להגיד אם יש או אין לה רומאן עם פפושדו, והסתפקה ב"אני לא רוצה לדבר על עניינים אישיים". חבל, כי רציית לשאול אותה מה עם הרומאן הלוהט של פפושדו עם הרומאנית לשעבר שימעונה שוררין. אין רבר, אני מכניחה לברוק את העניין.



אנדה זימנר ישמחו שתהיה הפעם בח



מירה לב ודני מעיר הם ביחדו הכל בסדר

הכל בסדר!

השבוע התחתן משה אברהם צירא, בנו של הבאבא ברך, עם בחירת ליבו. היתה חתונה יפה, הרבה אוכל, המון שימחה, ובעצם מה היה חסר שם?

השבת שראוי אראה שם את מירה לב, שהיתה אהובתו של הבאבא-ברך בתקופה הרעה שלו. לא, היא לא היתה שם. אבל הנשמות הטובות גילו לי שנישואיה לרואה-החשבוני דני מעיר עלו על שירטון. הם כבר לא גרים ביחד, ורואים אותו מסתובב עם חתיכות צעירות. ומירה לב עצבנית ביותר, מאז שהיא חזרה מאמריקה, והיא פשוט לא יודעת מה לעשות.

חיפשתי בדחיפות את הבעל ואת האשה, אבל לא יכולתי להשיגם. אז ריינג'רדנתי ללורן, בתו של דני מנישואיו לניצה מעיר, ושאלתי אותה.

שלום לורן, זאת המרחלת מהעולם הזה. שמעתי שאביך עזב את הבית, ושהוא לא ביחסים הכי טובים עם אשתו, מירה לב?

זה לא נכון, והם ביחד!

אבל ראו אותו במקומות שונים ולא עם אשתו?

זה לא נכון?

הכל בסדר?

טוב. לשיתוף-פעולה רב יותר לא זכיתי.

קורות חיים

בקורות-חיינו כתוב שהיא נולדה ב-1938, ושבתנת 1956 היא התגייסה לצה"ל. הוא היה סגן-מפקד אוגדה, מפקד אוגדת-שיריון וסגן-מפקד גייסות-השיריון. הוא גם למד בחו"ל במסגרת שרותו הצבאי. הוא השתחרר מצבא-קבע לפני שנים אחדות בדרגת אלוף. יש לו ארבעה ילדים.

ההמשך הוא כזה: עם שיחרורו מהצבא הוא קיבל ג'וב כמנהל מיפעל גדול בתחום תעשיית-הבנייה. המיפעל היתה מאושרת. אחרי שנים ארוכות, שבהן ראו הילדים והרעיה את הבעל רק לעיתים רחוקות בחודש, בגלל התחייבויותיו למולדת, הם זכו.

השימחה היתה גדולה, אך לא לאורך זמן. האלוף הזה גילה לפתע שבא לו לעשות חיים, ושבעצם הוא התרגל לא להיות כל-כך קרוב לבית. ואיך התגלגלו העניינים?

אשת האלוף (מיל') באה בגופה למסיבה גדולה. שאלו אותה החברים איפה הבעל, אז היא ענתה בשלוות-נפש שהוא עזב את הבית לטובת ורטיכה צעירה. וזהו, יותר לא הוסיפה דבר.

אני עדיין מחכה למרשים נוספים.

התינוק הרביעי

של סוזי מילר

חיפשתי הגדרה מתאימה לזמרת ילדות ארץ-צות-הברית סוזי מילר. לא מצאתי. לכן נא-לצתי להיעזר במקורות: במקורות, זהו, אין הגדרה אחרת. זמרת אחרת במקומה, שילדה כבר שלושה ילדים, היתה מתחילה בגיל 35 ליהנות מהחיים, עם הרבה זמן לעצמה, אחרי שהילדים כבר גדלו, פחות או יותר.

אנדה זימנר בהריון

מוזמן כבר לא כתבתי על הנרי זימנר, מיליונר-הבשמים, בן מיליונר, רווק עד גיל מאוחר יחסית, ומהו כמה שנים בעלה של אנדה היפה, ואב לשני הבנים שלהם. ככה זה — כאשר מתחתנים, מככים פחות בעיתונות.

החדשות אצל מיספחת זימנר הן שער עכשיו הם גרו בשכירות בבית יפה בהרצליה-פיתוח, אבל עכשיו הסתיימה בניית הבית שלהם — כאותו המקום, אבל עוד יותר יפה — והם עברו לשם. חוץ מזה, אנדה שוב בהריון, ולא הייתי צריכה לטרוח ולהרים שפופרת-טלפון כדי לשמוע שהם ישמחו מאוד אם זו תהיה הפעם בת.

שהגיטארה כבר נצמדת בקושי לגוף. הפעם היא על הבימה בערב שירי-קאנטרי אמריקאיים, יחד עם חמישה נגנים, כשנושא הערב הוא אשה. שאלתי אותה אם השלאר הנדהר עימדי לצד הגבר שנוך, של זמרת שירי העם פאמלי זינץ, כלול בתוכנית, והיא אמרה בוודאי, וסיפרה לי, כמעט בלי שגיאות, שווינט שרה תמיד. על נשים, ואיך שהם נרפקים מה גברים שלהם, אבל אם את אוהבת, את לא עוזבת. הוא יעשה לך דברים שלעולם לא תבני, הוא יכגוד בך, אבל זה גבר!



סוזי מילר וילדיה (1984) אם את אוהבת את לא עוזבת...

למעשה — תינוקת, כפי שהראה האולטרה-סאונד. טוב, היא לא לבד בעניין הזה. גם בעלה, איציק זמלר, רואה-החשבוני, משוגע לילדים, והוא אף רצה ברביעי עוד יותר מסוזי. וכמו בהריונות הקודמים שלה, גם הפעם היא מתכננת להיות על הבימה עד סוף התשיעי, למרות

אבל לא סוזי. לא הספיקו לה שירי בת ה-12, והתאומים בני ה-10, אורה וגיא — עכשיו היא שוב "עם בטן", בחודש השביעי. כל התברות אומרות לה: כל הכבוד לך! והיא אומרת להן: למה כל הכבוד? ילדים זה הנאה, בית, רכבה הם כבר גדולים, ועוד מעט יעזבו את הבית, והתאומים בעוד שמונה שנים כצבא, אז שיהיה תינוק...