

השחקן החשקן והשחקנית הסרבנית

את הסיפור הבא שמעתי מבחורה יפה, צעירה, חתיכה, מושכת. מגשתי אותה ב"מיקרה, ולכן המחמאות הללו הן ממקור ראשון. אבל לא רק אני חושבת שהיא מושכת. עוד מישהו חשב כמוני, שחקן ידוע. אני רק מקווה שאשתו לא תזהה או תו בסיפור הזה.

וככה סיפרה לי החתיכה: אני לא שחקנית, אבל מתה להיות. שמעתי שמסרטים סרט, ומחפשים צעירות יפות. באתי לבחינה. היו שם הרבה בחורות. השחקן אמר לי, כפי שבוודאי הוא אמר לכולן: מדובר בסצנת-אהבה ביני לבינך, יראו קצת את הישבן שלך, קצת את החזה שלך.

אמרתי שאם זה ככה, אני לא מעוניינת, והלכתי הביתה. בערב מצלצל הטלפון, והי שחקן על הקו. יש לי תפקיד אחר שיעניין אותך, הוא אמר לי, אפשר לבוא אלייך עכשיו ולדבר על זה?

הבנתי את הראש שלו. ראיתי איך הוא הסתכל עליי בתאוה כשדיברנו. אמרתי: לא, תודה, זה לא מעניין אותי. התגובה שלו היתה קצת מפתיעה, קצרה מאוד וכועסת מאוד.

מי את חושבת שאת בכלל? הוא צעק עליי, וניתק.



אילנה מרגלית כרטיסביקור מפחית

כמו שנון שווייצי

אין בארץ הרבה נשים, היודעות לעשות חיים כמו שנון אילנה מרגלית, מנחת תצוגות-האופנה וגרושתו של הטייס נרב מרגלית. אילנה, אשה מטופחת, אם לארבעה וסבתא זוהרת ביותר, מבלה בחו"ל יותר מאשר בארץ. בכל פעם כשאני שואלת את אחת התכרות המשותפות שלנו איפה אילנה, היא אומרת לי שהיא בחו"ל.

היא הספיקה להיות בתקופה האחרונה בארצות-הברית, ולאחר-מכן היא נסעה בענייני-עסקים לפולין, ועכשיו היא חזרה מסיוור בדרום הלבן של היבשת השחורה, שם ביקרה את ננה ונכדיה, וגם טיילה, אבל זה לא מה שאני רוצה לספר לכם. בכל פעם, כשהיא נוסעת וחוזרת, היא נראית יותר מאושרת מאשר בפעם הקודמת, ותאמינו לי: זה לא בגלל כל הבגדים היפים שהיא קנתה, וגם לא בגלל התכשיטים, ולא הנוף. זה המזורים שהיא אוספת.

לא, אל תבינו אותי לא נכון, זה פשוט קורה לה גם בלי שהיא תזיז. לפני שבועיים, כשהיא היתה ביוהנסבורג, היא נכנסה לחנות-התכשיטים הכי יוקרתית, ששם מוכרים טבעות, צמידים ועגילים, בסכומים שיכולים להיות תקציבים של מועצה מקומית ממוצעת בארץ. אילנה מרגלית נכנסה רק כדי להציץ ולראות מה קונים הסופר-עשירים.

בעוד היא בוחנת טבעת-יהלום, היא הבחינה בגבר אלגנטי, המתבונן בה. אחרי כמה שניות של מבוכה ניגש אליה הגבר, הציג עצמו, החמיא להופעתה האלגנטית והתעניין לזהותה.

בה. אחרי כמה שניות של מבוכה ניגש אליה הגבר, הציג עצמו, החמיא להופעתה האלגנטית והתעניין לזהותה.

ואמר לה שבמיקרה ויזמן לה להגיע לשווייץ, היא תהיה ברוכה-הבאה אצלו.

כשאילנה הציצה בכרטיס-הביקור, היא כמעט התעלפה. כי לא היה זה אלא איב פיאנה, הבעלים של מיפעלי פיאנה היוקרתיים, המייצרים בין השאר את השעונים שעונדים העשירים-באמת. הפיאנה הזה פשוט נדלק על המנחה האלגנטית.

אני חושבת שלטיול הבא שלה אני אצטרף אליה, אולי גם לי יתמזל המזל.



אורלי בוארון ורוני בראון אוהבים לבלות ביחד

אבל זה לא מפריע להם ליהנות זה מחברת זה, ואם להם זה לא מפריע, אז מי אני שאקלקל להם את השימחה?

מאוד אלגנטית ואצילית בשם אורלי בוארון, עובדת בחברת-ביטוח. היא והרוני שלה מאוד אוהבים לבלות ביחד. הם עדיין לא גרים ביחד,

הבייבי של אייבי למי זה מפריע?

לפני כמה-שבועות דיווחתי לכם על הפרידה של המפיק המצליח רוני בראון, בן ה-37, מאשתו-צעירה, חוזה, אם שני ילדיו. בראון הנאה, האחראי להצלחה האדירה של הזמרת ריטה קליינשטיין, נשמע מבוסס מהחיים. הוא סיפר לחברים שבמצב החדש הוקל לו, מכיוון שהוא מסוגל לעבוד קשה, ללא לחצים, ודווקא כעת הוא מסוגל להקריש יותר זמן לילדיו.

בחדשיים האחרונים פגשתי בו כמה פעמים בעיר הנופש והשעשועים, אילת, עיר-המיפלט של כל מי שרוצים לאהוב בשקט, מבלי שיטרידו אותם.

אבל אתם יודעים איך זה. כשאני יורדת לעיר הדרומית הזאת, אני פשוט הופכת אותה על פיה ומחפשת, כאחות-תזויות, אחרי כל הצירופים. אז אתם מכינים שגיליתי משהו הקשור גם ברוני בראון. ובכן, בחדשיים האחרונים צמודה אליו בחורה

כשמתחיל האביב בחוץ, אני מטלפנת לכמה חברות טובות, ואני אומרת להן: יאללה, הולכים לתפוס שמש וסיפורים טובים. אז אנחנו נכנסות למכונית של אחת מהן, ועוברות במשך שלוש שעות מבית-קפה ראשון לשני, וכך הלאה. אחרי שעברנו חמישה מקומות לפחות אנחנו מרגישות בהקלה. ביום השישי האחרון עשינו את הסיבוב הידוע,



אייבי נתן. אולי תכירי לי את הבחורה?

ובכל מקום שאליו הגענו שאלו אותנו כולם: "שמעתם על הסיפור של אייבי נתן?" "איזה סיפור?" שאלנו.

ואז אמרו לי שאני ממש לא בעניינים, אם אני לא יודעת שאישה-שלום אייבי נתן, החי בנפרד מאשתו קלריסה, מצפה לתינוק מאיוושהי בחו"ר, שגם תובעת אותו על אבהות.

שמח בחיפה

בחיפה יש גברת אחת מאוד אהודה, מה שמכנים בעברית של החברה אשת-חברה, והיא גם מאוד פעלתנית באירגוני-צדקה שונים. לגברת הזאת היתה אחות, שהיתה נשואה למיליונר הולנדי. זו התגוררה עימו באמסטרדם.

לפני כמה חודשים נפטרה האחות ממחלת-הסרטן, ובעלה המיליונר הגיע ארצה. ונחשו מה קרה? הוא התאהב באחות אשתו המנוחה, ועכשיו גילו לי שהם עומדים להינשא ולעזוב את הארץ.

אך אל תחשבו שזה הדבר היחידי שקרה בחיפה. אחד הפרופסורים המכובדים ביותר, נשוי פלוס ילדים גדולים, התאהב במזכירה שלו, שהפכה לפילגשו. לפני שבועיים באה אליו המזכירה וגילתה לו שהיא בהריון ממנו. הפרופסור, שהוא, כנראה, מאוד גיבור בלימודים, וקצת פחדן בעניינים אישיים, רץ הביתה לאשתו וגילה לה את כל האמת. הוא אמר לה שהוא עשה טעות, ושהוא לא יודע איך לצאת מהעניין עכשיו. אך אשתו, שהיתה המומה מגילוי-הלב שלו, לא סלחה לו, ושלחה אותו לעזאזל, כלומר העיפה אותו מהבית. הפרופסור יצא קרח מכאן ומכאן. אשתו זרקה אותו, והמזכירה שלו תובעת אותו לאבהות. אמרתי לכם שמח בחיפה!

נורא נהניתי מהסיפור, או החלטתי לרנגי רנג לבצל השימחה.

"שלום, אייבי, זאת החברה שלך, המרחלת מהעולם הזה."

"שלום, שלום, מה קרה?"

"שמעתי שגניע לך מזל טוב!"

"על מה?"

"נפוצו בעיר שמעות על בחורה צעירה, שנכנסה להריון ממך, וכעת היא תובעת אותך על אבהות."

"אולי תכירי לי את הבחורה הזאת?"

"גם אני לא מכירה אותה. חשבתי שאתה תוכל לעזור לי."

"אולי תכירי לי את המידות שלה, ואם היא תמצא חן בעיני אני אצור עימה קשר."

"רעיון לא רע. כשאמצא אותה אני אברר זאת בשבילך!"