



אלי דסה, העולם הזה

אלי דסה, העולם הזה

רוחמה כפירי:
**„הם גאים או עצלנים
 מדי מכדי לחפש מילגה!”**

בסקר שנערך באחרונה הסתבר שיותר משליש מהסטודנטים הישראליים חולמים להמשיך את לימודיהם לתור-אר גבוה יותר דווקא בחו"ל. אלא ששנת-לימודים בחו"ל עולה הון-תועפות, ואף הסטודנטים הממלאים את מיגרי-שי"החנייה באוניברסיטה אינם יכולים להרשות לעצמם 12 אלף דולר לשנה, ולפעמים כפול מזה. הפיתרון היחידי הוא מילגה. אבל מי נותן מילגות, לאן פונים, כיצד מתקבלים, מה התהליך? העיתונאית רוחמה כפירי עשתה את העבודה עבור מי שירצו לתור אחרי מילגה באחת מארצות-אירופה או ארצות-הברית, ומסתבר מתוך החוברת „מדריך המילגות לסטודנט הישראלי” שגם בארץ יש הנותנים מילגות. שאלתי את רוחמה כפירי אם העבודה נעשתה מפני שהיא רצתה מילגה לעצמה.

כן, כך זה התחיל. רציתי לקבל מילגה להמשך לימודי, והתחלתי להתכתב עם גורמים שונים בחו"ל. במהרה ראיתי שהחומר המתקבל הוא רב מאוד, והחלטתי לפרסם אותו לטובת כל מי שמעוניין.

● **האם כולם ענו לך?**

מחוץ לארץ היתה היענות יפה מאוד. כמעט כולם ענו, שלחו פרטים רבים, ציינו אפילו את סכום המילגה שהם נותנים ואת התאריך האחרון להגשת הבקשה. לעומת זאת בארץ היה קשה הרבה יותר לקבל מידע. חלק בכלל לא ענו, חלק אמרו שיש להם אמנם מילגות אבל הם לא מעוניינים שזה יתפרסם ברבים, וחלק קטן ענו ונתנו פרטים.

מילגות

● **אני מתארת לעצמי שהחברת שלך תהיה להיט באוניברסיטות בארץ, ופתאום כולם יודעו איפה לחפש מילגות, והכסף של הנותנים ייגמר מהר.**

יש קרנות עשירות בעולם, שיש להן מיליונים רבים שהן רוצות לתת, אבל הישראלים פשוט לא יודעים עליהן. יש איזו קרן גרמנית שכבר נתנה מאות רבות של מילגות להודים, למשל, אבל עד היום רק ישראלים מעטים פנו אליה, וזה חבל.

● **איך את מסבירה את זה שהסטודנט הישראלי לא יודע לאן לפנות?**

אולי זו הרגשת-גאווה, אולי סתם עצלות לחפש ולהתכתב עם גורמים שונים. אני לא יודעת, אבל ברור לי שאת העבודה השחורה ממש כבר עשיתי עבור כל מי שירצה לקבל מילגה.

● **את הצלחת לקבל מילגה להמשך לימודיך?**

כשהייתי בתחילת הדרך, הסתבר שעומד להיולד תינוק וכל התוכניות השתנו, או נדחו.

● **איפה אפשר להשיג את החוברת?**
 צריך לטלפן ל-04-529537, ונשלח את החומר.
 (דניאלה שמי)

יורם אורן:
**„הבדיקות צריכות להעשות
 בכל ענפי הספורט!”**

בקרב יתחילו לערוך בדיקות-סמים בקרב שחקני הלי-גה. כבר אושרו המלצות הוועדה הרפואית שליד ההתאחדות לכדורגל לבדיקות השימוש בתרופות ממריצות אצל הכדורגלנים. הד"ר מארק רוסנובסקי, רופא ההתאחדות, יהיה אחראי לביצוען. הוועדה הרפואית תפזר בין הקבוצות את רשימת הממריצים והסמים האסורים לשימוש. שאלתי את שחקן-הכדורגל יורם אורן, העוסק בחינוך הגופני בסמינר הקיבוצים:

● **האם היערכות הדשה זו מדאיגה אותך?**

אין לי סיבה לדאוג, כי אני לא משתמש בסמים, ורחוק מאוד גם מעישון סיגריות.

● **לשחקני-הכדורגל בארץ יש ממה לחשוש?**

לא ולא! אני לא מאמין שנגעיה-סמים נמצא בכלל במיגרשי הכדורגל הישראליים.

כדורגל

● **אם כך, אתה שולל את המלצות הוועדה הרפואית אית?**

זאת לא אמרתי. יש בהחלטה צדדים חיוביים, שבגללם כדאי לממשה. ראשית, חשוב מאוד לשמור על "טהרה הספורט". הכוונה לאי-שימוש באמצעים לא-טיבעיים בספורט, כמו הסמים הממריציים. לביצוע הבדיקות יש גם תפקיד מרתיע לכל השחקנים שאולי רק חושבים על זה.

● **יש לך מושג מדוע התקבלו ההחלטות הללו רק עכשיו?**

אינני יודע את כל הגורמים לכך. אני משער שיש להחלטה גם קשר לפרשת האתלט בן ג'ונסון באולימפיאדת-סיאול. הוא לא הראשון ולא האחרון שהשתמש בסמים ממריציים, והגיע להישגים כבירים. זה העלה לכותרות את השאלה המוסרית והאתית סביב השימוש בסמים וממריציים. מה שאירע באולימפיאדה הרליק נורה ארומה אצל קברניטי הספורט והכדורגל.

● **אתה נראה לי די מהורהר.**

אני פשוט חושב שצריך להעביר את החלטת הוועדה לביצוע הבדיקות לכל ענפי-הספורט בארץ.
 (עווד רבטמן)

רנדי קאן:
**„הבייסבול הוא מישחק
 חברתי לא-אליים!”**

מישחק הבייסבול (כדור-בסיס) פופולרי מאוד בארצות-הברית, וחודר אט-אט לספורט הישראלי. המישחק הוא עדיין בחיתוליו ובכל מיני ישובים בארץ שומעים על התארגנויות מקומיות של קבוצות בייסבול. יש האומרים כי המישחק בארץ אריסטוקרטי, ומתאים לשיכבה כלכ-לית גבוהה. שאלתי את רנדי קאן, אחד מחלוצי הבייסבול בישראל, מאמן מיקצועי, מה הוא עושה לביסוסו של ענף-ספורט זה:

כיום אני מאמן באופן קבוע שתי קבוצות-ילדים מבית-ספר בכפר-סבא, ואימנתי קבוצות ילדים ממרכז-קליטה, ממתנ"סים ומבתי-ספר.

● **רק קבוצות-ילדים?**

כן, כי כדי לגדל כוכבים מבוגרים יותר יש לאמן ולהדריכם עוד מגיל צעיר. אסור גם לשכוח שאנו בשלב מאוד ראשוני של הבייסבול.

● **מדוע הזקא בייסבול, ולא רגבי או פוטבול?**

מישחק-הבייסבול הוא חברתי ולא-אליים. בבייסבול אין מגע פיסי בין השחקנים, והוא נעשה דרך מחבט וכדור. הצלחת הקבוצה פיסית?

בייסבול

תלויה בכל אחד מחבריה, ובשיתוף-הפעולה ביניהם. אין כוכבים בזכות עצמם, כפי שיכול לקרות בכדורגל או בכדורסל.

● **אתה ציפה עתיד לבייסבול בארץ?**

בהחלט, אבל לא באופן מידי. נקודת-מיפנה ראוייה לציון תתרחש ב-5 בדצמבר, כאשר תיערך תחרות במיגרש הבייסבול בספורטק בתל-אביב.

● **אתה מסכים לאימרה שבייסבול נועד לילדי-עשירים?**

זה נפירוש לא נכון. כל הילדים בארץ יכולים לקבל מאמן מאגודת-הבייסבול בהרצליה, תמורת סכום של 25 ש"ח לחודש, עבור שני אימונים מאסיביים בשבוע, ובכלל זה גם ציוד שהוא יקר. במיקרים רבים מותרת האגודה על התשלום הפעוט הזה, כשהורים הילדים אינם יכולים לשלם. לצורך אותו עניין, שיטת עבודתי מתבססת על אינטגרציה בין ילדים משכבות כלכליות שונות, מעדות שונות ומדרגות שונות. זה הוכיח את עצמו כמתכון טוב להצלחה.

● **למישל?**

בשכונת-השיקים דורה כנתניה משחקים ילדי-השכונה עם ילדים מבתי-מנוססים וגם ילדי-עולים.
 (עווד רבטמן)