

# רחל מרחלת על כל העולם

מאת  
שולמית יריב

## התשוקה לחתיכת נייר

מי שלא מכיר את הספרית ליוזה אבישר מקנא בה. היא יפה מאוד, עושה חיל בעבודתה, יש לה הכנסה גבוהה, ילד מקסים בן 6 וחצי דני, ושתי יפהפיות אוריות וגליות.

מה עוד רוצה בן אדם? הכן אדם הזה, ליוזה, מה שהוא רוצה זה גט. עניין הגט הפך אצלה לאובססיה של ממש.

לפני שבוע שנים היא נישאה לצייר שמעון אבישר. אז כבר היתה בהריון, והיה נדמה שהכל יהיה בסדר. אבישר דיבר כל הזמן על האושר הגדול שליוזה תביא לו אם ייוולד בן זכר. הבן אמנם נולד, אבל האשור לא הגיע יחד איתו. במשך חמש שנים הם חיו ביחד אבל ליוזה לא היתה מאושרת. אחרי חמש שנים היא החליטה שדי, שהיא רוצה להיות לבד. נמאס לה הבעל המסתובב כל הזמן בעולם כשהיא יושבת פה, עובדת ושומעת סיפורים על מה בעלה עושה ואיפה.

לפני שנתיים היא הודיעה לו שייצא מהבית ויתן לה גט. הוא יצא מהבית ואמר שתיכף ומייד הוא נותן לה גט. אבל תחת לתת גט הוא נסע לחו"ל.

היא איאלה התכתבויות ביניהם בנוגע לגט, אבל שום דבר לא יצא מזה. ליוזה חשבה שההזדמנות היחידה שלה להשיג את המיסקמ המקווה זה לתפוס אותו כאן, באחד מביקוריו בארץ, ולקחת אותו ביד לרבנות.

שמעון אבישר כנראה הבין את הקטע הזה, ולכן בכל פעם שהוא מגיע ארצה לבקר את בנו ואת חבריו, זה יוצא איכשהו בחגים או בפגרה של הרבנים או בכל הזדמנות אחרת כשמישורדיהגט סגורים.

הסיפור הזה ממש הורג את ליוזה ומונע ממנה שימחה. אולי כראי שמישהו יגיד לה שגט זו רק חתיכת נייר, ושלא תעשה מזה עניין כל-כך גדול. תחת להשקיע אנרגיה בריצה אחרי נייר, כראי שתתאהב סוף סוף באיזה גבר מוצלח. אני לא צורקת?

"יש לי פה ושם נשים, אבל שום דבר מסעיר במיוחד."  
"ואיפה נמצאת ניצה — באפריקה, באסיה?"



דני מעוז ומירה לב בלי תוחח



ניצה מעוז והדילפומט ונום בלי רונאסקה

"באסיה. לשם הריק, ברמת-השרון, בדירה שכורה קטנה."  
"ומה עם התוחח שלה?"

"איזה תוחח! אפילו רוגטקה אין לה עכשיו."  
"שמעת משהו על מירה לב?"

"שמעתי שהיא נשאת בארץ, כי הבן שלה החליט שאמריקה יוק."  
"ומה אתה מאחל לעצמך לשנה הבאה?"

"אני מאחל לעצמי שאהיה מאושר. ואני אהיה מאושר רק אם בתי הצעירה, לורן, תהיה מאושרת."  
"אמא, תהיי!"



אסי דייין וקרוליין לנגפורד — אבל שהנישואין הטיפשיים האלה ייגמרו כבר!

## אסיה, אפריקה והדרדנלים

פעם, מזמן, לפני שנה, הם היו כל הזמן בחדשות. דני מעוז ניהל רומאן ארוך וסוער עם מירה לב, שניהלה רומאן ארוך וסוער עם הבאבא ברוך. לעומת זאת, אשתו לשעבר של דני, ניצה מעוז, ניהלה פרשות-אהבים עם כל מיני שליטים כה-עור מאפריקה, אסיה ואיזור הדרדנלים, ואפילו עם עשיר אחד ששמו (ז"ק) תותח.

פיתאום לא שמעתי עליהם כלום, ולפני שהתחלתי לראווג עשיתי דרינג-דרינג לדני מעוז.

"מה חדש אצלך?"  
"סגרתי את העסק שלי. אני חי מהחסכונות."  
"יש לך איזה רומאן חדש?"

הפעם הקודמת, הם מצהירים הצהרות-אהבה האחד כלפי השני.

עשיתי דרינג-דרינג לאסי, כדי לברר אם השמועות על האידיליה המחורשת נכונות.

"כן, אנחנו גרים בדירת שני חדרים, ואנחנו מאוד מאושרים."  
"איפה ליאור, הבן שלכם?"

"הוא עדיין בקיבוץ, אבל ברגע שנעבור לדירה יותר גדולה, נקח אותו אלינו."  
"מה קרה ששוב התאהבתם, אתה וקרוליין?"

"נראה שאף פעם לא הפסקנו לאהוב זה את זה."  
"ומה אתם עושים, חוץ מאהבה?"

"קרוליין כותבת תסריט ומחפשת עוד עבודה, ולי יש שלוש הצעות-עבודה בסרטים, ואני צריך להחליט בימים הקרובים על מה ללכת."  
"שמעתי שהיחסים שלך עם בתך עמליה, התקלקלו עקב הכתבות שלך במערב."

"נכון, אבל בינתיים השלמנו, והכל בסדר בינינו."  
"מה אתה מאחל לעצמך לשנה הקרובה?"

"אני מאחל לעצמי שהנישואין הטיפשיים האלה עם סמדר ייגמרו על הנייר, ושלא תהיה לי עוד שנה כמו השנה הקודמת."  
"אני מאחל לעצמי שהנישואין הטיפשיים האלה עם סמדר ייגמרו על הנייר, ושלא תהיה לי עוד שנה כמו השנה הקודמת."

## דיינסטי - פרק 157

אם מישהו היה במיקרה בחוץ-לארץ בשבועיים האחרונים, ולכן הוא לא יודע מה קורה עם אסי דייין, אז הנה החדשות. אסי וקרוליין לנגפורד גרים שוב ביחד, אבל הפעם, לעומת



אסי דייין ובתו עמליה בינתיים השנימו —

## שיחות

### בִּ800 דולר

ריבקה זוהר ורמי גוברניק עדיין מאושרים מאוד ביחד. היא שרה והוא מטפל בה כמו באפרוח עדין ושכיר. הוא מלווה אותה לכל מקום, ובמקרים שאין לו אפשרות ללוות אותה הוא דואג שמישהו אחר ילווה אותה. הוא מפנק אותה ואוהב אותה ודואג לה ותומך בה.

גם הוא שמע את השמועות שפורזו בארץ ביד רחבה, כאילו ריבקה חזרה לסמים, אבל הוא התעלם מהשמועות, כי הוא ידע שזה לא נכון. הוא הרגיע אותה שלא תיקח ללב שמועות וזוגיות.

היא מחזירה לו אהבה וחיוכים — וחשבון טלפון ענק.

בכל יום שני מטלפנת ריבקה זוהר לבתה תמה, שנשארה בארצות-הברית עם אביה. השיחות בין האם לבתה מתארכות ומתארכות וכמעט אי-אפשר להפסיק אותן. 800 דולר לחודש הוא חשבון-הטלפון של ריבקה זוהר, ובכסף שנשאר, אם נשאר, היא נוסעת לבקר את תמה באמריקה. היא ביקרה אותה שלוש פעמים. עכשיו תגידו לי, למה רבקה ורמי לא מתחתנים ועושים ילד? אולי הם סתם לא חשבו על זה, ואני נתתי להם רעיון.



ריבקה זוהר ורמי גוברניק ביקרה את תמה כבר שלושה פעמים