



שרה ומיכאל סלע
איך הם אכלו



מרדכי מאיר
ומי ניצחה על היאכטה?

ושתיה כיד המלך ו-45 בלונדיות רזות, ש
נשותיהם של השחרחרים השמנמנים.
ואחרי כל זה עוד אומרים שיש רעב כעוד

דולצ'יה ויטה על המים

לאישהעסקים הידוע צ'ארלס קלור היה
הרבה כסף, והיו לו גם שני ילדים, בן ובת.



אורה בהרב
מה הם לבשו?

כשנפטר קלור, הוא הוריש את הכסף לילדיו,
ומאז הם חיים בנחוצות יחסית.
כל זה עד שיום אחד, לפני כמה חודשים,

אשה אידיאלית עם פתק

כבר שנים שבכל כמה חודשים מארגנים בכל
מיני מקומות בעולם תחרויות יופי לנערות
צעירות. אז נכון שהן כולן נראות טריות מאוד,
ולפעמים אפילו בתוליות, אבל אחרי-כך, כשבא
תור הדיבורים, יוצא שכולן חובכות קריאה וטניס,
ורוצות לעזור לאנשים וגם להיות דוגמניות
ולגדל שלושה ילדים.

נראה שלשופטים של תחרויות היופי נמאס
מהטיפורים האלה, והם החליטו לעשות תחרות
יופי לנשים של ממש. כלומר אשה, לא פרגית,
נשואה, אם לילדים, בעלת מיקצוע, בעלת
השקפת-עולם ועוד דברים שעדיין לא קיימים
אצל בנות ה-17.

תחרות כזאת עומדת להיערך בקרוב בהר
נולולו. כדי לחסוך בזמן ובכוח-אדם ביקשו
מארגני התחרות מנציגים בכל ארץ למצוא להם
את האשה האידיאלית של ארצם.

החיפוש החלו לפני שלושה שבועות. היו 10
מועמדות. ראו את כולן, שוחחו עם כולן, ראו
אותן מתפקדות כעקרות-זבית, כרעיות, כאמהות
וכנשים. אחרי כל השיחות וההסתכלויות נבחרה
האשה האידיאלית למדינת-ישראל. נבחרה
הדוגמנית **פינצ'י מור**, רעייתו של **עמו ואמס**
של דן, **טל ומאי הקטנה**.

פינצ'י, שיש לה ווגריגליים מדהים, גיורה
משגעת, פנים יפות, כלב ענק, גינת-גג יפהפיה,
דירה מטופחת, בייבי בצרפתית, שימחת-חיים
והצלחה בעבודה, וכולל לייצג אותנו בכבוד גדול.
אני בטוחה בזה.

טילפנתי לפינצ'י כדי לברך אותה על הבחירה
ולשמוע ממנה מתי היא נוסעת. אבל פינצ'י אמרה
שבניתיים, אין תגובה! איך שהן נבחרות, הן
נעשות גם פוליטיקאיות. שיהיה.



מועמדת פינצ'י מור
לא פרגית

החליטה **וייזאן**, בתו, שכספי, כמו זבל, טוב רק
כשמפורים אותו בכמויות. ברגע שהיא הבינה את
הדבר הזה, היא הלכה למישרד מסוים בלונדון
ושאלה מה שם היאכטה הכי יפה בעולם. אמרו לה
ששם היאכטה הוא סיגוד(אליהם). וזו נתנה
צ'ק, קבעה תאריך ומייד ישבה ליד הטלפון כדי
להזמין 120 איש ואשה הכי עשירים ומפורסמים
בעולם. כדי לארח לה לחברה, כשהיא תעלה על
היאכטה המפוארת לעשות איתה סינוב ימים.

היא הזמינה את כל ידידיה הקרובים, ביניהם
עשירי אנגליה, מכובדי אנגליה ויפיהעולם,
ואפילו שני זוגות ישראליים מפורסמים, הפרו
פסור **מיכאל סלע** ורעייתו **שרה**, וכן הארון
מרדכי **מאיר** ומזכירתו **אורה בהרב**.

לפני שכולם עלו לספינה, הם קיבלו דף-
הוראות. אחת ההוראות הראשונות היתה שאסור
לאף אחד לדבר עם עיתונאים ולספר להם מה היה
בספינה ומה אכלו ומה שתו ואיך התלבשו וכל
השאר. חוץ מזה היו הוראות מאוד קפדניות
בקשר ללבוש. שבוע התענוגות חולק לשיבעה
צבעים ונושאים. ביום הראשון התבקשו כל
הנוכחים להתלבש רק בצבע לבן. ביום השני
התבקשו להתלבש בכגרים בצבעי השחור-אדום,
ביום השלישי תילבושו של פיראטים וצוענים,
וכך הלאה וכך הלאה.

ביום העליה לספינה עלו עליה 120 איש
ואשה, ועוד 240 ארגזים מלאים בכגרים בכל
צבעיהקשת. למי שלא הספיק להם, העמידו
לרשותם שתי קבינות מלאות בכגרים.

השפיון שלי, שהתחפש כעורך למכונאי, סיפר
לי שהאוויה שטה בסך הכל מונציה לכריתים,
וחלק מהזמן הוא היה עוסק מאוד בעבודתו, ולכן
הוא לא ראה כל מה שהיה שם, אבל הוא שמע איך
האנשים אומרים אחד לשני שזה היה שבוע כלתי
נשכח עם אנשים בלתינשכחים ואוכל טוב



אלי גיל
גרועים, גרושות

נעצב אל ליבו. אז רוקה מתנחמת בחיקו ש
הילל דוראי, הממונה על הכנסות-המדינה
וקובי מתנחם אצל חברו וידידו, **מיכה שגרי**
שהפך בזמן האחרון למנחם-גרושים.
ולמה אני אומרת את זה? כי ברגע שמכ
שגרי גומר לנחם את קובי יציב, הוא מתחיל
לנחם את **אלי גיל**, בעל הבית האדום בדר
לירושלים, שהתחתן עם **יעל אדלר הצעיר**
מגלי צה"ל ועוד לפני שייבשה לו הלשון מהאוכ
והמשקאות חתונה שלו, כבר הוא התגרש. חבר
העריבים של אלי גיל הסבירו לו שלפי הד
המוסלמית הוא בכלל לא גרוש, כי אצ
המוסלמים צריכה לעבור לפחות שנה מהחתונ
ועד לגירושין. אבל אלי הוא יהודי, ולנ
הגירושין תופסים.

הגרש הטרי השלישי בירושלים הוא **עוז**
ילון, אישה-מכירות של חברת טאוור-איי
שנפרד עכשיו מאשתו מזה שנים רבות, הפסל
תירצה **ילון**.

ובזאת תמו גירוש-ירושלים לשבוע זה. אמ

כנראה משהו באוויר

אה, איזו עיר היא ירושלים! תישעה קבין של
יופי ותישעה קבין של קרושה, ותישעה קבין של
תחנות-אוטובוס שרופות, ועכשיו מסתבר שגם
תישעה קבין של גירושין.

קובי יציב, מנהל אגד תיור בירושלים,
ואשתו **דולה**, שהיא מפעילות מפלגת-העבודה
בעיר-הקודש, חיו להם בנחת וגידלו שתי בנות
לתיפארת. בת אחת כבר נשואה והבת השנייה עוד
לא.

אז עכשיו, אחרי כל השנים האלה, הם החליטו
להתגרש.
שמעתי שאחרי הפרידה, כל אחד מהם קצת