

אברהם ("אברום") בורג, יועץ ראש-המשלה לענייני תפוצות, מסכך על אביו, על נעוריו כבחור-ישיבה ועל שרותו הצבאי, על יחסו לפוליטיקה, למימסד, למחתרת היהודית, למיפלגות הדתיות, למילחמה, לאשתו ולילדיו

"אני מזוהה עם המערכה ואני בחוכה, אבל אני שומר על בתולי". אני כמו מריה, אני בהריון אבל בתולי



ראיינה ענת סרגוסטי

"מישהו אמר לי שאינו מוצא בי סממנים שמתאימים לבן-אדם במעמדי. לא איכפת לי!"

"אני לא יכול לדאוג את עצמי חבד בשום גוף פוליטי דתי. זה אסון, העידובוב בין הכנסת לבית-הכנסת"

"אחרי הישיבה התיכונית הלכתי לצבא. היה לי ברוד שאני אחגיגים. שתי אחיות" היו בצבא וגם אני"

"כשהייתה ההתנחלות הראשונה בסבסטיה אני הייתי בקורס מ"כים, והביאו אותנו לכנות אותם."

"אני אנסהיביציניסטי, יש לי רצון שאנשים ידעו שאני עושה דברים טובים, ושיגידו שהייתי טוב או לא"

"החלום שלי הוא

לפתוח חנות ספרים!"

ואין חילוקי-דיעות או ויכוחים. כלומר, יש ויכוחים על כל הנושאים, רק לא על נושאי-הדת. הישוב הוקם על אדמות פרטיות ויש בו שליש ממשפחות דתיות ושני-שלישים ממשפחות חילוניות.

אברום מכר את ביתו שבעיר וקנה כמה דונמים של אדמה. שעליהם הקים את ביתו שבכפר. הוא נשוי ליעל, אותה הכיר כשהיה חניך בתנועת הנוער של בני-עקיבא. יעל היא פסיכולוגית.

מאז שנאלץ להחזיר את מכונית-השרד שלו, הולך אברום בכל בוקר כמה קילומטרים ברגל. מביתו שבנטף עד לכביש

אברום טוען, שהוא אוהב את תפקידו ומשקיע בו את מלוא מירצו ואונו.

לפני שנתיים עבר לגור בישוב קהילתי בשם נטף, הנמצא מערבית לכפר אבו-גוש, ליד כביש ירושלים תל-אביב. הוא מסביר שעבר לישוב כזה - שבשבוועות הראשונים שלו לא היו בבתים שבו מים זורמים, ועד היום אין שם חשמל - משום שהוא שונא ערים. את הבתים בנטף בנו התושבים בעצמם, הם גם החליטו מי ומי יהיו בישוב. למרבה הפלא, כמו שמספר אברום, זה אחד הישובים היחידים שבהם גרים דתיים (דוסיים, כפי שהוא אומר) וחילוניים ביחד.

על מיסמכים רישמיים - משמש. מאז כינון ממשלת האחדות הלאומית, בתפקיד בעל שם ממוצץ וארוך: יועץ ראש-המשלה לענייני-תפוצות. לכאורה תפקיד שולי, חסר זוהר, חסר פירסומות. למעשה, רדפתי אחריו במשך שבועיים ימים, עד שנמצא יום פנוי, שבו יכול היה להיפגש לראיון. וגם זה קרה, אולי משום שבדיוק כמה ימים לפני כן לקחו לו את מכונית-השרד והוא נשאר, בלית-ברירה, במשרד לעיתים הרבה יותר קרובות מאשר היה רוצה. בזמנים שהיה לו רכב ממשלתי, צמוד, נהג לנסוע ברחבי הארץ.

וא מדבר מהר, בשפה עשירה. לעיתים קשה לברור את המילים הרציניות בין הסרקאזם והציניות שבהם הוא מתבל את דבריו. הוא בעל חוש-הומור יוצא מן הכלל ומרבה להשתמש בו. הוא טרי מאוד בפוליטיקה, קצת יותר מחצי שנה. למרות שנולד לתוכה וינק אותה מילדותו. הוא צעיר מאוד, בסך הכל בן 30, אבל כבר מפורסם וידוע, אולי בגלל אבא שלו, שהוא הפוליטיקאי המיקצועי והוותיק ביותר בארץ. אברהם, בנו של יוסף בורג, שכולם קוראים לו אברום - הוא חותם בשם זה גם