

# לילדה

# בגיל

# 46

## ברכה סטולר לא חלמה על כך שיהיו לה ילדים. בגיל 46 ילדה את בתה הבכורה והיתה היולדת הקשישה ביותר שילדה בפעם הראשונה בבית החולים ביילינסון

משהו לגשים. רבות מהן מעדיפות לפתח קאריירה, להינשא בגיל מבוגר ורק אז ללדת ילדים.

גני הילדים של מנהטן, ניו יורק, מלאים בילדים קטנים שאמותיהן בנות 40 ויותר. תופעת הנערה הצעירה הרוחפת עגלת-תינוק הולכת ונעלמת מעל מדרכות מנהטן. כמו במנהטן, כך בתל-אביב, נשים רבות מעדיפות להינשא בגיל מבוגר יחסית וללדת את ילדן הראשון בתחילת שנות ה-30.

לא מכבר ילדה המשוררת רחל חלפי בת ככורה בגיל 44. זאת היתה סנסאציה אצל כל מכריה והרליקה אור ירוק אצל נשים שעדיין חולמות ללדת ילדים, על אף גילן המבוגר.

קיימת כיום תופעה של לידה-ללא-נישואין אצל רווקות, הפופולריות לאחר את הרכבת. נשים רווקות המגיעות לגיל 35 מחליטות להיכנס להריון מכיוון שנרמה להן כאילו אין להן סיכויים להתחתן בתוך שלוש השנים הקרובות ואז תהיינה מבוגרות מדי מכדי ללדת ילדים.

והנה, בא המיקרה של ברכה סטולר, שילדה לראשונה בגיל 46, ונותן תיקווה לנשים רבות.

### הענק רזה ב-35 קילו



יפורה של ברכה טוב מכדי להיות אמיתי. היא לא חלמה להיות אם, היא לא רצתה להיות אם. היא פשוט נכנסה להריון וזה קרה לה. מישפחת סטולר מתגוררת בדירה שכורה ברחוב השופטים פינת רובנוב בתל-אביב, חדר-האורחים מלא בצעצור עיה של נטע-לי ובערימות חיתולי-נייר. הכלב רוקי רובץ על הרצפה. נטע-לי וחולת בין הצעצועים ומעסיקה את עצמה במישחק עם רוקי, תינוקת יפפיה ועירנית, בעלת עיניים כחולות כים.

ברכה סטולר, שהיא כיום בת 47

הפכה היולדת הקשישה ביותר שילדה אייפעם בפעם הראשונה בבית-החולים ביילינסון.

תופעת הנשים אשר יולדות בפעם הראשונה בחייהן בגיל מבוגר יחד סית נפוצה מאוד לאחרונה במערב. האגרה כי אשה היולדת בפעם הראשונה אחרי גיל 38 עלולה להביא לעולם ילד לא נורמלי, או בכלל עלולה שלא להיכנס להריון, נפוצה בשנים האחרונות, לכל עבר. המהפכה המינית ומהפכת שחרור האשה עשו



אביב. הוא היה נשוי קודם שנים רבות, אך לא נולדו לו ילדים. נטע-לי היא בתו היחידה והוא מספר לכולם כמה הוא משוגע אחריה והוא גם מוכיח זאת.

לורנס סטולר, בעל משרד-אבא בן 53 תיווך, עלה מקנדה לפני חמש שנים ופגש את ברכה במעון העולים ברמת-

עניין. היא לא קיבלה הוראת מיוחדת, איסורים מיוחדים או טיפול מיוחד. גם כיום רבים סיכוייה להרות שוב. אם כי ברכה מסתפקת בבתה, נטע-לי.

טבעי לגמרי! כך התייחסו הרופאים ל-ילדה לראשונה בגיל 46. לדבריה איש לא עשה מכך

ברכה סטולר לא חלמה כי בגיל 46 תהפוך אם לתינוקת. היא ויתרה כבר מזמן על הרעיון להיות אם. היא היתה עסוקה כבניית הקאריירה הריון לארצות-שונותים בהפלה מלאכותית.

אך יום אחד, לתדהמתה, בישר לה הרופא כי היא הרה ללדת. ברכה, גרושה טריה שזה עתה עלתה לישראל והתגוררה עדיין במעון-עולים, היתה אובר-עצות. ירידה, לארי, שאותו הכירה במעון-עולים, היה נחוש ברעתו. על שניהם להינשא ולהביא את הילד לעולם.

גם לארי התגרש לא מכבר מאשתו, שלה היה נשוי במשך עשר שנים. ילדים לא נולדו לו מנישואין אלה, והוא החליט, אחרי הגירושין, לשנות אווירה ולעלות לישראל. כאן, כי מעון-העולים שכבית ברודצקי ברמת-אביב, הכיר את ברכה שעלתה גם היא מקנדה. שמה היה אז ביאטריס. היא החליטה לעברת את השם.

### בת-לי כמו במנו

לורנס סטולר, מתווך בתים וקרר קעות במיקצועו, וברכה קרשאו נישאו. חודשים ספורים לאחר מכן נולדה בתם הבכורה, נטע-לי. ברכה