

**סמי זלצר היה בעל מספרה
משגשגת בארץ. הוא ידד לכבוש
את אמריקה, הצליח, נכשל וחזר**

„לא רוצה את הוליווד!“

ברכת השחיה של סמי ועליזה
זלצר בהוליווד שימשה אתר לכמה
מסיבות בלתי-נשכחות בעיר הסרטים.
כך כבר עם הצלחתו של סמי,
הצליחה אשתו לבנות לעצמה בידד עם
אחותה בתיה מספרה משגשגת הנהנית
מחוג לקוחות נרחב ועשתה חייל
בעסקיה.

הטלוויזיה בלוס-אנג'לס. שלושת
השותפים הישראליים הפכו אורחים
חשובים מאוד בכל המסיבות ההוליי-
וודיות הנוצצות. שמות ידועים
מתעשיית התקליטים, הטלוויזיה
והקולנוע הפכו ללקוחות קבועים
בחנות. סמי זלצר בא לביתם של זמרים,
שחקנים ובמאים ידועים, שהפכו,
כמובן, באי ביתו.

אחרי שנתיים של הצלחה



מיספרי הזהב סמי זלצר עם הסמל
המסחרי שלו, מיספרי
זהב שרכש באיטליה. אחרי שש שנים

בארצות-הברית, אחרי שהתנסה בעצמו במיגוון
האפשרויות של ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות,
כולל הצלחה אדירה וכישלון חרוץ, החליט לחזור.
מיספרות משגשגות ויחד היו צמד
פופולארי ואהוד, שהיה מעורה היטב
בחיי החברה התליאביביים.
בלוס-אנג'לס פתח זלצר —
בשותפות עם מלכת-היופי לשעבר,
ואשתו לשעבר, (32) ועליזה — אחת משתי הספרייות
הידועות בתיה ועליזה — עזבו את
ישראל יחד עם בתם בת השנה לין,
בשנת 1977. שניהם היו בעלי



להתחיל מהתחלה סמי זלצר (מימין): בדירה השכורה
שבשיכון בבלי. מזון על הרציפה
ומיזוודה עד שיגיעו החפצים מהוליווד. ומשמאל: בחנות ששכר, הנמצאת
כעת בתהליכי שיפוץ. זה לא פשוט להתחיל מהתחלה, הוא אומר.

