

שר-האנרגיה יצחק ברמן מספר על תקרית מודעי, על

התנגדותו לחוק-הגולן, על האפשרות של פרישת הליברלים מהליכוד,

על עברו כסוכן האינטליג'נס הבריטי ועל התנגדותו לנשואין - בינתיים

אני לא מתבייש להגיד
שהמיפלגה הליברלית
היא זעיר-בורגנית. הצדה
היא שיש אנשים במיפלגה
המתביישים בזה

באינטליג'נס הבריטי
חילקו דרגות לצורכי
השדוח. לגמרי במיקרה
נודע לי שאני
בדרגת קולונל

החדגלתי לחיי הריוקוח.
בשבילי זה יהיה מאמץ
אם אצטרך לסלפן
ולהודיע לאשה שאני לא
מגיע לארוחת-הצהריים



ריאיינה שרית ישי

מודעי התפרץ עוד לפני
שפקדה אותו טרגדיה
אישית. עוד כשהיה
צעיר, ודווקא ניסו
לקדם אותו במיפלגה

בגין סילפן אלי לכנסת
פעמיים, וביקש ממני
לדבר עם מודעי. אבל
מודעי היה כליך מרוגז
שאיי-אפשר היה לדבר אתו

כיושב-ראש הכנסת היתה
לי עבודה מעניינת מאוד:
ביליתי כל הימם בסעודות,
הרמתי את הכוס
והורדתי את הכוס

"ג'נטלמן יודע מתי להיות גס-רוח!"

למרות חינוכו הדתי והעובדה כי הוא בנו של רב, מעולם לא היה ברמן דתי. עם תום לימודיו בסמינר למורים התי-קרב ברמן לחוגים לאומיים, שמהם צמח אצ"ל. כשהיה בן 17 נעצר על-ידי המישטרה הבריטית באשמת הדבקות כרוזים. בפעם השניה הסתבך עם המישטרה, בתחילת שנות ה-50, כאשר היה מנכ"ל מיפעלי קינור פריזר של אפרים אילון. הוא נעצר על-ידי המישטרה באשמת גניבת פרה. רק מאוחר יותר הסתבר כי בכפרי-אטא נגנבה פרה ובעלה טען כי אחד בשם ברמן גנב אותה. המיש-טרה עצרה את הברמן הראשון שפגשה.

אשל. עם תום לימודיו לימד האב ב"בית-מידרש לרבנים שהוקם על-ידי חיים נחמן ביאליק ומנדלי מוכר-ספרים באר-דסה. לפני עלות המישפחה ארצה, שי-מש האב כרב בבודיציב. מישפחת ברמן התיישבה בפתח-תיק-וה, אולם כתום שנה עלתה לירושלים. על התקופה היא סיפר ברמן: "מיש-פתח התגוררה במוסררה עוד לפני ש-מישהו שמע בכלל על צ'ארלי ביטון." אביו של ברמן עסק בהוראה וב-פיקוח על מוסדות-חינוך, וברמן הקטן למד בבית-ספר דתי. אחותו הבכורה, לאה, נישאה כעבור שנים לזויד-צבי פני-קס, מי שהיה שר מטעם המפד"ל.

לוא מובן המילה. הוא הצטרף לפעילות פוליטית רק אחרי שהתבקש לכך על-ידי חבריו. כשהיה חבר-כנסת, נימנה עם אותה קבוצה השוקדת על עבודה רצינית ואינה עסוקה במירדף אחרי עיתונאים לטם פירסומה עצמית. הוא כיהן כיושב-ראש ועדת-הכנסת, ואחרי-כך מונה ליושב-ראש הכנסת - תפקיד ש-לא היה אהוב עליו כלל וכלל. במהירות יחסית הוזנק לתפקיד שר-האנרגיה, שבו הוא מרגיש, "כמו בבית". יצחק ברמן הגיע לארץ מרוסיה בהיו-תו בן שבע. אביו, יעקב, יליד כפר קטן ליד ליטא, למד מישפטים בפטרבורג ואף הוסמך כרב, ביחד עם אביו של תמר

שר-האנרגיה, יצחק ברמן, הוא איש עם סיגנון. את פגישתנו קבע לשעת-ערב מוקדמת בלובי של מלון הילטון. כמו אביר אמיתי הוא הסיר מעל כתפיו את מעילו, ואני נבוכתי. ברמן צחק והזמין קפה ועוגות. הוא לבוש בקפידה, בחליפה חומה. מדי פעם הוא הסיר את מישקפיו עבותי-הקרן וניקה אותן. הוא יסיר, ענייני, אינו מנסה להתחמק אף מהשאלות ה-אינטימיות ביותר, ושלא כמרואינים ידועים אחרים, אינו מבקש ממני להק-ליט את השיחה או להראות לו את הראיון בטרם פירסומו. יצחק ברמן מעולם לא היה עסקן במ-