

האיש המעיד על עצמו שאינו

והוא איש מ'שכחה חס, אך על

יתר טייסי חיל-האוויר המצרי הוא לא הספיק להתרומם מעל פני הקרקע. אך דווקא במילחמה זו התחיל קידומו ה' ממשי לקראת הצמרת. אחרי המילחמה שם הצבא המצרי את הדגש על שיקומו של חיל-האוויר המור' בס. שנה אחרי המילחמה מונה מוברק כמפקד בית-הספר לטיסה — תפקיד שבו כיהן רק שנה. הוא שוב הוקפץ בדרגה, ומונה כראש מטה חיל-האוויר המצרי. ב-1969 הוא קיבל דרגת אלוף, ושלוש שנים אחר-כך, כשהודח מפקד חיל-האוויר, מוצטפא עלי בגדאדי, מונה כ' מפקד חיל-האוויר. מוברק הכניס רוח חד' שה לחיילי הצעיר שעזב את הלימודים הדתיים בכפר בגיל 16, ואחר-כך הקדיש לילות ארוכים ללימודים במיסגרת האק' דמיות הצבאיות במצריים ובבריית-המוע' צות, ידע את כוחה של ההשכלה. הוא ניסה לבנות את חיל-האוויר המצרי הר' חדש על כוחות משכילים, קידם בדר' גות קצינים בעלי השכלה ועודד את ה' אחרים ללמוד ולהשתלם. עד היום ידע מוברק כמי שמקדיש שעות רבות מדי לילה לקריאת ספרות יפה. מוברק היה מפקד נערץ בחיל-האוויר המצרי, לא רק על קצינים, אלא גם על חיילים — דבר

מ' טיבעי אינו פוחד משום דבר. גם בעת ההתנקשות עצמה, לא הר' גשתי פחד, אפילו לשניה אחת, אם כי הייתי מוועזע. אינו פוחד כלל, אם אי פעם ארגיש פחד, מוטב יהיה שאעזוב את תפקידי" הצהיר מי שמיועד להיות נשיא מצריים החדש, חוסני מוברק, ימים אחדים אחרי רצח אנור אל-סאדאת. מי שמכיר את מוברק, לא הופתע מסיגנון דברים זה של סגן הנשיא, האיש המסמל במצריים, יותר מכל אדם אחר, מאו מילחמת יום-הכיפורים, את זקיפות הק' מה של העם המצרי, ובעיקר של הצבא המצרי. מוברק שמכונה עליידי מצרים זורים כאחד, האיש בעל פני הספינקס, עשה את דרכו לצמרת המצרית במהירות רבה. הוא נולד לפני 53 שנה בכפר אלימצלחא, באזור אל מנופיה בדתה של הגילוס, למישפחת פלאחים ענייה. הוריו היו אדרי קים בדתם, והחינוך שאותו קיבל מוברק היה חינוך דתי גוקשה. מוברק הילד חלם על קאריירה של חייל, לשם כך אף אימן עצמו לבדו, בא' מונים גופניים קשים. ידידיו מהכפר יוד' עים לספר שהוא היה יוצא לבדו למס' עות ליליים קשים, עורך לעצמו מיבחני

הנאמנות

משנת למדת

שהוא נדיר ביותר בצבא המצרי, שבו המגע בין קצינים, בעיקר הבכירים, ובין החיילים הוא מועט. הוא נודע כמפקד נוקשה, שאינו מחייך, אך הגון וישר. מילחמת יום-הכיפורים הפכה אותו ל' אחד מגיבורי מצריים, במילחמת ששת הימים לא הצליח חיל-האוויר להתרומם מעל פני הקרקע והפך לסמל המפלה. במילחמת יום-הכיפורים לחם החיל וסיי מל למיליוני מצרים את השוני שבין שתי המילחמות. שנתנים אחרי המילחמה נש' לה מוברק מהצבא ומונה עליידי סאדאת כסגן נשיא מצריים — מינוי שהיה בו יותר מהפתעה לצמרת המצרית. הפגישה הראשונה בין סאדאת למוברק הייתה באל-עריש שנים רבות קודם לכן, כשמוברק היה קצין זוטר וסאדאת סגן אלוף. השניים שוחחו ביניהם שיחה ש' בעקבותיה אמר סאדאת למלווי: „שימו לב לבחור הצעיר הזה, הוא עוד יגיע רחוק.“ סאדאת עצמו דאג מאו שמוברק יגיע רחוק, ועקב אחרי התקדמותו. יש הטוענים שיחסו של סאדאת למור ברק נבע בתחילה, מהקשר המיידני שנוצר ביניהם. שניהם באו מאותו מחוז, שניהם היו כפריים וקיבלו אותו חינוך. מאוחר יותר היה סאדאת קשור למוברק יותר מכל בגלל נאמנותו של מוברק אליו. בני מישפחת סאדאת ידעו לספר שהיחיד שסאדאת סומך עליו בכל ליבו, והיחיד שמעולם לא איכזב את הנשיא המצרי המנוח, היה מוברק. גם הליכותיו האישיות של מוברק מצ' או חן בעיני סאדאת. מוברק מתגורר עד היום בדירה צנועה בבית משותף ברובע הליופוליס בקאהיר. אשתו סווי, משכילה ערבית, נאה ונעימת הליכות, מזכירה ב' חיצוניתה במידה מסוימת את ג'האן סאדאת. לבני הזוג שני בנים, עלה בן ה'20 וג'מאל בן ה'17. מוברק הוא איש מישפחה למופת, ו' למרות עיסוקיה הרבים אינו מהמיץ אף

כושר ומיבחני-אומץ. לא אחת היה חוזר לביתו מלא חבורות ושותת דם. בגיל 16 הפסיק את לימודיו ועזב את כפרו, במשך כמה חודשים הסתובב ב' רחובות קאהיר כשהוא סופג את אווירת העיר הגדולה. מוברק התגייס לצבא, ובגיל 20 סיים את הקולג' הצבאי וקיבל דרגת קצונה. או החליט לשנות מסלול, לוותר על חייה שהם, שבהם אימן עצמו בשנים האה' רנות, ולהפוך לטייס קרבי. הוא הצטרף לקורס-טייס ושנתיים אחר-כך, סיים אותו כחניך מצטיין. הוא מונה, מעל ראשי החניכים האחרים שלמדו איתו באותו קורס, כמדריך טייס בבית-הספר לטיסה והפך עוזרו של המדריך הראשי. מפקדי חיל-האוויר המצרי הבחינו ב' טייס המבטיח. הוא מונה כשליש בסיס ההדרכה, ואחרי תקופת מה בתפקיד זה נשלח להשתלמות במוסקוה, שאליה היו נשלחים רק הטייסים שהוכנו מבעוד מור' עד להיות קאדר מפקדי חיל-האוויר ב' עתיד.

אהוד

ואינו מחייב

מוסקבה הוא קיבל הדרכה על מטר' סי 16 וטופולב 28, וכשחזר לקאהיר מונה למפקד טייסת המפציצים, בגיל 30 כבר קיבל תפקיד, שלו זור כים, בדרגת-כלל, רק קצינים בעלי ותק: נספח צבאי. מוברק נשלח להיות הנספח הצבאי של מצריים בלוב. תפקיד זה הכין אותו במידה רבה לקאריירה בשני תחומים מרכזיים: הדיפלומטיה וההיכרות העמוקה עם לוב, אויבתה הגדולה של מצריים היום. במילחמת ששת-הימים מצא עצמו חוסני מוברק, שנודע כבר או בחיל-האוויר המצרי כטייס מעולה, כמפקד בסיס, כמו



נשיא ורנג
חוסני מוברק תחת דגל ישראל