

# האוסר האבוד של גור



## סיפורו של איוב הצעיר - גור סוזאייב, יורש המיליונים, אשר אשתו התאבדה ונאנסה, והטוען כי קרובים מתנכלים לו ורוצים לאשפזו במוסד פסיכיאטרי, כדי לזכות בירושת הענק של אביו

על מנת שאמעד, ולא נותנים יד על מנת שאקום.

גורי חזר לארץ לחופשה, אחרי שסיים את התואר השני במינהל-עסקים בארצות-הברית. הוא הירבה לבלות ולמצות את החופשה עד תום, לפני שנכנס לעול הירוקים. כפי שהועיד לו אביו. באותן שנים היה מועדון טיפניס בתל-אביב מקום בלוי יוקרתי, אליו נהרו בני העשירים ואנשי החברה הגבוהה. גורי הגיע למועדון כדי לבלות עם חבריו, ומייד עם היכנסו הבר-חין בנערה דקת-גיזורה ובהירת-שיער, ש-רקדה במרץ רב במרכז רחבת הריקודים. הוא בחן אותה, נעץ בה מבטים עד ש-לבטוף הצליח למשוך את תשומת-ליבה. זו היתה רונית. הם רקדו ותשתוללו, עזבו את המועדון במכוניתו המפוארת של גורי. "הנערה היפה ומלאת העליצות היתה למעשה שבר כלי", מספר גורי. "היא נשאה על גבה שק של צרות וכאב. היא לא היתה יכולה לעשות דבר או להתרכז במשהו מעשי. מרכז חייה היה המועדונים הנוצצים ורחבת הריקודים. היא היתה בת שש כשאמה תלתה את עמה באמבטיה. ומאז לא היתה יכולה להתפתח כאדם בריא."

הכל נראה כשורה. אולם תוך חודשים ספורים חרב עליו עולמו. אשתו התאבדה, אביו נפטר ואמו חלתה. "הכל סביבי מת-מוטט", אומר גור. "אילו לא היתה ירושה בת מיליונים רבים, יתכן שהייתי מצליח לשקם את עצמי. אך כל בני המשפחה עטים על הכסף כחיות-טרף. מושיטים רגל

לפני כמה חודשים אפשר היה לקנא בגור סוזאייב הנאה, גבה הקומה ובהיר העיניים. אביו, זלמן סוזאייב, היה נשיא אירגון התעשיינים בישראל. גורי ניהל את אחד המפעלים המשגשגים של אביו, היה נשוי ליפהפיה בשם רונית שילדה לו בת.

מה אפשר להגיד על בחור שיש לו הכל ואין לו כלום? בחור שנולד עם כפית של כסף בפיו, ירש מיליוני דולרים, הונך במוסדות היוקרתיים ביותר בירושלים, יושב עתה בדירתו המפוארת. בי-צפון תל-אביב, ואינו מסוגל לעצום את עיניו.

### בזרועותיו

#### של טייס



גורי נקשר אל הנערה, ניסה כל דרך וכל אמצעי כדי לשחררה ממועקות העבר. הוריו של גורי לא ששו למראה הזיווג הזה. הם ידעו שגורי יכול לרכוש את ליבן של נשים רבות, הנימנות על השיכבה החברתית אליה השתייך. אך גורי דבק ברונית והחליט לשאתה לאשה. רונית וגורי נישאו ובנו את ביתם בירושלים. גורי אחל לעבוד כמנהל אחד המפעלים הגדולים של אביו — מיפעל פלארו לתעשיית מיכלים, ואחרי תקופה קצרה נולדה להם בת.

"ידעתי שרונית לא תשתחרר לעולם מטראומות הילדות", סיפר גורי, "אך האמנתי שהעושר ותענוגות-החיים ימלאו את החללים שבנפשה". אלא שאחרי חמש שנות אושר ועושר נתהווה קרע ביחסיהם של רונית וגורי.

רונית, שהיתה אשה מלאת-חיים, בלטה תמיד במסיבות, בעיקר ברחבת הריקודים. באחת המסיבות שבהן בילה הזוג סוזאייב נכח גם טייס גבה-קומה ויפה



גור סוזאייב בחתונתו, ליד רונית ואביו כפית של כסף מלידה