

רחל מרחלת על כל העולם

הרומן המוזר של הזוג המוזר

תיקוות-שווא לבחורות



צביקה פיק
תביעה בבית-הדין

אני מציעה שכל מי שמעריצה את צביקה פיק — ומי עד גיל 12 אינה מעריצה אותו? — לקרוא את הסיפור הזה רק עד החצי. ללכת אחר-כך לישון עם המון תיקוה בלב וחלומות נעימים, ורק למחרת בבוקר לקרוא את החצי השני. מי מכן לא קינאה בעתונאית מירית שם-אור, אשתו החוקית לגמרי של צביקה פיק? אז אתן יכולות להפסיק לקנא בה, כי לא הכל כליכך טוב בקן הפיקי הזה. השבוע הגישה מירית תביעה לבית-הדין המזוהי בתל-אביב, שבה היא דורשת סכום של 200 אלף לירות לחודש מזונות בשבילה ובשביל הצאצא המשותף לה ולצביקה. כמו שאני מכירה זוגות שמתגרשים, זה השלב האחד לפני הפגישה הלא-נעימה ברבנות. עד כאן לקרוא הערב, ולחלום שאולי נפגוש את צביקה באחד הערבים, שהוא ישים את העיניים שלו דווקא עלינו, ושזה יהיה הרומן הכי משגע שלנו. את הקטע של הבוקר אני אכתוב בקיצור. מסתבר שצביקה עוד לא הצליחה להיכנס להלם של התביעה של אשתו נגדו, וכבר מצא לו נערה צעירה ונתמדה איתה הוא מבלה, ככה בלי בושה ובלי להסתיר שום דבר.

לא צריך להכיר אותם באופן אישי, כדי לדעת שהם באמת זוג מוזר. די להסתכל בהם כשהם צועדים ביחד ברחוב. שניהם מפורסמים, וזו עוד סיבה לכך שכל מי שרואה אותם ביחד יטובב את הראש. במוקדי הבילוי של תל-אביב נראים בר-שבועות האחרונים, כשהם צמודים כמו תאומים סיאמיים, זוכה האירוויזיון, יזהר (אבאניבי) כהן, דקאנו ובעל ההופעה העדינה, יחד עם כוכבת-הסרטים העולה, דבורה כהן, התגלית האישית של הרמאטי אפי דיין. דבורה, למי שלא זוכר, היא בעלת גוף מטיליאמה, ואומרים עליה שהיא נשמה טובה. היא הופיעה בכמה סרטים, בהתאם לכישורי-הגוף שלה, וזכתה בהצלחה גדולה. קודם-לכן היתה שומרת סף בדיסקוטקים, וקודם לקודם-לכן היא

שווא של חתונה

את ערנה לב אתם זוכרים? כמה ש היא היתה נחמדה, אתם זוכרים? או את זה אתם יכולים להתחיל לשכוח. עדנה פשוט כבר לא נחמדה.

החלטתי לכתוב עליה כדי לברך אותה לחתונתה. עדנה, שירדה כבר לפני כמה שנים מהארץ, נישאה ליורם שינמן, יורד ותיק יותר ממנה, העוסק במכירת מכונות משומשות בארצות-הברית. אין לי שום דבר אישי נגד יורדים, וי כמעט ואין לי שום דבר נגד מי שמתחת-



ערנה לב ויורד
המרחק הקטן

נים, אבל מדוע לערוך חתונה שמחה, עם המון-המוון מוסיקה, דווקא בערב יום-השואה? כל פגיונות ידיתה של עדנה אליה לדחות או להקדים את החתונה לא עזרו: "אותי לא מעגינות השואה", היא הסבירה.

החתונה נערכה במיסעדה גיוירקית מפורסמת, טאברן אין דה גרין, במרכז סנטרל-פארק. במרחק של כמה מאות מטר רים ממישרי הקונסוליה הישראלית, שם נערכה בדיוק באותה שעה עצרת לזכר יום-השואה.

ברכות החלמה ליהורם

מי שראה את תוכנית הגיהעצמאות ב' טלוויזיה, בהנחיית נעמי שמר, בוודאי שם לב לשינוי הגדול שחל אצל הכוכב, יהורם גאון.

אני יודעת כמה כולן אהבות אותו, אז אני מוכרחה לספר לכן מה בדיוק קרה לו.

כמה שבועות לפני שהתוכנית צולמה לקה יהורם בהתקף-לב, הידידים הקרובים שלו מספרים שזה היה התקף קל, ואני מקווה שהם צודקים. יהורם, כמו כל כוכב אמיתי, מגדיר את ההתקף כ"תשישות גופנית בלבד".

את השיער הלבן שלו, שהחל מידלדל, מצליח יהורם להסתיר בעזרת פאה נוכרית חדשה, אבל את הקמטים, שבאו בעיקבות ההתקף, קשה להעלים. אבל לכל מי ש מודאג אני יכולה לבשר שבזמן האחרון מרגיש יהורם ממש בטוב, והוא אף יצא לארצות-הברית לשורה של הופעות, שהיו כפי שמסורים לי המרגלים שלי שם, מצליחות ביותר.

הסיפור הכי עצוב

זה אולי הסיפור הכי-עצוב שסיפרתי לכם בשנים האחרונות.

לפני שש שנים היתה החתונה הכי-מרגשת שני שני נכחתי בה. היתה זו החתונה של הילה אלעזר, בתו של מי שהיה הרמטכ"ל של צה"ל, דודי ("דדו") אלעזר, עם שלמה כהן, ששירת עם הילה ב' צבא. בנו של מנהל סניף בנק לאומי בטבריה.

למה חתונה מרגשת? כי הכלה היתה יפהפיה, והאבא היה האבא הכי מאושר בעולם. דדו, שהיה כבר בלי מדים, אחרי הנבונות שעשתה לו ועדת-אגרנט, ערך ב' אמצעות חתונה זו את מיבחן-האמת ל' ידידים שלו: האם הם עזבו אותו, אחרי שהוא הושמק על-ידי הוועדה, או שנותרו ידידיאמת.

הידידים הוכיחו שהם ידידיאמת והופיי עו כאילו על פי פקודה. היתה זו הרהב" לטציה הציבורית הגדולה והחמה ביותר שיכול היה דדו לקבל.

אז למה אני נזכרת דווקא עכשיו בכל זה? כי העורב השחור לחש לי באוזן שלא הכל בסדר אצל הילה ודורון. הילה אפילו היתה מאוד רוצה להתגרש, ודורון עטק עתה בלשכנע אותה שלא לעשות כן.

אני מאוד מקווה שהוא יצליח.



דבורה כהן
שומרת צמודה

היתה פאנצ'ר-מאכרית, או בעברית — מתקנת תקרים. יש הטוענים שזה רומן אמיתי. יש הר אומרים — שזו ידידות אמיתית, ושדבורה פשוט באה לסעוד את יזהר בתקופת-משבר שלו. בשביל זה היא גם עברה להתגורר איתו, ודואגת לבשל לו שלוש ארוחות, מינימום ליום.

וכשהם בכל זאת יוצאים מהבית ומי הארוחות, נזכרת דבורה במיקצוע הקודם שלה. כמומחית רבה היא מצליחה לסלק מעליו את כל המעריצות הטורדניות, ה' נטפלות אליו סתם ככה ברחוב. אני לא יודעת מה יצא מהרומן או מהידידות הזו, אבל ברור לי לגמרי שדבר אחד כבר יצא ממנה: יזהר כהן הוא הר בדרך הישראלית הראשון התולק עם שומר-ראש צמוד.



הילה אלעזר ושלמה כהן
דדו היה מאושר