

חחל מרחלת על כל העולם

לשגע את אילת

אישיה ציבור

המזכירה בהריון

את הסיפור הזה שמעתי מציפור פרטית נודדת שלי, שחזרה לא מכבר מאילת. העיר הדרומית.

במועדון הימים התיכון באילת, כך לחשה לי, הסתובבה לה יפהפיה בלונדינית שנראתה מאוד מוכרת. במשך היומיים הראשונים לשהותה במועדון היתה מוקפת בחיבוקים ונישוקים מבחור צרפתי צעיר כבן 18, שענה לשם **פיארו ד'לי**, ושדגג שלא להשאירה לבדה לרגע. מפחד המוני הואר בים המסתובבים בשטח, כשהם שוחרים לטרף.

אני יודעת בדיוק מה עושים לבניאדם



סיכוי וורמן לחזור לבעל

החום, הגוף והאווירה של אילת. בלי סנטימנטים.

יום מאוחר יותר אפשר היה לראות את הצרפתייה היפה עם אחד מאנשי-הצוות הישראליים של המועדון, שעימו בילתה במשך שבועיים תמימים על חוף הים. לא נשאר אפילו זכר לאהבה הקודמת. אני בטוחה שכאשר תחזור אל בעלה בצרפת תספר לו ניסים ונפלאות על ישראל, ואולי אפילו תכתוב איתו שיר. אחרי הכל, בעלה אינו אלא **ג'וז' הארידי**, כך, ההוא, והוא הצרפתייה היפה **סיכוי וורמן**.

אני מאוד גאה שאני הראשונה המבשרת לכם על הביקור הזה שלה בארץ.

דירות

נפרדות

כשהגיעה **אורלי זוהר** לעיר הגדולה, תל-אביב, מקיבוץ כרמיה שליך אשקלון, היו לה המון ציפיות ותיקות. לא לקח ליפהפיה זו הרבה זמן, וכבר אז סיפרו לי שהיא מנהלת יופי של רומן עם גבר שהוא מבוגר ממנה בשנים רבות.

אז היה כל הסיפור די בסדר, מאחר שיוזם **ליבוויץ**, המחזר הנלהב, היה עדיין בעלה החוקי של הבדרנית **רבקה מיכאלי**. מאז עברו כארבע שנים, ושני הנחמדים האלה הספיקו המון ביחד. יורם התגרש מרבקה, ואני יודעת שהשניים המאוהבים התגוררו ביחד בדירה שרכשו במשותף, ושהפכה לקראאהובי אמיתי. יורם נהג להביא לביתם את שני ילדיו מנשואיו, מה עוד שאמם מתגוררת מעבר לחוב.

מספרים לי ברמת-אביב, שהשניים רכשו במשותף פנטהאוז מפואר בצפון העיר, ובמשך כשנתיים בנו אותו יחד לתפארת. אלא שאליה וקוץ בה. ציפור קטנה לחשה לי שהיום מתגוררים אורלי ויורם בנפרד. לא בחודרישינה נפרדים, אלא בדירות נפרדות. אני באמת לא יודעת אם

הצעירה שעלתה על כבש מטוס TWA לפני שבועיים מיקדה אליה את המבטים של עובדי נמל-התעופה ומבטי הנוסעים שטסו איתה לארצות-הברית. אחדים מהם הכיר אותה כמוכרתה וכידירתה הקרובה של אחד מאישיה-המדינה הבכירים. אחרים סתם התפעלו מיופיה.

אולם הצעירה לא נראתה מאושרת. קל היה להבחין במתיחות הרבה שעל פניה. כהרגלה, היתה לבושה בקפידה רבה, בחליפה תפורה היטב. שיערה השחור והגולש הבהיק. היא נסעה בגפה, אם כי יריד טוב, עוזרו של אותו מנהיג, ליווה אותה עד פתח המטוס.

הנסיעה לארצות-הברית היתה סיומו של פרק בחייה הסוערים, ותחילתו של פרק חדש. כי אותה צעירה נסעה לאמריקה הרחוקה כשהיא נושאת בקירבה את ילדו של אותה אישיות בכירה. על הרומן בין השניים ידעו הכל כבר שנים רבות. המנהיג לא ניסה להסתיר זאת, והיה מופיע איתה בכל מקום, לעיתים תוך הפגנת אהבה רבה.

הקשרים בין השניים החלו שנים רבות לפני כן, כשאותה אישיות היתה עסקן בדרג נמוך ביותר. אז היא היתה המזכירה שלו במיפלה.

השמועות על כך שהבוס מתעסק עם המזכירה שלו לא חרגו מגדר השמועות על כל בוס אחר ומזכירתו. אולי בהבדל אחד: במיקרה הזה, היתה אותה צעירה ידועה כאשה יפהפיה, בעלת תווי-פנים נאים, צוואר ארוך וגוף מושך, ואילו העסקן החל משמין.

במשך השנים גרם הרומן בין השניים מדי פעם לסערות. אחת הסערות המפורסמות ביותר אירעה במוסד לאומי חשוב. אישיה-הציבור נכנס עם המזכירה הנאמנה לחדרו, ושכח לנעול את הדלת. לפני כן המזין במיוזנו שני ספלייקפה, וביקש שיביאו אותם לחדרו.

מלצרית המיוזנו התעכבה, משום-מה, ולא הביאה מיד את ההזמנה. בינתיים שכחו השניים שהקפה הוזמן.

כשהגיעה המלצרית לחדר, כשבידה המגש, היא דפקה קלות על הדלת ופתחה אותה. המלצרית נדהמה לראות את המנהיג והמזכירה במצב שלא שאיר שום מקום לדימיון. המגש נפל על הריצפה והמלצרית, נערה בת 16, לקתה בהלם. רופא הוועק למקום והמלצרית נלקחה, כשהיא סובלת מהלם, לבית-חולים.

צמרת-המדינה כולה ידעה על הפרשה. אולם רק מעטים ידעו על פרשה אחרת של הנוג הרומנטים. ככל הנראה הבטיח המנהיג לצעירה להדק עוד יותר את קשריו עימה. אולם תוכנית זו לא יצאה לפועל, מטעמים מישפחתיים וציבוריים, והוא החליט להישאר עם אשתו, שעימה התחתן בצעירותו, ושעימה עבר הרבה מהקורות הסוערים של חייו. הצעירה, שהבינה שאין לה כל סיכוי להינשא אי-פעם לאהובה, החליטה לשים קץ לחייה כמו ידיה. היא הותירה אחריה מיכתב למנהיג, שבו הסבירה לו את מניעיה, סיפרה לו על אהבתה הגדולה אליו וביקשה את סליחתו.

הצעירה בלעה כמות גדולה של כדורי-שינה בדירה שבה התגוררה בגפה באיזור תל-אביב. אחת מבנות מישפחתה, שבאה במיקרה לביקור, מצאה אותה והוועיקה אמבולנס. חיי הצעירה ניצלו.

אחרי הקרית זו שבו השניים לחיות כמו זוג-יונים. אפשר היה לראות אותם כשהם מחובקים, נוסעים במכונית האמריקאית

המפוארת של העסקן מתל-אביב לירושלים. אפשר היה להבחין בשניהם כשהם נכנסים ביחד לחדרו של העסקן במלון. אפשר היה להבחין בהם במסיבות רשמיות, כשהצעירה היתה בת-זוגתו של העסקן.

כל אותה עת ידעו אשתו וילדיו של העסקן על הרומן של אבי המישפחה. באירועים ציבוריים ומישפחתיים אפשר היה להבחין בזכירה ובאשה יושבות ביחד ליד אותו שולחן. בת מישפחתו של העסקן, שהיא כימעט בת גילה של המזכירה, היתה יוצאת איתה לעיתים לקולנוע, ומופיעה איתה ביחד באירועים חברתיים בירושלים, כשהאבי-המאהב היה עסוק. בני המישפחה נאלצו להסכים עם תופעת המזכירה-האהובה. כלפי חוץ הם היו מתייחסים אליה כמו למזכירה של אבא. האב כינס את ילדיו, סיפר להם את הכל ושיכנע אותם בכושריה-שיכנוע הידוע שלו שהוא מאוד אוהב את אמא. אך הוא גם אוהב את המזכירה. כשאמא לא הביעה התנגדות, קיבלו זאת גם הילדים.

כשהצליח סוף סוף אישיה-הציבור לקבל מישרה בכירה, הוא מינה את מזכירתו כפקידה בתפקיד בכיר. אי-אפשר היה להגיע אל האישיות הציבורית מבלי לעבור קודם את המזכירה. הפקידה הקודמת שעבדה באותו משרד הועברה לתפקיד אחר, באחד החדרים האחוריים.

עתה היתה לגיטימציה מלאה יותר להופעות הציבוריות שלהם בצוותא. כל אישיות ציבורית בכירה בארץ נהגת להופיע בכל אירוע ציבורי, ובמישרדיה-הממשלה. יחד עם הצוות הבכיר שלה, במיקרה זה, הופיעה אותה אישיות ציבורית עם המזכירה הבכירה, שהיתה גם המאהבת שלו. כל צמרת-המדינה ידעה זאת והתרגלה למצב.

הוא גם לקח אותה לחו"ל, בכל מסעותיו, ולפחות פעם ראו אותם ישראלים ביחד באולם-הימורים בפורטוגאל.

לפני כמה חודשים התברר לאותה צעירה שהיא בהריון. הצעירה היפהפיה הקפידה שלא לבלות לעולם בחברת גבר אחר, ולא היו לה כל חברים אחרים. במקרים שבהם היה הבוס-המאהב עסוק, היא היתה יוצאת עם בנות מישפחתה.

כשהיא נסעה לפני כמה חודשים לחוף-לארץ, במיסגרת מישלחת ציבורית — נסיעה שסידר לה הבוס שלה — הוא היה מקפיד טלפן מדי ערב לחדרה בבית-המלון כדי לוודא אם היא בחדר, ושוחח איתה שעות ארוכות בטלפון. גם לה וגם לו היה ברור שהילד הוא ממנו.

הצעירה סירבה לערוך הפלה. היא חששה שמה הפלה בגילה — כיום היא כבר בתחילת העשור השלישי של חייה — תסכן את האפשרות ללדת ילדים נוספים בעתיד. מילבד זאת, היא ידעה אמנם שהבוס לא יהיה אף פעם בעלה, ושהחלטתו להישאר עם אשתו היא נחושה. אך אהבתה אליו גרמה לה לרצות שלפחות יהיה לה ילד ממנו.

יש בין הפוליטיקאים הטוענים היום, אחרי שנודע שהצעירה בהריון, כי כמה מצעדיו הפוליטיים האחרונים נעשו ביגלל העובדה שידירתו עומדת להעניק לו עוד בן, דבר שהיה עלול להפכו מוקד לסערה של רכילות.

לאיש לא היה ברור מדוע נסעה הצעירה לארצות-הברית. במישרדי-הנסיעות, שבו רכש עבורה אותו אישי-הציבור את הכרטיס, ניסו לשכנע אותו לרכוש כרטיס קבוצתי, מוול יותר, אך מוגבל בומן. אולם אישיה-הציבור רכש עבור ידידתו כרטיס פתוח, המאפשר לה לשוב לישראל במשך שנה תמימה, בכל תאריך העולה על דעתה.

ברור כי הצעירה לא תסכים לוותר על הילד שלה. פרי האהבה מהבוס. היא תלד ככל הנראה בארצות-הברית, ותשוב ארצה עם התינוק. יתכן וכוונתה להינשא בארצות-הברית כדי לשוב לארץ עם התינוק ותעודת-נישואין, כדי למנוע מאנשים לנחש שהילד הוא ילדו של האישיות הציבורית.

אולם לכל ברור דבר אחד. גם אם תשוב אותה צעירה עם תעודת-נישואין, יימשכו היחסים בינה ובין הבוס שלה. האהבה ביניהם היא גדולה. למען אותה אהבה אולי הסכים אותו מנהיג לפגוע בהמשך הקאריירה שלו, ולמען אותה אהבה הסכימה הצעירה לקשור את חייה לאדם מבוגר ממנה בשנות-דור, לספוג עלבונות ולדעת שהוא מעולם לא יהיה שלה.

בין שתי שוטרות

אני לא יכולה להתאפק. אני יודעת שהעניין הזה יגרום לכך שאני אחטוף עוד כמה רפורטים על חנייה, ושכל השוטרים באזור שבו משרת קצין המיטרה שאני עומדת לכתוב עליו ידלקו אחרי — אבל מה זה רפורטים לעומת השרות, המצויין שאני נוי תנת לכן?

אז הסיפור הוא כזה. **קצין מיטרה בכיר** ומפורסם ניהל לו רומן ארוך ארוך עם **שוטרית** יפהפיה. כל הפקודים שלו ידעו על הרומן הזה, חלקם קינאו בו, כי השוטרת היתה באמת יפהפיה וחלק אחר סתם את הפה, פשוט חששו.

הבעייה היתה כמובן שאותו קצין הוא נשוי ואבא לכמה ילדים טובים, שאחד מהם הוא בגיל של השוטרת.

אבל למרות הסערה הגדולה שליוותה את הרומן המדליק הזה, הוא הסתיים. לא הסיי תיים משום שאשתו של הקצין גילתה זאת, אלא משום שהקצין הבכיר מצא לו במישרד שוטרת שלדעתו היא עוד יותר יפה. הוא זנח שוטרת א' ועבר מהר מאוד ל**שוטרת ב'**, וכלל לא הפריע לו שוטרת ב' נשואה. אחרי הכל, גם הוא לא בדיוק רווק.

עזה כשאלה האהבה והקינאה עוד יותר. שוטרת א' כה נפגעה מהמעבר החד מלהיות החברה של המפקד לשתם שוטרת רגילה, ועוד יותר נפגעה מכך שיש לה יורשת מאותה תחנת מיטרה. עד שהיא החליטה לצפצף על כל העולם ולזמר.

בימים הקרובים עומד אותו קצין בכיר להקרא אל המפקדים שלו כדי לתת כמה הסברים על דברים שסיפרה שוטרת א'.

העניין הזה מצלצל כמו פרידה סופית, מה עוד שאני יודעת על כמה פרידות קטנטנות בעבר. אבל אתם הרי יודעים שאני תמיד מקווה להפייאנו.



יורם לייבוויץ לבנות פנטהאוז