

רחל מרחלת על כל העולם

טורפת הגברים

הכל בגלל החותנת

מכירים את הזמר **אבי מולדנו** שעלה לגדולה כשהצחיק שיפו היא העיר הרומנטית של הארץ? מאז עברו הרבה סיפורים על יפו וגם על אבי. אבל עכשיו יש סיפור חדש, שאולי התחיל ברומנטיקה, ואולי אפילו ביפו, אבל נגמר אחרת.

בבית מישפחת מולדנו יש קצת בעיות. ראשית, במשך השנים האחרונות התגוררו אבי ואשתו **ליאורה** עם שני ילדיהם בפאריס, שם מצא אבי את מקומו בעולם הנמר. מפעם לפעם הגיע לטויל קצר, עם או בלי האשה, על-מנת לראות, להראות ולנסות את מזלו גם בארץ, כדי שלא ישכח.

כיום, אבי וליאורה, כבר אינם חיים יחדיו. אומנם אין עדיין הליכי-גירושין, וחברים קרובים אפילו אומרים שאולי בעצם הכל יבוא על מקומו בשלום, ויש סיכוי רציני שליאורה תחזור הביתה עם הילדים. אבל לזמן ולשני הטולדנים פיתרונים.

זה לא ייגמר, זה פשוט לא ייגמר, לא יהיה לזה סוף, אבל כל זמן ש**שרונה מארש**, בת-הנעורים שלנו, תמשיך לעשות מחייה הפרטיים סקופ אחד גדול, אז תמיד יהיה על מה לכתוב. בודאי קראתם לפני כשבועיים, שהבחורה עזבה את הדייל הבלונדי החתיך **זאב דושינק**, שלמענו עזבה את **שמעון לוי**, בעלה לשעבר, שעזמו היה בלי חופה וקידושין, לטובתו של אישה-טלוויזיה שלנו, **אלכס גלעדי**, וששניהם מתכננים חתונה בקרוב מאד. ספרנו לכם גם שאלכס בא וחסף את



ליאורה ואבי מולדנו פרידה בגלל האמא

תקן. בקיצור, הפיצוץ הצפוי אירע, ואבי עזב את הבית ועבר לגור בדירתו שהתפתחה סוף-סוף. ליאורה, לעומת זאת, נשארה בבית הוריה, וכבר כל העיר מדברת על גירושין.

הכל החל כשהשניים חזרו ארצה ודירתם עדיין לא פונתה מהדיירים ששכרו את הדירה. לכן עברו לגור בבית אמה של ליאורה, שהקשר בינה לבין החתן, אבי, כנראה, לא כלייך



שרונה מארש חתונה בלי חופה

שרונה לירושלים הבירה, ואילו זאב דושינק נשאר בדירה ריקה ובלב כבד. אז רבות, יש לי בשבילכם חדשות מחודשות סופר-טריוויות, הבורה שמצאה את ירושלים קרירה מדי לטעמה, אפילו בימי יוני החמים, שבה אל ביתו של זאביק, שקיבל אותה בשנית בזרועות פתוחות.

אני לא יודעת מה בדיוק היא עושה לגברים, אבל שהיא משגעת אותם זה בטוח, רק מסתכלים עליה ושומעים מילה חמה אחת יוצאת מפה, ומייד נמסים כמו המאה ביום של 40 מעלות בצל.

כיום מצהירה שרונה, שהיא נשואה לדושינק בלב ובגוף, וכי הוא הסיפור הסופי שלה. היא אפילו מראה בגאווה על טבעת נישואין, אמנם לא התקיים הטכס, אבל לשרונה הרי יש מושגים אחרים בכל הקשור לעניין.

דבר אחד ברור — לשרונה לא משעמם בחיים והחיים איתה מלאים הפתעות.

עירית עשתה

זאת שוב

זוכרים את שבישרתי לכם על עירית לוי, אישתו של השחקן-זמר **אוישיק לוי**, ועל הרומן שהוציא אותה מהבית והכניס אותה הישר לזרועותיו של האמרגן **מייכאל תפוח**?

אז נכון שלא כלייך בראש שלי להיכנס לאנשים האלה לחיים יותר מדי, אבל שוב יש שם חידושים. אז סיפרתי לכם שיש רומן, אבל בינתיים הרומן הזה, המדובר ביותר בעיר, נגמר.

אבל סופו של הסיפור בתחילתו — או בהמשכו — של שאלות חדשות: האם יחזור עירית ואוישיק לחיות יחד? האם יתגרשו?

על כל השאלות האלה עדיין אין לי, ואולי אף לא להם, תשובות, אבל אני בטוחה שלא יעברו ימים רבים והמישפחה הזאת תעלה שוב לכותרות.

החתונה של גד יעקובי

בארץ, **מנחם הכהן**, נלה היתה יפה כתמיד, ואולי אפילו קצת יותר וגד היה נרגש, שלא כתמיד.

כל העסק היה ציץ צ'אק, כמעט כמו



נדה פרלמוטר ירח-דבש מוקדם

הרומן של מי שהיה שרי-התחבורה ומי שהיה, אחרי שנעבור את הליכוד בשלום, שרי-האוצר, ושל מי שהיתה מלכת הדיילות העולמית, כאשר ייצגה את אל-על בתחרות דיילות ביוהנסבורג לפני כמה שנים.

לירח-דבש הם לא יצאו. כבר למחרת החתונה אפשר היה לראות את גד במליאת הכנסת, כאילו לא ארע דבר. אולם האמת היא שבני-הווג המפתיעים האלה הפתיחו גם בעניין ירח-הדבש. הם פשוט עשו אותו כמה ימים לפני החתונה. שבוע קודם לכן היה צריך גד לקפוץ לשלושה ימים ל-שטוקהולם, לשיבה של הפרלמנט האירופי. אז מה יותר מתאים מאשר לשלב ירח-דבש עם ביזנס? נלה, שהיא בחופשה ללא תשלום מאל-על, הצטרפה אליו, ויש הי-טוענים ששטוקהולם לא ראתה כבר הרבה זמן זוג מאושר כזה בירח דבש מוקדם. שהיתה להם כל טוב.

זה היה מוכרח להגיע בסוף. כאשר הי-אהבה כלייך גדולה, היא מוכרחה להסתיים בנישואין. כבר בשבוע שעבר יכולים היו קוראי מדור תשקיף לדעת מה מחכה להם השבוע. כאן פשוט אספר לכם איך היתה חתונתם של חברי-הכנסת **גד יעקובי** ודיילת אל-על **נדה פרלמוטר**.

היתה זו החתונה הכי צנועה והכי קטנה ששמעתם עליה. היו בה רק תריסר בני מישפחה, וכפי שגד הסביר, גם את אלה לא היינו מזמינים, אם לא היינו צריכים מיניין.

הרב היה ח"כ אחר, הרב הכי נחמד

לילה. עכשיו לא קשה להבין מדוע נוהג דובי במרצדס חדישה בעלת מיספר זר ומבלה כל ערב במיסעדות יוקרה ובמועד-דוני-לילה.

אבל עד כה, מעולם לא נקשרה לשמו אחת מזהירה וידועה כמו מירי זמיר.



מירי זמיר בלי מחזרים נוספים

שם, רבותי, פורחת אהבה של ממש. מאז שדובי הציע למירי נסיעה לאירופה, היא מסבירה לכל המחזרים האחרים, באופן חד-משמעי, שהיא עכשיו כולה בעניין של דובי שלה.

המרצדס

ומלכת היופי

האם יוצא לכם לשבת לפעמים, לדפדף בעיתונים ולראות את פניה היפים וגופה החטוב של מי שהיתה מלכת-היופי שלנו **מירי זמיר**? האם שאלתם את עצמכם מה עולה בימים אלה בגורלה? ובכן, יש לי בשבילכם חדשות הקשורות בה. שבו וקבלו את העידכון האחרון.

את זה שהיא גרה כבר שנים עם הצלם **אורי לייזר**, שהוא גם צל"שניק, כולם יודעים, מפני שזה הווכר שוב ושוב בכל העיתונים. את זה שהיא נסעה לאילת לתצוגת-אופנה של הלז דולי, התאהבה שם ונשארה לחופשה ממושכת, גם כן כולם יודעים. את זה שהיא המירה את הדוגמנות, לפחות לתקופה מסוימת, בי-הופעתה המוצלחת כשחקנית בהצגה בואינג אקספרס, גם כולם כבר יודעים. אז גם סיפרו על רומן שהיה לה עם במאי ההצגה, סיפור שעד היום עדיין לא הוכח.

אבל עכשיו יש לי סקופ אמיתי. לבלונדיית היפה הזאת יש מול בחיים, ובזמן האחרון הוא כנראה האיר לה פנים במיוחד. הרומן החדש של מירי הוא **דובי ריי-האוי**, ישראלי עשיר מאד, שלא עבד יום אחד בחייו, אבל חי כמו מלך לכל דבר. לדובי זה יש בגרמניה אבא שחולש על עסקים רבים וביניהם, כמוכן, מועדוני-



עירית לוי סיכוי מחודש לבעל