

שרון מאני: שחורה ונאוה

היא יפה. היא בת שבע-עשרה, והיא בת תימן. שרון מאני עדינת-המראה לא הגיעה לתחרות מלכת-המיס בלי ניסיון קודם. עיניה שקדים ושיערה שחור, ויש לה כבר מיכלול חוויות וניסיון מתחרות יופי שבה זכתה בכמה תוארים ראשיים. בשנה שעברה השתתפה שרון, העולה לשמינית בתיכון אנקורי בתל-אביב, בתחרות מלכת-היופי של בנות תימן. בטכס שהתקיים בפחיתקווה נבחרה כמלכת השרון, בנתניה כנסיכת השרון, באשקלון כסגנית נסיכת הדרום, ובחיכל התרבות בתל-אביב כסגנית ראשונה למלכת היופי של בנות תימן.

מדוע הגיעה לתחרות מלכת-המיס? שרון עונה בקלילות: „בא לי לבלות בקייץ.“ חבר אין לה וגם לא תחביבים מוגדרים. היא אוהבת מוסיקת פופ ולקרוא ספרים. היא אינה אוהבת את אריק איינשטיין ואף לא את שלום חנוך, ובכלל, אף זמר ישראלי לא מרגש אותה במיוחד. כבר בגיל 17 שרון היא דוגמנית עסקי קה, והיא מדגמת תיספורות ותיסרוקות עבור חברת התמרוקים וולה. היא אינה יוצאת מדרכה כדי לזכות בעבודת הדוגמנות, ועושה זאת רק בשעות הפנאי שלה. לא, גם לא אין חלומות להצליח בעולם האופנה או המישחק. תחרות מלכת-המיס מהווה בשבילה חוויה הכרוכה בטיוילים ברחבי הארץ, בהכרת אנשים חדשים, בקבלת מתנות ובאיסוף חוויות.

כשתהיה גדולה היא רוצה לעסוק בביקצוע רציני, ללמוד פסיכולוגיה באוניברסיטה ולעבוד כפסיכולוגית. פסיכולוגיה הוא השטח המעסיק אותה ביותר. היא קוראת ספרים בנושא, משוחחת על כך עם אנשים, וחשה שבתוך תוכה טמון בה היתכונות לעזור לאנשים אחרים. היא אינה אומרת חלילה שלא תעסוק בדוגמנות אם יבוא משהו ויציע לה.



רלי אליזט: המחסנאית המקסימה



אם באמת חושבים לטווח-ארוך ביצאית-הגנה-לישראל, כל מי שרואה את רלי אליזט בת השבע-עשרה יחצי מבין כי לאותם המתכננים את מיבנה כוח-אדם בצה"ל יש באמת תכונה של ראית הנולד. שכן, רלי הנאוה, הנראית כמו לוליטה קטנה ומקסימה, מתעתדת להיות בעת שירותה הצבאי פקידה טכנית באחד ממחסני צה"ל, והרי אין דבר מלבב יותר מאשר נערה יפהפיה בתוך האפוד של המכשירים למיניהם במחסני הצבא.

כדי להיות מוכנה לתפקידה עולה רלי לכתה השביעית באורט צריפין. לשם כך היא יוצאת כל בוקר בשעה שש ושלושים מביתה ברמת-גן, לומדת כל יום משמונה עד אחת ושלושים, ומאחה ושלושים עד ארבע היא משתלמת באחד מבסיסי צה"ל. לא, אין לה כל חלומות של זמר בראש, היא אינה רוצה להיות דוגמנית, אמא שלה, היא ילידת תורכיה, והפה אותה לזרזת, ואילו אביה הפועל שהוא דור שביעי בארץ לא התנגד. לרלי יש ניסיון בתחרויות יופי והיא אוהבת את המיסגרת הזו שבה ניתנת לה אפשרות לטייל בארץ ולהכיר אנשים חדשים, כמו שהיא אומרת בעצמה: „באתי בשביל החוויה.“

יש לה חבר בשם עופר, העומד על סף גיוסו לצה"ל, אך החבר הטוב ביותר שלה הוא אמיץ, כולב דני ענק בן חמש, שאותו היא מגדלת מיום היוולדו. רלי קשורה מאד לכלב שלה ומספרת עליו ניסים ונפלאות. כך, למשל, סוחר אמיץ את סלי-הקניות של רלי כשהיא חוזרת מן המכולת. הוא רגיש למצבי-הרוח שלה ומבין אותה יותר מכל אדם אחר. חוץ מזה, היא מספרת בעלילות, שהיא סובלת ממחלת-יים, זאת אומרת שהיא פשוט חולה על היס ומבלה בחוף שרתון בתל-אביב כל רגע אפשרי.