

רחל מרחלת על כל העולם

זה בווער, זה בווער

מסתובבת לה בארץ, אשה שעושה לעצמה מה חיים קלים, ומודה לאלהים מדי יום "ברוך שעשני אשה".

כל זה למה? או יש כמה סיבות. הטור בה מכולן מסתכמת בגבר אחד, בן ארבעים בעים וכמה שנים, אלמן פלוס שניים, כשהבת הגדולה שלו כבר בת 15. השניים הכירו ככה סתם, במיקרה, ושבוע אחרי הפגישה הראשונה החליטו על חופה וקרי דושין, ואומנם, הכל כבר מוכן, רק מחכים לתאריך מסוים, שיחול בחודש הבא, כי עמירה תמיר רוצה להתחתן ביום ההולדת שלה.

זה שבעלה לעתיד בא אליה עם כמה שנים אכסטרס ועם שני ילדים גדולים, לא מפריע לה. להיפך, היא טוענת שהיא והבת הגדולה כבר חברות אל-א-כייף, ומה צריך יותר מזה? העיקר, החברים הטובים בי חיים.

בימים אלה אפשר לראות את עמירה, שעזבה את הצבע הגינג'י שפאר את ראיה מה מאז ומתמיד ועברה לשחור עורב, נרגה במכונת בייאנקי חדישה, שקיבלה במתנה מהמאהב המיסטורי, אם תשאלו אותה היכן היא גרה, היא בוודאי תספר לכם שכיום היא, וכמוכן גם הוא והילדים, נמצאים תחת קורת-גג אחת, במיגדלי פינאקס האכסלוסיביים. אבל מה? זה צפוף מדי, שישה חדרים זה לא מספיק ועמירה פלוס מההנדס שלה, מחפשים היום דירה או בית, בקנה-מידה גדול יותר. ולמה לא בעצם? הרי זו מישפחה ברוכה וגדולה.

הוא עובד עם אביו בחברת-הבנייה ומר-וויה לא-ירע בכלל, ומובן שיש לו גם יד ורגל בבורסת-היהלומים, כי זה בעצם מה שמוצא חן בעיניו. או נכון שהענף חלש במיקצת, אבל אריה מסתדר, לא תשמעו ממנו תלונות. הבחור נוסע הרבה לבלי-גיה לצורכי מיסחר ביהלומים, ובאותה ההזדמנות הוא גם מלביש את עצמו בור-אומנם, אריה עדיין גר עם הוריו, אבל לא אורך זמן. הבחור בונה לעצמו דירת-



חתונות בכנסת

קול ששון וקול שימחה, הפעם בכנסת, ושמהות וששונים כפולים. בעתיד הקרוב יצטרך כל אחד מחברי-הכנסת לשלוף פני מיים את פינקס הצ'קים שלו ולכתוב שני סכומים של מתנות. שתיים מהמקידות הכי חתיכות של הכנסת יוצאות מהמחזור. הראשונה היא עליונה מוסרי, יש חברי מערך שחשבו בריצינות לעשות תרגיל משה ריין ולעבור לליכוד, רק מפני שעליונה היא מוכירת סיעת-הליכוד בי כנסת. הצעירה, בעלת השיער השחור וחטור בת הגו, היא רק בת 24, אבל כבר אמא לבת. בעלה של עליונה נפטר אחרי מל-חמת יום-הכיפורים.

המאוס שיקדש אותה בחתונה שתי-ערך בפגרה הבאה של הכנסת, הוא קבלן צעיר ובו של קבלן מבוגר. שמו בישראל, צביקה עזרון. צביקה מביא איתו לא רק מכונת מפותרת, אלא גם פנטהאוז שלם, בבית שהוא בונה באחד הרחובות הכי יפים בירושלים.

החתונה השנייה היא כמעט חתונה מישה פחתית. הכלה, אינה אלא תני עשור, היועצה כמוכירה הכי נחמדה והכי יעילה בכנסת: מוכירת סיעת המפד"ל. תמי, סטור דנטית המתגוררת בימי קודש עם הוריה בבית-שמש, ובימי חול במעונות הסטודנ-

רא, וראש לישכתו - ישראל כנפו. אני לא יודעת, כמוכן, איזו חתונה תהיה עליזה יותר, אבל אני בוודאי יודעת באיזו חתונה יהיו יותר רבנים. מזל טוב כפול.

טים בגבעת-ירם בירושלים, לא הלכה רחוק כדי למצוא את אהבת חייה. היא פשוט ניגשה לנחלת המפד"ל, משרד הרתות, ומצאה שם את העוזר הראשי של שר-הדתות, איש רמלה, אהרון אבן-הציי-

מהו להו, איפה הדון?

רווק השבוע

מדור רווק השבוע. מאז הספיק כבר לעבור כמה יפות וידועות, לגמור סרט, לצייר תמונות-שמן לתערוכה פרי מחזור לו, ובכלל יש לו הספק עצום. כיום אפי שר לראותו מבלה בחברתה של אורלי, כששניהם מקפצים לצילי הדיסקו במר עדון בנתניה. וזה שבעצם יש לאורלי חבר אישם ברהבי אמריקה לא מפריע להם. הנה, בעצם, דוגמה טובה למה שהסב-תא היקרה שלי היתה אומרת: "רווק מ'העין, רווק מהלב."

או אם יש לכם קשרים עם דון מק'ליו, כדאי שתודיעו לו שאם לא ידאג להחזיר לעצמו את החברה שלו בהק' דם, אולי לא יהיה לו מה להחזיר בכלל, כי אילו ראה את אורי, היה מבין מייד שפה בארץ יש לו מתחרה רציני.



אורי סלי
רווק מהעין -



אריה אדיר
מי לא חיזרה?

רווקים, ורק מתיאורים אני מבינה שזה יהיה דבר מהסרטים. לאריה מכונת חדי-שה, והוא רק מחפש איך לבנו את הכסף בצורה הכי טובה ומתנה שהוא מכיר.

לגבי הבחורות יש לו טענות לרוב. ראשית, הן רודפות אחריו, ושנית, הן לא מתמסרות בקלות. או אם יש אחת שעדיין לא חיזרה אחריו, והמתכוונת להתמסר בקלות, הרי אריה אדיר עם מכונת, כסף וטיוולים בחוף-לארץ, עומד לרשותן. נכון אומנם שהיתה לו חברה זמן ממושך בי שנתיים האחרונות, אבל זה נגמר. הבחור רה היתה רונית גיאור, חיילת בחיל-האוויר, ובתו של מנכ"ל שקים, חנן גי-אור. אבל מה שהיתה חיה, ומה שעוד יהיה יסופר וידובר.



אורלי צרפתי ודון מקליין
רווק מהלב -

זוכרים את הזמר האמריקאי דון מק'ליין? זוכרים את ביקורו בארץ? זוכרים את הקטנה שהיתה צמודה אליו? זוכרים את נסיעתה אחריו לארצות-הברית?

אז יש לי עכשיו חידושים. לכל אלה שזוכרים כל-כך טוב את הקורות שם, אז אורלי צרפתי, תלמידה בתיכון ואהבתו הגדולה של דון מקליין, נמצאת שוב בארץ.

מה היא עושה פה? היא מתכוונת לג'מור ללמוד. ולמה היא חוזרת? אז יש תשור בה כמו "אני נוסעת בסוף הלימודים."

טוב, אז עד שתחזור לזרועותיו של זמרי-העם המפורסם, היא מוצאת נחמה פורתא בזרועותיו של אורי סלי.

אורי, הוא כידוע, שחקן יפה, צעיר ומבטיח, שלפני כמה שבועות התארח בי