

**סוכן ישראלי? פטריוט לבנוני? קוויזלינג?  
הרפתקן? סעד חדאד אירח את צוות  
העולם הזה במדינתו החדשה, והסביב**

# ממלכתו של אבו-אל-בנאת



אמי הזקנה. אני חייל מיקצועי, בוגר בית-ספר צבאי בלבנון ובוגר קורסים מיקצור עיים בבתי-ספר צבאיים בצרפת ובארצות-הברית. לשם נשלחתי עליידי הצבא הלבני נזני בזמן כהונתו של הנשיא סולימאן פרנג'ייה. ב-1976 נשלחתי לדרום-לבנון, כדי לפקד על האיזור ולאבטח את הכפר רים."

רביסרן חדאד מדבר אנגלית טובה. למי-רות קשריו ההדוקים עם הישראלים אין העברית שגורה בפיו. לדבריו, אין כל צורך ללמוד עברית, מכיוון שהאוכלוסיה הישראלית, שאיתה הוא בא במגע, דוברת

על רביסרן סעד חדאד חלוקות הדי-עות. לבד מצבא לבנון יש בעולם ובארץ הרואים בו בוגד, קוויזלינג שהחליט לשרת את ממשלת-ישראל למען הקארר-יירה הפרטית שלו. יש הרואים בו קארייר-ריסט שאפתן, אחרים רואים בו פטריוט ולוחם אמיץ.

לו עצמו יש דיעה טובה על עצמו: "אני איש פשוט, איש רגיל. נולדתי במרג'עיון לפני 42 שנים. אני לא זוכר בדיוק את התאריך, אינני חוגג את ימי ההולדת שלי. זה נראה לי לא-חשוב. אני גר היום מול הבית שבו נולדתי. בבית זה מתגוררת

שוט מייד את מדיו ולשוב לביירות. חדאד סירב, יצר קשרים הדוקים עם ממשלת-ישראל, הוא יצר את "הגדר הטובה" והפך בן-ברית למדינת-ישראל.

## חיים

### במיקלט

**הוא נכס ויוצא אל תוך שטח מדינת-ישראל כבעל-בית.** איש אינו עוצר בעדו במחסום-הגבול שליד מטולה. הוא מכניס ומוציא אנשים לתוך שטח לבנון ומתוך שטח מדינת-ישראל, כאוות-נפשו. צוות העולם הזה, שנלווה אליו לסויר במובלעות הדרום-לבנוניות, לא נעצר אפילו פעם אחת עליידי החיילים הישראליים אשר על שני מחסומי הגבול. איש לא דרש מהצוות אישור מיוחד, מיס-מכים או דרכונים. הגיפ של סעד חדאד מהווה, מן הסתם, גושפנקה חוקית למעבר בגבול הצפוני של מדינת-ישראל, אל תוך דרום-לבנון.

**ב-1976 נשלח קצין צעיר, בדרגת רביסרן, ע"י מיפקדת הצבא הלבנוני בביירות, כדי לפקד על איזור דרום-לבנון. האיש, רביסרן סעד חדאד, קבע את ביתו בעיירה מרג'עיון. המקום לא היה זר לו. 42 שנים קודם לכן הוא נולד בעיירת-גבול זו, שרק קילומטרים ספורים מפרידים בינה לבין מטולה.**

תוך חודשים ספורים הפסיק רביסרן חדאד לשרת את צבא לבנון, והקים צבא פרטי משלו — צבא המליציות הנוצריות. מאז זרמו מים רבים בליטאני, צבא לבנון הכריז עליו כעל בוגד, דרש ממנו לפי



**אבי הבנות** רביסרן חדאד עם אשתו תרו ובנותיו: דולי, קתי, ליליאן וזנה. חדאד טוען כי הוא סובל מכך שהוא אבו-אל-בנאת, ומקווה לבן זכר. בתמונה מימין זנה עם חולצת טי, שהודפסה בישראל, ועליה דיוקן אביה.

**אמא!** רביסרן סעד חדאד מחבק את אמו הישישה, המתגוררת עד היום בבית שבו נולד במרג'עיון.