

רחל מרחלת על כל העולם

אמא (מיל')

איך נוצר סרט בראשו היהודי של יהודה ברקן? פשוט מאד, בשביל זה הוא היה צריך לשלוח את אשתו נילי לבית-החולים ללדת את בנם השני, ולהיאר שאר לבד בבית עם הבן והבת של נילי מנשואיה הראשונים, ללכת לאסיפת הורים ולהיות האבא היחיד בין כל האמהות. או השתגעו כל הוויכערו, ושיגעו את

איזה מין רומן?

אולי לא תהיה שם חתונה, אבל רומן רציני יש שם על בטוח, וכוונתי לאבי סרוטיניק, איש מטה אומנים, אמרגן ותיק, וזאב ותיק עוד יותר. הבחור גבה הקומה ומלא-האברים מסתובב בעיר מזה זמן רב, כשכל ערב הוא נראה מלווה ביפהפיה אחרת. צעירות מצליחות נותות על זרועו, עד שיום אחד, לפני כן שלושה חודשים, הכיר את יעל שטרין, אורן, היילת צה"ל, אלופת-מחשבים נאה, נעימה וסימפטית, וראה זה פלא: השניים צמודים כמו הדביקו את שניהם בדבק מגע. אז אם אני מכירה נכון את אבי זה, לא יעברו ימים רבים ואנו נשמע את פעמוני החתונה, כי שלושה חודשים רצוף עם בחורה אחת בשבילו זה באמת הרבה. אז נחכה ונראה.

שמחות בית בשן

תאמינו לי שעל הזמר יגאל בשן ואשתו מיקה עוברים ימים יפים מאד. הוץ מזה, גם מזג-האוויר הוא שותף פעיל בעניין הימים היפים. אבל האושר האמיתי שנפל בחלקם קשור בידעה שמיקה נמצאת בחודשי-הריונה הראשונים. או נכון שיגאל לא יוכל להיות ליד אשתו במשך כל זמן הריונה, כי הוא חייב להיות בחו"ל כמה פעמים כדי לערוך מסע-פרסום לאלבומו החדש. העומד לצאת בסוף מרס לשוק האירופי, ואחריו לאמריקאי, אבל הוא מבטיח הגיגית שהוא לא יישאר יום אחד מעל לצורך, ויקפוף לבקר את מיקה ואת הארץ בכל הזדמנות אפשרית. הוץ מהעובדה שהוא הולך להיות אבא בפעם השנייה, עומד יגאל גם לפני מסע קונצרטים ברחבי-הארץ, דבר שהוא לא עשה זמן רב.



יגאל ומיקה בשן
דובים ועור



נילי ויהודה ברקן
וייבערו ורעיון

יהודה, שברח אחרי כעשר דקות, ישב בבית והשב. ומה יכול להיות יותר מעניין מאשר לעשות סרט על אבא שהוא אמא במילוי? איים בבית, כשהאשה איננה? וכך, במשך השבוע שבו שכבה נילי בבית-החולים, רשם יהודה רשימות על מה שעובר עליו, איך ולמה, וכיום, אחרי שהתסריט מוכן וכתוב, עומד יהודה לפני סרט נוסף בכי כובד ומפרי עט.



גיורא גודררייך
כדורגל ובוטיק

הבת עד מעבר לאזוניה, וכבר 10 חודשים ברציפות.

המאושר הוא אותו גיורא גודררייך, שאותו הכירה ממש לפני בחירתה. הן שניים שמאו לא נפרדו, עברו להתגורר יחדיו, ושניהם מהיככים לחיים. גיורא, ש הוא שחקן-כדורגל וכדורסל, עוזב את ההובי האתלטי שלו למען יהודית, ושנייה הם מתמסרים יד אחת לבוטיק של גיורא. יהודית בוחרת, גיורא קונה, ושניהם מוכרים.

ומה בכל זאת עם תאכלס? או על גשר אין הם עדיין לא דיברו, וזה מפני שבנייה תיים טוב להם גם ככה.

יהודית בשיא

זמן רב עבר מאז סיפרתי לכם בפעם האחרונה על חייה הפרטיים של מלכת המים הנוכחית שלנו, יהודית נגר. אז הוץ מזה שהיא דוגמנית מצליחה, והוץ מזה שהיא עושה קאריירה, היא גם מאד



יהודית נגר
קאריירה ואהבה

איפה המלאות כולן?

למה הסתיר צבי כומס, הזמר, עד היום את עובדת היותו נשוי כבר יותר משנה לעורכת-דין מצליחה בשם רותי? לא אוכל להסביר את העניין, כי גם לי זה לא ברור. אבל מה שברור הוא שהבחור יפה-התואר, בעל הקול העבה והסקסי, כבר שנה אינו נמצא על תקן של רווק מבוקש. אולי הוא מבוקש, אבל רווק ב-וודאי שאינו.

וזה עדיין לא הכל, בכל מה שקשור לחידושים בחייו של כומס זה, אומנם, אישתו עדיין לא בהריון, אבל לעומת זאת הוא נכנס כשותף בחנות-לאופנת



צבי כומס
שומן וסימפטיה

חתונה שקטה

את יהודה ברקן מי לא מכיר? אבל את אחותו רעיה רבים מביניכם אינם מכירים. רעיה, הגרה במשך השנתיים האחרונות עם הוריה בנתניה, עשתה זאת אחרי גירושה מבעלה הראשון, דרור, שהוא יהלומן.

דרור ורעיה התגרשו לפני כשלוש שנים, ורעיה מגדלת את בנם הקטן לפי מיטב המסורת היהודית, בעזרת האימא כמובן. אבל כיום גברת ברקן יכולה להירגע, ימים שלווים יעלו בחלקה מהיום והלילה, כי רעיה מצאה סוף-סוף אהבה חדשה, ש העניקה לה טבעת חוקית על אצבעה, והחיים נראים לה ורודים להפליא.

המאושר הוא לדי לבנון, בן גילה של רעיה (26), והבחור הוא מאותם שמ לומדים ממש. הוא לומד באוניברסיטה מדעייה-מדינה. השניים הכירו בבית-הבובות של יהודית, כשגידו בא לקנות בובה ענקית, מתנת יום-הולדת לחברתו. וכך, בין בובה לבובה, מצא את הבובה האמיתית, שהיתה בחנות, בדמותה של רעיה. ומאז — רעיה וגידו חתן-כלה ועברו לגור בתל-אביב.

בכלל לקחת דוגמניות מלאות בעלות תור אר ודיפלומה. אולי פשוט כדאי לקחת קליינטיות סימפטיות, היודעות דבר על הבוטיק, ולעשות מהן דוגמניות ללילה אחד. אמר ועשה, ואכן היו כמה שהעניין לא נראה להן. אבל לעומתן היו אחדות שהיו מאד מרוצות מעצם העניין, אמרו, עשו, ותאמינו או לא — המיבצע הצליח להפליא.

אין צל של מושג מי התיינה הדוגמניות, והיכן להשיג אותן. הוא התקשר עם מירי זמיר, האמא הרוחנית של כל שמנות הר ארץ, וביקש ממנה עזרה בעניין. מובן שאת העזרה הוא קיבל, אבל לא לפי רוחו. הוא מחפש סוג מסויים של מלאות, ואותן לא היו בין המועמדות שמירי הציעה לפניו.

ישב וחשב, וחשב, ומצא שאולי לא כדאי

מידות-גדולות, יחד עם מתכנן-האופנה אריק. אבל גם זה עדיין לא הכל. לא אכנס לפרטים, איך כל המלאות טובות-הלב מנסות לעשות לבומס עיניים, ולגרות לו את בלוטות התיאבון בין מדידת השמלות והמיכנסיים. אבל הבעיה בה הידיעה, העומדת לפני כומס בימים אלה, היא תצוגת-האופנה שהוא עומד לעשות, כולה על ולמען המלאות. לבומס המיסכן