

ביקשנו מומחי תיירות בארה"ב להוסיף עוד משהו למסלול האמריקני של "בוא ניסע" והם ענו: "מיותר"



מלון שהוא פחות מהילטון אינו מספיק טוב עבורנו.

אמריקה היא גם רמת החיים האמריקנית.

ב"בוא ניסע" תלמד משהו על רמת החיים הזו, כי תתאכסן בבתי-מלון כמו שהאמריקנים רגילים, עם טלוויזיה צבעונית בכל חדר ושאר השיכלולים.



אגב, איך אפשר להיות באמריקה בלי לזכות בחוויה של צפייה בטלוויזיה האמריקנית? ...

תאריכים... תאריכים...

לפניך טבלה, ובה מגוון של תאריכי יציאה. משך הטיול הוא 27 יום נטו בארה"ב (אנחנו לא מבזבזים זמן בחניות ביניים, ואל ארצות הברית שלנו לא הצטרפו מדינות קנדה, מקסיקו או האיים הקאריביים). בטבלה מופיע גם תאריך הסיום בניו-יורק. מי שירצה יוכל לחזור לארץ בטיסה ישירה למחרת, ומי שרוצה להשאר עוד קצת — בבקשה. (עד לתום 45 יום מתאריך היציאה). בקש את חוברות הטיולים שלנו — תלמד עוד הרבה דברים על טיול מאורגן באמת.

(המפלים האדירים בעולם!); שיקאגו (המפתיעה ביפיה); סאלט-לייק-סיטי



(עיר המורמונים);

ילוסטון (הגייזר הנאמן);

ג'קסון (עיירת מערב-פרוע);

קניון הברייס (יער הסלעים האדומים); פארק ציון (כן, ציון בארה"ב); לאס וגאס (העיר שאינה נרדמת); סאן פרנציסקו (היפה שבערי ארה"ב); חורשות מיואיר (עצי ענק); סוסליטו (עיירה ציורית); כרמל (כפר אירופאי); דרך 17 המילין (רצועת הווילות ו... כלבי הים); דרך החוף מס' 1 (דרך המפוצים הנפלאה); ארמון הרסט (ארמונו המוזר של איל-העיתונות); לוס-אנג'לס (הוליווד והכוכבים!); דיסנילנד (הנשיא — מיקי מאוס); ניו-אורליאנס (מולדת הג'אז על גדות המיסיסיפי); מיאמי (קרקס הים); ניו-יורק... והביתה.



פרוש את מפת ארצות הברית לפניך, והבט בה. סמן בדמיונך קו המקיף את כולה.

זהו המסלול של "בוא-ניסע" המסלול שיוביל אותך מאתר לאתר, מחוף לחוף, בצפון ובדרום, סביב כל ארצות הברית.

לא כל מי שנסע לארה"ב יכול לחזור בהרגשה שהוא מכיר אותה, כי ארה"ב גדולה כל כך, שאפשר לטייל בה חודשים ולא לראות אותה כלל. משום כך חשוב התכנון הקפדני של המסלול, של לוח הזמנים. משום כך חשוב כל כך לדעת מתי לטוס, מתי לנסוע באוטובוס, ובאיזה כביש, ומתי להקדיש זמן לספורים רגילים או לשייט על אגם.

להכנת המסלול הקדישה "בוא ניסע" שנים של לימוד ומחקר, ספורים מוקדמים, בדיקת מסלולים, פגישות עם מדריכים ושיחות עם מומחים אמריקניים לתיירות. כך נבנה המסלול המושלם לארה"ב. זו הסיבה ש"בוא ניסע" שלחה, בקיץ האחרון, הכי הרבה טיולים מישראל לארה"ב.

זה סדר המסלול:

ניו יורק (עיר הענקים), וושינגטון (בירת העולם החופשי); ניאגרה

מס' הטיול	A366	A367	*A368	A369	A370	A371	A372	*A373	A374	A375	*A376	A377	A378	A379
יציאה	18.5	8.6	29.6	6.7	13.7	20.7	27.7	3.8	10.8	17.8	24.8	31.8	7.9	14.9
סיום טיול בניו-יורק**	12.6	3.7	24.7	31.7	7.8	14.8	21.8	28.8	4.9	11.9	18.9	25.9	2.10	9.10
מועד תום 45 יום	-2.7	23.7	13.8	20.8	27.8	3.9	10.9	17.9	24.9	1.10	8.10	15.10	22.10	29.10

מיועד לנוסעים עד גיל 39 בלבד. ** סיום הטיול בתל-אביב — יום לאחר מכן.

bonissA  ינסע  כאן  ינסע  כאן  ינסע  כאן  ינסע  כאן  ינסע  כאן  ינסע  כאן  ינסע כאן ינסע כאן