

**השעה היתה ארבע לפנות-בוקר** כאשר הסתיימה המסיבה. מנדי רייס דייוויס-שאויל יצאה מהדיסקוטק הנתניית, ופסעה יחד עם חברתה לעבר רחוב אוסיש קין בנתניה. רחובות עיר-הקייט היו שר ממים, ושתי הנשים הנאות לא משכו כל תשומת-לב מיוחדת ולא נתקבלו בשום דממת חשודה. לפני שנפרדה מחברתה ונפתה לשוב לדירת מגוריה שבמלון השרון בדר-צליה, עלתה מנדי לדירת ידידתה כדי להצי-טייד בכמה סיגריות לדרך.

בשעה 4.30 לפנות-בוקר לחצה מנדי על כפתור המעלית, וירדה לקומת-הקרקע בי בניין הנתנייתי. בפתח המתינו לה, לדר-בריה, ושני אלמונים חמושים באקדחים. זינקו לעברה כשפניהם מכוסים בגרבייניי לון.

ושעה קלה לאחר-מכן התייצבה השחקנית הזוהרת לפני השוטר התורן במשרת נתנייה, והתלוננה: "בעוד אחד משני רעולי-הפנים הצמיד אקדה לרקתי, החל חברי היר-לם על אצבעי שעליה היתה ענודה טבעת יהלום יקרה. הם ניסו למשוך את הטבעת מעל האצבע וצעקו כל הזמן: 'נהרוג או תך!' אמרתי להם: 'אז תהרגו!' אבל את היד הקפוצה לא פתחתי. לבסוף נשך אחד מהם את ידי, ועקר בשיניו את היהלום שי היה משוכן בטבעת. אחר-כך משך השוטר בכוח את הצמיד שענדתי, והוריד אותו מעל ידי. לא הדלתי להיאבק עימם כל הזמן, ולכן הם היכו אותי בקת-האקדה בראשי ובביטני. רק כשעזבו אותי, התחלתי לצעוק."

זה התרחש לפני חודשיים, בליל ה-23 במאוס השנה.

## יד הגורל העיוור



**שבוע ימים** קודם-לכן סיפרה מנדי בגאווה על טבעת יקרה, בראיון שהעניקה להערום הזה (2115), על התונתה המתכננת עם המולטי-מיליונר הקנאדי ג'ו ליבו: "קיבלתי מג'ו טבעת-אירוסין גרה דרת, עם אבן-יהלום בגודל ושל 6 קאראט, שהיתה שייכת לאימו של המלך פארוק. מובן שאינני עונדת אותה. היא נמצאת בתוך כספת בבנק. רק זה חסר לי, שמשהו יכה אותי בראש וישדרד אותה ממני!"

השוודים התרשמו, כנראה, מן הסיפור על הטבעת ששווייה נאמד ב-50 אלף דולר, אך לא מן הקטע וסיפר על הפקדתה בי כספת. בדיוק שבוע אחרי שהביעה מנדי את חשישה מפניהם, הצליחו לבצע את הדר שמפניו חששה. תכשיטי היהלומים שנשדדו לא היו מבוטחים.

כשתיארה מנדי, למחרת היום, בפני ידידיה כיצד איבדה את מתנת-החתונה היקרה שלה, היא לא שיערה לעצמה כי, למעשה, איבדה בעקבות אותו שוד הרבה יותר מכך: גם את התיון המיועד.

"אני בטוחה שהם ראו את הדר טבעת על אצבעי, אולי אפילו בי מסיבה שנערכה בדיסקוטק באותו ערב, והכינו במהירות תוכנית-פעולה". טענה מנדי בפני השוטרים שגבו ממנה מרות, "חברתי שמעה את צעקותי, הספיקה עוד לראות את השוודים נעלמים במכונית לפני שירדה לראות מה קרה לי". תיארה, אולם מיישרת נחמיה לא הצליחה לגלות כל עדות מסייעת לטענתה. השוודים נעלמו כאילו בלעה אותם האדמה. במהלך החקירה

## טבעת היהלום שקיבלה מנדי כמתנת-אירוסין נשדדה בצורה מיסתורית

המישטרית לא נעצרו השוודים, ולא התי-גלה כל פרט ישיביע על כיוון אפשרי של החקירה.

הסיפור על השוד הנורא הבהיל מיד לארץ את החתן המיועד. ג'ו ליבו בן ה-48, שותף פעיל של חברת כור בבעלות על מיפעל ייצור-הצמגים אליאנס, לא מצא כבר את ארוסתו בארץ. מדוכאת מה ש אירע לה, נסעה מנדי לביקור אצל מישי-פתחה בוולש, בריטניה, אחרי שסיימה את הופעתה בסרט הישראלי החדש מיליונר בצרות.

ליבו לא ראה בארץ את מנדי, וגם לא את הסרט, אולם הגיע כנראה למסקנה שאם יש כבר מיליונר בצרות, הרי זה הוא עצמו. הוא היה אמור לפגוש את מנדי



# מנדי - איך התונה!



מנדי השבוע, עם חברה החדש, ז'אן שארל

בקנאדה, לשם עמדה לצאת מאנגליה כדי להכין את חגיגת התונתם שנקבעה ל-13 בחודש מאי. אולם עוד לפני שעזב את הארץ, במשר ג'ו לדידיו הישראלים: "גמרנו. לא תהיה התונה."

קשה לשער מה הביא את ג'ו להחלטתו הנמררת, אך יש סיבות טובות להניח ששוד מתנת-האירוסין שהעניק למנדי, היה אחד הגורמים לכך.

מנדי, ילידת עיר החרושת והפלדה בירי מינגהם, היא בת להורים ועיר-בורגנים. שכמהתה למותרות בנעוריה ותשוקתה "להיות כמו המלכה והנסיכה מרגרט" הבי-או אותה אל צמרת החברה הבריטית. מאו-

## במקום להינשא למיליונר חזרה מנדי לשחק בהצגת תיאטרון בארץ

חר יותר, בהיותה כבר ישראלית, התוודתה בראיון כי עוד בהיותה נערה בת 14 נשי-בעה: "עוד יבוא יום שבו אלבש פרוות ותכשיטים משלי."

מאו לבשה כבר מנדי הרבה תכשיטים ופרוות, אך אלה הביאו תמיד צרות על ראשה. לפני ושש שנים התלוננה על גניבת תכשיטים מדירתה השכורה ישבריוויריה הר-צרפחית. היא שהתה שם אז עם בתה דנה, אחרי פרידתה מבעלה, למיסעדן רפי שאר-לי, במטרה לרכוש לעצמה בית בעיר-הנופש הצרפתית ניצה. לחוקרי מישטרת צרפת סיפרה אז: "באתי לכאן עלימנת לחפש דירה. אני מתגוררת פה רק שבועות ספורים, ורק אנשים מעטים ידעו מי אני. הנבבים טיפסו על צינור לקומה החמישית, ופרצו את הלון המיטבה שלי."

את ערך תכשיטיה הגנובים העריכה אז בסכום של 12 אלף ל"י. גם אז לא היה ערכם של התכשיטים הגנובים טמון כליכך בשוויים הכספי כמו בערכם הריגשי. קופסת התכשיטים שנעלמה מדירתה של מנדי בי ניצה היתה שי שקיבלה מפטר רחמן, יהודי לונדוני אמיד שמנדי היתה קשורה אליו תקופה ממושכת.

רצה הגורל, וגם אז היתה פלשת הגניבה קשורה בתוכנית נישואין. הגניבה בריוור יירה אירעה זמן קצר לפני שמנדי עמדה להינשא לבעל מועדוני-היללה ורנר שטאוב. בין התכשיטים שנגנבו מנה נמצא, לרוע המזל, גם שעון יקר-ערך שקנה לה שטאוב כמתנת חג-המולד. הגורל העיוור רצה שגם אז, חבילת התכשיטים לא היתה מבוטחת.

## לחיות רק בישראל

**מנדי רייס-דייוויס** לא נישאה לבי-סוף לוורנר שטאוב, היא שבה לישי-ראל, המשיכה להיות נשואה רישמית לרפי שאולי, אם כי חיה בנפרד ממנו.

הפעם חזרה הפרשה על עצמה. ג'ו ליבו, שהחליט עוד בישראל לבטל את התונתו עם מנדי, אולי כדי למנוע ממנה בעתיד פורענויות נוספות של שוד תכשיטים, יצא לאנגליה לפגוש במנדי. הם המשיכו יחד במסע לאירופה ולקנאדה, אולם היום שי-נועד להתונה חלף-עבר ההתונה לא התי-קיימה. ג'ו ומנדי נשארו ירידים, אבל הדר תוכנית לנישואין ביניהם בוטלה סופית.

השבוע חזרה מנדי לישראל, לבדה. היא טענה כי הגיעה למסקנה שקנאדה אינה המקום שבו היתה רוצה לחיות. "זה מין מקום כזה", אמרה, שאפילו את כוסי-הקפה הפרטית שלי לא הייתי יכולה להכין בו. הייתי חולת געגועים לישראל". לטענתה, היתה זו היא שהגיעה למסקנה כי אין בעולם מקום שבו היא רוצה לחיות, אלא בישראל. אפילו אם באותו מקום מצפה לה בעל שהוא מולטי-מיליונר.

במקום לחיות כנסיכה, בשפע ובמותרות, הוזרת מנדי אל בימת התיאטרון. היא עור-מדת לחזור להצגת התיאטרון כולם על כולם, שממנה פרשה כתוצאה מתוכנית נישואיה. בקרוב היא עומדת לנסוע לדרום-אפריקה כדי להשתתף שם במחזה מקומי, על-פי הזמנת המפיקים שם.

נראה כי היא אינה מתכוונת להתאבל על איבוד היהלומים ו/או על אובדן החתן. השבוע היא נראתה כבר חוגגת שוב, באותו דיסקוטק נתנייתי שבו בילתה בערב השוד. מנדי, עליזה ויפה כתמיד, מצאה עידוד באירוחו של ידידה תותיק ז'אן שארל, המשמש כמנהל אותו מועדון.