

רחל מרחלת על כל העולם

עדן אמריקאי בשם ג'ורג' שהוא בעל מיסעדה בגריניץ וילינג, והספיקה לעשות חברים על סטיל, כמו טלי סאבאלאס, שהיא ממש "ידיד אינטימי". לחתונה בתו של הארי בלפונטה היא הזמנה כדי לשיר שם. כי כל מי שפחת בלפונטה ממש מעריצים אותה ובאים מדי שבוע לשמוע אותה במרדון-ההילה שבן

ריקי על הגל

היא מופיעה. כך היא מספרת. אז מי אני שאחלוק עליה. מה שאני רוצה להגיד לכם הוא שהבחורה ממש נחנה בלב זהב. היא הופיעה במסיבת צדקה שאירגן אנתוני קווין, ועוד ידה נטויה. רק שיבקשו.

אז מה בכל זאת היא מחפשת בארץ בשמש המשגעת שלנו? פשוט הביאו אותה לכאן בכוח. היא לא ירדעת איך, אבל היא מצאה את עצמה כאן. מי שאשם בזה הוא האמרגן מיקי פלד, שהביאה במיוחד כדי להשתתף בפסטיבל הזמר החסידי. מה יש? את מי רציתם שהוא יביא לפסטיבל, את הרבי מלובאביץ'?



ריקי ג.
משמש אל שמש

תכשיט לכל עת

התכשיטאית רחל גרא היא לכל דעות אשה רבת-פעלים. כמעט לכל א בגוף היא המציאה תכשיט: טבעות לאזניים, צמידים לידים, ענקים לצוואר, שרשרות לרגליים, חגורות למותניים, אפילו מישקפיים תכשיטיים. ואם יש ל עוד איברים שאתם רוצים תכשיט בשבילם, רק תגידו לה. כי לא אחת ל רחל גרא תנוח על משכבה בשקט. בלי בשעת השינה נחה עליה הרוח והיא המ אה גם את "תכשיטי-ההילה", שאותם אפ לראות כאן בתמונה.

כדי שהיה ברור לכם כי אצל ה אין אפלויות, תכשיטי-ההילה הם גם לגבם וגם לנשים. אם כבר אז כבר. תכשיט רבת-כלתיים אלה, מופיעים עליידי ללות, כשבתוך התכשיט מנורות צבעוני המתבהבות מכוח הסוללות. חוץ מלהתק בהם, אפשר לעשות עימם עוד המון המתנהבות מכוח הסוללות. חוץ מלהתק בהם, אפשר לעשות עימם עוד המון רים. כמו, למשל, אם את הזורת בלי ומתקשה להכניס את המפתח לחור המב התכשיט יאיר את דרכך.

אם מתקרב אליך מחזר בלתי-רצו בהבני בתכשיט ואור אדום יעצור ב מלהתקרב. אם קבעת "מיפגש עיון הצטיידי בתכשיט וסכמי עם בן-הזוג איתותי מורס.

יש עוד כמה פעילויות שניתן ל בהן את התכשיט המחושמל, אבל לא בטוחה שזה המקום לפרטן. את אני משאירה כבר לדימוכם הפריע.



רחל-גרא וצביקה זונטג
דימון פרוע

העבודה כבסיס לאהבה

אנחנו כל-כך עסוקים בעבודה. שאין לנו אפילו זמן לעצמנו. וזה דווקא רעיון שכדאי לתת עליו את הדעת.

ידיד אמת הוא אדם שיוודע עליך הכל ולמרות זאת נשאר חבר שלך. אם הפסקתם להאמין בידידות שכזאת, אז קחו למשל את המיקרה של הדוגמנית מירי זמיר ותראו איך המציאות עולה על כל דימוין, וכשורקים לחם על פני המים אי-אפשר לדעת איפה לחפש אותו ברבות הימים. מה שקרה למירי קורה גם במישפחות הכי טובות. אחרי שהיא הוכתרה כמלכת היופי, והיתה זוהרת כמו שיפית זהרו בזמנו, הבחורה פשוט נישאה, ילדה שני ילדים וחייה באושר יחסי עד שביום בהיר אחד החליטה להתגרש ולחזור לעולם

אהבה

נוסח

אמריקה

כשאתם קובעים פגישה עיוורת, לעולם אי-אפשר לדעת מה ייצא מזה. אני יודעת שיש ביניכם הרבה שולדים מהעניין בפרינציפ, אבל כשפגשתי השבוע את הדוגמנית שרית מרשל בחוצות תל-אביב בעת בילוי ירח-דבש, עם בעלה האמריקאי הטרי, חמד אמיתי בשם ארטי סטלון, הגעתי למסקנה שכדאי להפסיק לזלזל במוסד הזה.

"זו היתה הפעם הראשונה בחיים שלי שקבעתי, בליינד דייט", נזכרת שרית, המתגוררת בניו-יורק, ומארתת שם את כל המי ומי המגיעים לשם. "ארטי צילצל אלי והצעתי שיבוא אלי לדרינק כי לא התחשק לי לצאת. בקיצור, ארטי הגיע אלי לדרינק ביום ראשון וגמר אותו ביום שישי. חמישה ימים נשארנו ביחד והחלטנו שזו אהבה ממבט ראשון. כעבר חצי שנה



מירי זמיר ואורי ליינר
נוסחה לאושר

הדוגמנות. אלא שבמשך עשר שנות היר עדרותה צצו הרבה כוכבות חדשות על המסלול וקם דור חדש אשר לא ידע את מרים.

מה עושים? מירי החליטה להתקשר אל ידידה הוותיק, צלם האופנה, אורי ליינר, חיפאי-לשעבר המתגורר בתל-אביב ולספר לו כל מה שעבר עליה פלוס. "אורי הוא ידיד שלי משנים. היינו בקשר מתמיד וכשסיפרתי לו את הבעיה, מייד הבין אותי ואמר לי שביחד נעמיד אותי שוב על הרגליים", מספרת מירי. "הוא התחיל לעבוד בשבילי כמו אמרגן, זרק את השם שלי בכל מקום חידש לי את הקשרים. הוא עשה לי סידרת צילומים חדשה, לכל פירסום לקח אותי, ולאט-לאט החלו העניינים להתגלגל".

ידידות בין השניים הלכה והעמיקה. מירי עברה להתגורר אצל אורי, שהיה בשבילה כמו אח בוגר. וכולם ידעו שבין השניים יש פשוט יחסי עבודה הדוקים. אבל כשפגשתי את השניים האלה ביחד בחגיגת בריהמיוצוה המפוארת שבגן מנהל הירחון את, הכיב שמעוני לבנו, בווילה המישפחתית שלו ברמת-השרון, ראיתי אותם משיקים איתו גביעי שמפניה ואו הבנתי שפה הולכת אהבה לא נורמלית, לא טעיית.

"אני לא מצטערת אפילו לרגע שהיחסים בינינו התפתחו כפי שהתפתחו!" אמרה לי מירי. "אני לא שוכחת שאם היום אני בכותרות ועמוסה עבודה זה חמישים אחוזי נוכותו. אני גרה איתו כבר שנה, ואני מאד אהבת אותו. לאורי יש גם גישה פנטסטית לילדי, והוא ממלא תפקיד של אב במאה האחרונים".

ואם אתם רוצים לדעת מה הבסיס לאידיליה האופנתית הזאת, אז בבקשה: "הבסיס לאושר הוא עבודה משותפת.

אחת מאלה שהחליטה להעדיף את החום התל-אביבי על פני החום הניו-יורקי היא הזמרת ריקי ג, שכוכר עומה אהנו לפני יותר משלוש שנים ומאו עברו עליה ימים משוגעים ויפים כמו שיכולים להיות רק בחו"ל.

הבחורה לא השתעממה, היא החליטה שללמוד זה לא רע, ואפילו הכרחי אם רוצים לכבוש את העולם הגדול, ולכן למדה מישחק ומחול, כדי שאם במיקרה יזמינו אותה להופיע במוסקל או שתהיה מוכנה וכמובן, הבחורה למדה גם שירה. נכון שהיא ידעה לשיר גם קודם אבל מה שבטוח בטוח, ללמוד עוד אף פעם לא הזיק.

ריקי עובה אותנו כשתקליטה השמש היא האור של העולם — היה להיט, גיר רושיה מ"ש"א" ("פולי") פוליאקוב הגשש החיוור היו טריים, וצבע שערותיה היה אדמדם חלק, היום ממש קשה להכיר אותה: היא מתולתלת, אדום לוחט, הספיקה בינתיים להיות נשואה במשך שנה למיט



שרית וארטי סטלון
זה עוד קורה

התחתנו, ואו הבאתי אותו להשתוף בארץ ולהציג אותו לפני כולם".

שרית היא גרושה מזה שמונה שנים ואם לשוני ילדים בני עשר ושלוש. ארטי בן השלושים הספיק גם הוא כבר להתגרש, ככה שכל אחד מהשניים האלה הספיק כבר לעשות משהו בחיים. והעיקר זה ששניהם נשבעו לי שזוהי הפעם הראשונה בשלושים שנה שהם מאהבים על באמת. ואחרי שראיתי אותם ונוכחתי במור עיני שאהבה כזאת באמת רואים רק בסרטיים, אני נשבעת לכם שכבר ממחר אני לוקחת את כל הטלפונים שמונחים אצלי בלי שימוש ומתחילה לקבוע מיפגשים עיוורים. אחרי הכל, אם זה תופס בנייר יזרק למה שזה לא יהיה שלאגר גם אצלנו?

חתונה בשעה טובה

את הבמאי יוסף מילוא כולנו מכירים, אבל את בתו אורנה עדיין לא הכרנו. הבחורה נשארה אנטימית, למרות שהיא ציירת מצליחה וגמרה את בצלאל בהצלחה עצומה, ואפילו מלמדת ומדריכה במרכזים קהילתיים בירושלים.

ובכן, סוף-סוף מגיעה לה לאורנה בת ה-24 ברכת מול-טוב. בשבוע שעבר היא באה בכרית הנישואין עם ירושלמי הגומר עכשיו את הדוקטורט שלו בפסיכיאטריה, ששמו ה"ן. השניים ימשיכו לגור בירושלים, וכשנשאלו מדוע הסתפקו בחתונה צנועה בגן בית ההורים מילוא, ענו פשוט, שהם לא אהבים פירסום.

נו, אז צניעות היא עניין אחר. כי לחתונה של הוגג הצעיר הגיעו חבריי-כנסת, שרים, ראש עיריית חיפה, ו"רוחם צי"ל חברי מועצת-העיר. היו גם חשקנים, זמרים, פרופי סורים, וסתם עמך מכל הארץ. ואם לזה ייקרא חתונה צנועה, אל תשאלו אותי איך אני התחתנתי.

האבא יוסף מילוא, שלפני חודשיים חגג את יום הולדתו ה-61, אך נראה עדיין חתיך ובכשר מלא, הסתרובב מאושר, מנופח כתרנגול חרוז. סוף-סוף לא כל יום מחתנים בת, ועוד בימים כאלה של עומס עבודה עצום. כי למי שלא ידע, הרי, יוסף מילוא חוזר לביים עכשיו הצגה בשביל תיאטרון חיפה, וגם עומד לפני בימוי סרט נוסף משלו.