

מאירה זמר: החתיכה של הטייסת



5 פני שניים נשלחה מאירה זמר בת ה-18 וחצי עליידי הוריה לטיול בן שלושה יחדשים בארצות-הברית, ומאז היא מטפחת ולק חלום אחד: להשתחרר מהצבא ולנסוע בחזרה אל ארץ והאפשרות יות הבלתי-מוגבלות. כדי ללמוד שם בר אחת האוניברסיטות. בדרך לא איכפת לה כלל להתארה במלון בלווי-פאלאס בברן שווייץ, המלון שיארח את מלכת המיס 77, לא, חלילה, היא אינה מתכוונת להציטרף אל מיסדר נפולת הנמושות ושם היא רק תישבת וסכל אדם הייב לבלות מיספר שנים בארץ אחרת, ומכיוון שהיא בדקה את אמריקה על בשרה, אז למה לא לשלב יעילות בתועלת?

מאירה, שמסדרת לה בעצמה את תיסר ודקת ה"מלאכית" פארה פוסטרמיניסר בר עורת רולים חשמליים שהביאה מחו"ל, היא היילת בחלי-האויר הנמצאת במעבר תחמת-עדת בקרוב מאד לשחת כפקידת טייסת ולהגשים בכך חלום-ילדות שלה. כי מאירה מאמינה בכנות שהטובים לטיס והטובות לטייסים.

של סנדלי גלי מתמרת מאירה לגובה של 1.68 ס"מ. היא בוגרת בית-ספר תי כון בגיבעתיים, אביה מנהל חברה ואמה פעילה בו"צ.

מאירה זכתה בתואר מלכת היופי של תל-אביב, באותה תחרות היסטורית שבה נבחרה רינה זמר כמלכת היופי. במיסגרת היותה מלכת תל-אביב נפגשו מיספר פעי מים עם ראש-העיר שלמה ("צ'יצ'") להט, וכל מה שיש לה להגיד על אותן פגישות הוא: "ראש העיר הוא איש עסוק, אז שתינו ביחד קפה והצטלמו".

היה לה חבר במשך שלוש שנים ארוך כות, אך כעת היא חופשיה מאמאשרת, ומודה שלפעמים קצת עצוב לה לבד, אך אין לה ספק ושכן מחזריה הרבים ימצא לבסוף אחד שימשוך את ליבה.

נאוה חלימי: בתו של השומר

5 נאוה חלימי שחורת השיער וי נאוות העיניים יש ניסיון בתחרויות יופי. לא מכבר נבחרה בעורת ביקיני של גוטקס כמלכת היופי של חולון עירה, והיא נהשאת תואר זה בגאוה ומקוות מאד לצרף אליו גם את תואר מלכת-המיס.

נאוה היא בכורה ומבין המישה אהים האחיות שהקטנה בהם, אורית, היא בת שנה וחצי. אביה היא תימניה גיועית הר עובדת כאחות אחראית בתחנת טיפת-חלב ואביה, שהוא ממוצא מרואקי, הוא סמל במחלקת-החקירות של משטרת חולון.

"כשיש חמישה ילדים בבית יש המון עבודה לכולם", מספרת נאוה. העבודה בבית משפחת חלימי מתחלקת שווה בשווה בין כולם. יום חמישי הוא יום הניקיון היסודי, האז מתלבשים בני הבית על הדל-תות, התריסים, החלונות, הריצפה והי שטיחים, כשנאוה אחראית שהעבודה תיי עשה טיפ-טופ, יש לה אומנם חבר בן 20, אך היא אינה מרבת לצאת בערבים. זה עתה סיימה את לימודיה התיכוניים בבית הספר סוקולוב לאור במגמה ללבו-רנטיות, והיא מצפה לגיוסה בעוד כארבעה חודשים. היא גם מרבה לעשות שירות ביביר סיסט לאחותה התינוקת, שאותה היא אור-הבת מאד.



חויץ מזה לנאוה עיסוקים רבים. היא אוהבת אמנות ומתעניינת בשירה, פיסול וציור.

היא מספרת שהיתה לה ילדות נהדרת בקריית-שפרניצק שבחופה, והיא אוהבת להתרפק על גלי הנוסטאלגיה ולספר בשיי רים על ימי ילדותה. אחד השירים האהובים עליה במיוחד הוא זה הקרוי ילדות: ילדות / עבר / רחוק / ונפלא / אופק / שכבר / לא / נראה / תקופת / חיים / שחלפה / עברה / פותח / שער / לתקופה / חדשה.

נאוה מסוגלת לשבת שעות ליד שולחן-הכתיבה שלה, ולמלא מחברות בשירים.