

כשה מנהלת מועדון רכיבה סגור ופנסיון לסוסים



חדשות לבקרים. "הרצליה לא תהפוך לי חוות בקרים" הדיעה. אולם לא אשת-חיל כברבה הנטוש את סוסה-יחידה בגלל קנסות. היא חיפה ושה לה בית אחר ושבו יגוחו לה לגדל את חיות-הבית שלה באין מפריע. היפשה ויגעה עד שמצאה את חוות הסוסים ושב-כפר-שמריהו הידועה בישראל בשם ה-חוה של קלוד. אותו קלוד הצרפתי אשר לימים פתח חוה נוספת בעטרות, ניסה להשתקע בישראל אך לפני חודשים אחר-דים נואש סופית ועזב את הארץ. המקום, שעמד למכירה, היה מוזנח, מצחין ומעורר גועל, אולם ברברה ראתה את הפוטנציאל הטמון בשטח הנטוש, התי-ליטה לרכוש אותו ולהפוך אותו למועדון רכיבה בסיגנון אנגלי למהדרין עם פאב, חדר מנוחה ופנסיון לסוסים. למבקר היום במועדון האלגנטי והמטופח קשה להאמין ושהכל תוכנן ומנוהל על-ידי אשה אחת, שאפילו אינה יודעת לדבר עיברית. וכמו אל כל דבר חדש שנפתח בישר האל, תוך זמן קצר הגיעו למקום דיפלור-מטים, אנשי-עסקים, חובבי סוסים אשר הפכו את הבית למרכז עלייה לרגל לאר-הבי ספורט הרכיבה בתל-אביב רבתי.



תענוג

יקר מאד



ה ישראלים אוהבים לרכב כמו "מערב הפרוע", מספרת ברברה קצוצת-השיער, "בדהירה יש ארבעה שלי-בים, הליכה, 'סראט' שזה דילוגים קלים, קאנטר-דהירה קלה בארבע רגליים, וגא-לופ שהוא דהירה מהירה. כשהם עולים על הסוס, הם מנסים להדחיק אותו על-ידי (המשך בעמוד 32)

מיוה יובל נמנה על הסוס רוכב עליך, אומר יובל, המביא איתו את בנו בן העשר ומוקפיד לרכב לפי לשעורי רכיבה אצל ברברה. למרות זאת הוא אינו מס-תפק בכך ונותן לבן עצות מהקרקע, כיצד להוביל את הסוס באף. דע לרכב על הסוס.



שעגנו לחוף מיבטחים במארינה של תל-אביב. משם עברו לוויולה שציפתה להם בהרצליה-פיר תוה, ותוך שבעות אחדים כבר השתלבה ברי-ברה במועדון-הרכיבה שבקיסריה. השתלבה, ולא פיללה שתוך זמן קצר תהיה לבעלת מועדון-רכיבה פרטי משלה.

וגם הפעם, כמו תמיד, היה זה הצורך שהמ-ציא את ההמצאה. הצרות החלו מתרגשות כי-שהגיעה ברברה הנמרצת למסקנה הבלתי-נמ-נעת עבורה, שהמועדון בקיסריה הוא אומנם בסדר, אבל ללא סוס משלה הייתה אינם חיים עוד. בלי הרבה חשבון קנתה לה סוס גיועי כמו בסרטים, הפכה את המוסך שבחצר ביתה ל-אורוה והחלה מגדלת את הסוס כמו שמגדלים פודל חמוד בחצר ואפילו עם טיולים בשכונה-אלא שלא עיר פרוות כהרצליה תניח להפריע את מנוחת השכנים. הפקחים העירוניים לא ויתרו לעולה החגיגית והטילו עליה קנסות כבדים

בין גברים אחרי שעות הרכיבה מספקת ברברה לחברי המועדון שלה שיי-רות חשוב לא פחות — פאב עם משקאות קרים וחריפים. "ברברה היא אשה נהדרת", מספרים עליה החברים, "היא מבינה במשקאות ובסוסים, ומה אפשר לדרוש יותר מאשה?" בפאב משתנית ברברה לחלוטין, רגועה, מוזגת ומתבדחת.



מעבר מכשולים לא כל סוס מתאים לקפיצת משוכות. לברברה יש שישה סוסים, הנמצאים בבעלותה הפרטית, וכל אחד מהם לצרכים אחרים. ברברה עצמה עברה מיכשולים קשים עד שהגשימה את חלומה.

על הקינא סוס ערבי גזעי לביצועים מיוחדים. ברברה שולטת בנעשה בחוזה שלה, גם תוך כדי רכיבה, היא רואה מי בא ומי יוצא.

