

# אשה על הסוס



## ברברה דרבר



## הפרופסור והסוס

מד בני יהודה דבר סוס וסוסה הפכה תוך זמן קצר אחת הדמויות הפופולאריות בין חובבי ספורט הרכיבה בישראל. ואפרופו סוס וסוסה, הרי סוד מיקצועי: לא טוב היות הסוס הסוסה יחד דיו במאנג' (רחבת רכיבה) יען כי בהתייחסם הסוס על הסוסה, שניהם ביחד מעיפים את רוכב ביהם עם סיכוי טוב לשבירת צלעות. מוסר הש"י כל: לבדוק בין רגלי הסוס את מצב הסירוס. פגישתה הראשונה של ברברה עם ישראל היתה אחרי מלחמת ששת הימים. היא הגיעה עם מישפחתה על גל המבקרים הגדול שהציף את הארץ עטורת הניצחון, התאהבה בישראליים, בים ובמוג'האוויר ושיכנעה את בעלה לעזוב את אנגליה, את עסקיו ואת כל אשר אהב ולהקים את ביתם בישראל. ואם כבר עולים לישראל, אז רק באמצעות השיגעון הפרטי של הבעל, על גבי היאכטה הגדולה של המישפחה. כך היטל טלו על הגלים במשך שלושה וחצי חודשים עד



**ש** יירת הרוכבים הצתה במהירות את כביש החוף לכיוון לים. הנהגים שעצרו את רכבם כדי לאפשר מעבר לסריסים הדהורים, התקשו להאמין למראה עיניהם. בראש השורה דהרה אשה יפה לבושה בתלבושת רוכבים מסורתית הורי ללת טובע רכיבה אנגלי, מגפי רכיבה גבור הים וחולצה צמודה שהבליטה היטב את חיטובי גופה. הרוח הקלילה שנסבה מן הים ציננה את הרוכבים שדהרו על החול תרך, ולי אורו המלא של הירח ניראו כצלליות על רקע הגלים. לאחר רכיבה שנמשכה כשעה איתחה המובילה לעצור, עשרה הרוכבים הגברים כינסו את סוסיהם, ולי אחר שנקבע החניון הדליקו מדורה, צלו סטייקים פתחו בקבוקי משקה ולקראת חצות שעטו שוב לעבר אורות המלכים Kings Stable, מועדון הרכיבה שבכפר שמריהו. בעלת המועדון והרוח החיה שבו היא ברברה דרבר, עולה חדשה מאנגליה שת גיעה לישראל לפני שנתיים, החליטה ללי



**סיגנון אנגלי**  
זהו הקו של ברברה במועדון הרכיבה שלה. "זהו לא רק שטח רכיבה ואימונים, אלא גם פנסיין סוסים עם מועדון מנוחה, לקריאת עיתונים, למישחקים וללגימת משקה." אחרי הרכיבה משתעשעת ברברה עם כלב הפוינטר שלה, איתו "יותר קל להסתדר." שעה קלה לפני כן (למטה) הד גימה ברברה מיספר תרגילי רכיבה, התקנת הרסן (ימין), עלייה על הסוס, ומעבר מיכשולים.



**עלייה לקינג**  
ברברה מדגימה צורות שונות של טיפוס על סוס. "סוס זאת חיה שאפשר להתאהב בה. אבל אסור להגזים." היא מוסיפה. גם ברברה עצמה היא אובייקט לאהבה ונהנית מהערצתם של חברי המועדון.