

בגין רוצה לארח את המוני ישראל בביתו בשבת - אבל

# אגדת הבית



**העצובה** צעירה דתית שבאה לראש-הממשלה ונאלצה לעבור טכס משפיל בשער הבית, שולחת מבט עצוב פנימה.



**הנער** הצעיר שבא בליוויית אמו והצליח לפלס דרכו בדוחק ולראות את ראש-הממשלה. ההתפעלות ממה שראה ברגעים המעטים ששהה בפנים ניכרת היטב על פני הנער הצעיר.



**המאושרים** אותם שהצליח חזר לאחר מאבק עז נגד אורחים אחרים ונגד הגורל "לוח" בשער להיכנס אל מה שכונה "הבית הפתוח", נראים יוצאים כעבור זמן קצר.



האחרונה נראים כשהם מנסים לפרוץ את מחסום ה"גורילות" - שומרי ראשו של בגין. הכינוי דבק בשומרי ראשו של אישים בכירי ריט בגלל חזותם החיצונית המגושמת והתנהגותם הגסה.

**מהומה רבה** מאות אנשים, בהם תיירים רבים ואזרחים שומרי-מיצוות, שבאו לארח לראש-הממשלה, שבוע טוב" בבית הפתוח" במוצאי השבת



**בגלל מאומה** היוצאים המאושרים, אלה שהצליחו קודם לפרוץ פנימה נראים מחייכים בסיפוק בדרכם החוצה כעבור דקות אחדות. הסינוט שנעברו בהמתנה מחוץ לשער - נשכח. הסיפוק עצום. על הכביש ממול נראים מתגודדים עשרות אזרחים שלא הורשו עלי ידי הגורילות להיכנס ל"בית הפתוח".

**ת** בוא כשבוטע הבא, אדוני, היום אנחנו לא מכניסים! אמר הר מאבטח הגברתן בטון נוקשה. אבל זו הפעם השלישית שאני מכתת את רגלי לבית הפתוח של ראש-הממשלה ולא זר כה להיכנס. התחנן האיש שבא עם לי" דיין. אין דבר, בגין יהיה פה ארבע שנים. ענה לו ה"גורילה" בלעג.

היה זה דרישה אופייני שהתנהל בין אחד מאותם מאות אורחים, ביניהם תיירים רבים, לבין שומרי-ראשו הקשוחים. המצי טיינים בגסות-רוח של מנחם בגין, ברחבת מצודתו הירושלמית של ראש-הממשלה בר רחוב בלפור בבירה.

האיש, כרבים אחרים המצטופפים מדי שבת אחרי-צהריים ברחוב השקט שבש כונת היוקרה טלביה, בה מתגוררים רבים מפקידי הממשלה הבכירים. מול שער-הביר זל הנעול של בית ראש-הממשלה. קיונה ליהנות מכמה דקות בקירבת ראש ממשלת ישראל. אולי לזכות לברכו בברכת שבע טוב, ואם יתמול לו מזול, אולי אף ללחוץ את ידו ולקוד קידה קלה. כל זאת, במיט גרת מדיניות ה"בית הפתוח" שמקיים בגין, ושעליה מרבים כליהתיקשורת לספר. כמו מאות אחרים שהגיעו אותה שבת למטרה זו, נכונה גם לאותו אורח אכזבה עמוקה, למרות שעשה את דרכו זו בפעם השלי-שית, נאלץ לשוב כלעומת שבא. הגור רילה לא אישר את כניסתו.

**הכל בחסדי "הגורילות"**

**כ** שנבחר מנחם בגין לראשות ה-ממשלה, טרחו אנשי יחסי-הציבור שלו להרגיש את עובדת היותו איש צנוע, עממי, שאינו מתנשא גם כאשר הוא מגיע לשררה. כהוכחה לכך סופר על "הבית הפתוח" שנהג לקיים בזמן היותו ראש ה-אופוזיציה, והודגש שהנחוג יימשך למרות