



**הביוגרף הראשי של  
ראש הממשלה (מימין)  
מאשים את יועץ הסתרים  
לשעבר (משמאל)  
בשקרים - וזה משיב  
מילחמה שערה**



**חלפון**

**נגד קאסיים גולדשטיין**

חדשה: חלפון נגד קאסיים גולדשטיין. מבלי לאבד זמן, ישב יעקב חלפון, בן עקבות פירסום רשימתו של גולדשטיין, וכתב מיכתב תגובה למערכת מעריב. כמי שחש את עצמו נפגע, הוא סבר לתמוך שמגיעה לו לפחות זכות ההתגוננות. חלפון שיכפל את המיכתב ב-15 העתקים, שלח אותם ל-15 עיתונאים ואישים במדינה. התקפת-הנגד של חלפון לא נשארה עוד בגדר סוד. היא הכילה בתוכה גילויים מאלימים מאוד על מה שהתרחש מאחורי הקלעים בחצרו הפרטית של ראש-הממשלה.

**שיעור בפוליטיקה הישראלית**



**מרות שאיני אדם חשוב ובר-שתי** רק תעודת-בגרות, קשה לי להסכים לקביעה שהינך מנסה להדביק לי כ"בלופון". כותב יעקב חלפון במיכתבו הגלוי לביוגרף של ראש-הממשלה. "יתכן ואני טועה, לכן בא מיכתב זה. לעומת זאת יש לי עובדות רבות על ניסיונך שלך לעשות אותי, בלופון בימים בהם היינו מקורבים שנינו בינינו, ושנינו כל אחד לחוד, אל ראש-הממשלה - בחו"דשים נובמבר 1975 עד ינואר 1976 - חודשי הספר והנסיעה לארצות-הברית של ראש-הממשלה. "בחודשים אלה, ניסית בכל אשר יכולת, שאני, יעקב יקירי, כלשונך, אמליץ עליך בפני ראש-הממשלה ככותב הספר

יתר לרבין ומתוך חרדה למעמדו המתערער, התגלה כמי שמוקף לתדמיתו של ראש-הממשלה. אם אומנם רצה הביוגרף של ראש-הממשלה ליצור את הרושם כי ראש-הממשלה סבור שכל מה שסיפר חלפון, בעת שיצא להגנתו, לא היו אלא שקרים ובדויות, הוא הציג בכך את יעקב רבין כאדם כפוי-טובה שכדי להציל את עורו הפוליטי הוא מוכן לזרוק את מי שהיה ידידו לכלבים. קשה להאמין שיצחק רבין הוא אומנם כזה. סביר יותר להניח שבלהיטות הרבה להשביע את רצון ראש-הממשלה או רעייתו ולהגן עליהם מפני מה שנראה לו כדי בורה טורדנית, העניק להם הביוגרף חיבוק של דב גולדשטיין.

לא היה זה צעד מזהיר כל כך מבחינת דב גולדשטיין עצמו. הוא אולי העתונאי האחרון במדינה, היכול לראות את עצמו אובייקטיבי וחסר-פניות כבואו לכתוב על יעקב חלפון. יותר מדי קשרים שאינם ופיננסיים קושרים את גולדשטיין לחלפון, מחקופת כהונתם המשותפת בחצרו של ראש-הממשלה. מכדי שניתן יהיה להעריך את התקפת-המחץ המשמיעה שלו על חלפון כפרי שיקול עתונאי קר ומחושב. אילו היה עתונאי אחר כותב מה שכתב גולדשטיין על חלפון, לא יכול היה חלפון אלא להחריש. אבל במקרה זה, היה זה רק צפוי שיועץ-הסתרים לשעבר יחזיר מיל-חמה לביוגרף בנשקו שלו. וכך זכתה הצגת הבידור המפורסמת של הגשש החזיר, חלפון נגד קאסיים קלי, למהדרורה

פרט נוסף הבדיל רשימה זו מרשימות קודמות שהתפרסמו בסוגיית חלפון: היא נכתבה בידי דב גולדשטיין, הכתב הבכיר והמראיין הראשי של מעריב, הנושא גם בתואר הביוגרף הרשמי של ראש-הממשלה יצחק רבין. עובדה אחרונה זו היא שהולידה את גל הליחשושים והניחושים שפשט בעקבות הכתבה בצמרת המדינה: האם שימש הביוגרף פה לנושא הביוגרפיה שלו ומילא בכתיבתו על מר בלופון את שליחותו של ראש-הממשלה? או שמא הוא כתב מה שכתב ללא ידיעת יעקב רבין. רק מתוך רצון להוסיף פרק נוסף לביוגרפיה שהוא עוסק, תמורת תשלום, בכתיבתה?

**שירות דב גולדשטיין**



**ה ריעה הכללית היתה כי מה שנעשה במעריב לרבין היה שירות-דב גולדשטיין.** מאז חשף יעקב חלפון את עצמו בפני הציבור, בשורה של ראיונות לעיתונות ולרדיו, התערערו יחסי הקירבה שלו עם ראש-הממשלה ומישפחתו והגיעו עד לניר-תוק מוחלט. מי שהיה איש סודו ואמונו של יעקב רבין, ברבייתו והמביא והמוציא בלישכתו, הורחק כמי שעשה את שלו ויכול ללכת. העסקן המפא"יי הוותיק, יליד בולגריה, שחשף את עצמו בפומבי מתוך גאמנות

**אם הכיזו ראש-הממשלה יצחק רבין מילחמה על מי שהיה, עד לפני זמן לא רב, יועץ-הסתרים שלו? האם הרי לית לנער את חוצנו מהאישי, הטוען כי בזכותו הגיע אל כס ראש-הממשלה? האם פתח רבין במאבק על תדמיתו הציבורית? שאלות אלה צצו בשבוע שעבר בלב רבים, למיקרא רשימה, סאטירית כביכול, שהתפרסמה מעל עמודי מעריב. תחת הכותרת ראונו עם מר בלופון, התפרסם ראי יון דמיוני עם מי שטוען לקירבת יחסים עם ראש-הממשלה. כותב הרשימה לא הותיר כל מקום לספק מיהו אותו מר בלופון דמיוני, אליו כיוון את המרגמות הכבדות של הסאטירה שלו. אפילו קורא העיתונים השטחי יכול היה לנחש כי הכוונה היא ליעקב חלפון. עסקן מ'פלגת העבודה מבר-שבע, מי ש' היה ממקורביו ומאנשי חצרו של ראש-הממשלה יצחק רבין. במבט ראשון נראתה הכתבה במעריב כאנכרוניזם. אין כמעט מושד-בעט ובעלי טור במדינה, שלא התייחס בשנה האחרונה לתופעה המיוהרת במנה הזאת של יועץ-הסתרים הגלוי של ראש-הממשלה, שהעצות הסודיות שלו ניתנות בפומבי. אלא שהיה בכל זאת חידוש ברשימה בי מעריב. תוך הסתרות לא-כ"כ-אמיצה מאחורי תואר שהודבק לאיש, מבלי לקרוא לילד בשמו, היא האשימה את יעקב חלפון כבדאי חסר מוסר ומצפון, העוסק בבלור פים, הונאות וסיכסוכים, שקרן מועד שכל סיפוריו על אודות קשריו עם ראש-הממשלה אלא אינם אלא בדיה אחת גדולה.**



גולדשטיין בבית-הלבו! הביוגרף של ראש-הממשלה, דב גולדשטיין, בשורה השלישית של המכובדים, בטקס קבלת-הפנים שערך הנשיא פורד בבית-הלבו לראש-הממשלה ופמלייתו בעת הביקור הממלכתי בתחילת השנה. בשורה הראשונה יושבים, מימין לשמאל: הנרי קסינג'ר, לאה רבין, יצחק רבין, נסון רוקפלר ורעייתו ומנכ"ל משרד ראש-הממשלה, שלה, עמוס עירן, גולדשטיין, בחליפת ערב, יושב בשורה השלישית, (קיצוני מימין).