

או.. התאומות הבולגריות". מה קרה להן?

לשימלה, היו נוסעים באופן מיוחד עד ליוגוסלביה, אם היה צורך. כשעלתה המישפחה לישראל, היא התגוררה ב" שכונה הבולגרית שביפו. כשגדלו שתי התאומות והפכו נערות יפהפיות, למדו שתיהן בגימנסיה הרצלית, אך פגישתן עם הסנובה התל-אביבית לא עלתה יפה. מספרת תמי: "אף פעם לא תפסנו ראש בגימנסיה הרצלית, עם הדו" בינר'ים, הרקנאט'ים, השלושים וכל שאר העשירים. לא היינו מסוגלות להסתגל ל" מימסד. היינו פצצות, ולא אהבו אותנו."



רינה עכשיו

מאושרת מאד ב" חברת בעלה הקנדי הצעיר, אישה העסקים אנדי ניוהארט, שלו נישאה בגיל 34.

לא הזמינו אותנו למסיבות, ובכלל לא דיברו איתנו."

כשתמי היתה חילת בפיקוד המרכז, התודעה לראשונה אל הבוהימה. אירי זמר עשה או חזרות בבסיס שבו שירתה עם להקת בצל ירוק. תמי באה לראות חז" רה והיא ואורי, שהיה באותה תקופה חבר של אילנה רובינא, התיידדו.

היום אמרת תמי: "אורי הכיר לי את כל חכמי הדור. ואחד מאותם חכמים היה שחקן ידוע מאד היום, שהתאהבתי בו עד אובדן החושים. היתה לי חברה, שהיום והיה לי ביטחון. היתה לי חברה, שהכירה זריקה בחולון עם אלף ילדים, שהכירה לי את השחקן, ומאז לא תפסקתי לעבור דרך כסית. פנימה עדיין לא העזתי להי" כנס.



רינה, 1967

כתאומחה תמי, היתה גם רינה מלכתה הבלתי-מוכרתת של הבוהימה, עסקה ב"ן השאר בדוגמנות. כאן, מדגימה עבור כתבה בהעולם הזה את אופנת "בוני וקלייד". רינה היתה גם כחבת בעתון נשים.

"אבל ברגע שעשיתי את הצעד הרא" שון, הייתי כבר עמוק בפנים. אז כולם ישבו בכסית. זה היה כמו לשבת בבית. כולם היו סביבי, הצייר דודו עוזו וכל האריקים (איינשטיין ולביא), שעוד היו אז קטנים ולא חשובים."

מאחר יותר הגיעה גם רינה לכסית. שתי האחיות התאומות הפכו המלכות ה" בלתי-מעוררות של הבוהימה. הן הופיעו (המשך בעמוד 30)

מעדות עם הזמן



עם הבוהימה

תמי ורינה, כפי שהן נראות היום, בחזית קפה כסית. (מימין לשמאל) תמי, שמוליק קראוס, משה אישכסית, המשוור דידי מנסי, רינה ומציע מעליחם רחמים, המלצר של בית'הקפה כסית.

עם איש'הקולנוע צביקה שמילוביץ, שימשה רינה כשוש" בינה. תמי היתה נשואה פעמיים, בפעם הראשונה לאקור" לו רינה שמרה על רווקותה עד גיל שלושים וארבע.