

טלי והזדמנות הפז

כשהיא היתה בלהקת הנח"ל, היא נחשבה כאחת החתיכות היותר רציניות שם. וזה היה מיבצע לא קל, אם לוקחים בחשבון שיחד איתה שירתו אז, באותה להקה ממש, חתיכות כמו ירדנה ארזי, מורי אלזני, רותי הולצמן ולאה לופטין, שכולן היום זמרות כשרוניות בזכות עצמן.

אבל למרות המיכשולים החתיכיים האלו, הצליחה טלי סירובטה לבלוט על פני השטח.

כשהיא השתחררה, בא לה לקחת את המיקצוע ברצינות. אלא שבדיוק או התערב ידידו קופידון השובב, בדמותו של ר"ב ברט שובן, שהוא היום הבעל החוקי של טלי, והיא החליטה את שמה תיכף ומיד, ללא כל היסוסים, ושמה בישראל מאז שנישאה לו הוא טלי שומן.

אלא שההיכרות בין קופידון רוברט לבין היפהפייה טלי לא היתה סתמית כלל וכלל. הבעל היה טסודנט בחוג לסיפרות עברית



טלי שומן בחורה עם אמביציה

באוניברסיטת תל-אביב, שם לימדה אמה של טלי, שולמית.

רוברט, שהיה חביב המורה, הוזמן על ידה פעמים אחדות אל ביתה, כדי להכיר את הבת טלי. אלא שהוא חשב, כך מספרת טלי, שהיא נראית כמו האמא שלה, וסירב.

רק אחרי שראה דוקומנט — בצורת תצלום של טלי באחד מעיתוני הערב, ורק אחרי שקרא מתחת לתמונה כי טלי שייכת למחלקת היפותיפות האמיתיות וזיכואצ באלה סופרלטיבים, הואיל הבעל-לעתיד להרים טלפון.

אחרי שהוא שמע בטלפון גם את קולה של טלי, שהוא עדין ושקט, לקח לו בדיוק עשר דקות כדי להגיע אל ביתה ואל בתה של המורה-לסיפרות. ומאז, כמאמר המשו"ררים — בחייהם וכי לא נפרדו.

לאחר נישואיהם ירדו השניים ירושלימה, והם מתגוררים היום בשכונת תלפיות בבירה.

או אחרי שהסתדרה בחיים, שכן הבעל הוא לא רק בחור יפה וצעיר וסטודנט ומאוהב אלא גם איש-עסקים מצליח, החלי טה טלי לשוב אל אהבתה הראשונה, התיאטרון, ונרשמה ללימודים בסמינר הקיבוצים.

היא כבר הספיקה לשחק בסרט אבו אל-בנאת, ולאחרונה סיימה תפקיד חשוב בסרט יהיה טוב סלומוניקו.

טלי, שבאה לפגישה הראשונה עם הבמאי בהפסקה שבין שיעור לשיעור בסמינר נראתה, לדבריה, כליכך רע, עד ששלחו אותה הביתה עליהמקום. אבל כיוון שהיא מאלו שהאמביציה עוד תוליך אותן רחוק, לא ויתרה הקטנה, נפגשה עם הבמאי שוב, ובפעם השנייה הצליחה לשכנע אותו ש' דווקא יש לה מה להציע, הוא, בתמורה, כמעט שהציע לה תפקיד של חייל א' או משהו.

אלא שכאן התערב הגורל הזקן הטוב, שחקנית שאמורה היתה לשחק את תפקיד ויולט, התפקיד שאותו גילמה טלי לבסוף, חלתה, והסמינרסטית העיקשת זכתה בו.

השחקנים שהשתתפו בסרט לצידה של טלי אומרים, שהבמאי פרדי שטיינ הארט מעולם לא התחרט על החלטתו לתת הזדמנות לשחקנית היפה האלמונית, ויותר מזה, הם אומרים שכמו שהיא יפה כך יש לה גם כישרון.

אני, שראיתי אותה בפעולה, מוכנה לקחת את הדברים האלה ברצינות, ולהת' נבא שיום יבוא ואנחנו עוד נשמע רבות על הקטנה.

מסיבה בא - מסיבה לא בא

מי לא היה שם? כולם היו. ראש עיריית אילת — היה, מפקד המישטרה המקומית — היה, מנהל אוניברסיטת אילת — היה, אפילו ראש הכבאים של אילת היה, כולם, כמו שכבר אמרתי.

ובהתחשב בעובדה שהמסיבה היתה מסיבתו של בובי (בוטנאני) סחה, האיש שהצית בזמנו את תחנת-המוניות של אילת אדירוק בגלל שלא היתה שם מונית פנויה בשבילו, הרי מסיבת-הפתיחה של מועדון-החילה החדש שהוא פתח בשבוע שעבר בעיר היתה גם מסיבת-הטלוזה בינו לבין המימסד. אמן, כן יהי רצון.

התיזמורת הנעימה נגינת ספרדיות רומנטיות, ובפתח עמדה יפהייה בלתי-מזוהה בשם יעל, שחילקה לאורחים פרטים אדומים. הקרואים היו מסובים אל השולחנות, וטעמו ממטעמי הטבחית הודית שהובאה עליידי בובי באופן מיוחד מהצפון, כלומר מהארץ. כל היפים והיפות של אילת, ואלה לא מעטים, הפגינו נוכחות חובה, והיו אפילו כמה מהסוג הזה שהצליחו להסתנו למסיבה היישר מתל-אביב.

בין אלה בלשו מייק סמולובצקי, איש יחסי-הציבור חסידי-המסיבות, ואל"ם (מיל), עמוס בנין בלי ציפי שלו, גם רפי נלסון, המלך הבלתי-מוכתר של אילת, לא הדיר את רגליו מן המסיבה של הקונקרונציה.

מה אניד לכם, בוטי הסתובב שם כמו חתן. הוא לחץ ידיים וניראה מבטוט עד הגג. הכל התנהל באופן הכי אלגנטי, קלאסה, ממש קלאסה.

ורק בתל-אביב נשארה ידידתו הדיוט של בוטי, סטודנטית יפה ואינטליגנטית בשם רחל. אולי מישהו יודע למה?

ההכשר של אילנית

היא באמת בחורה נחמדה, אילנית או, כשמה האמיתי בחיים, הנה צ'ח. זמרת מפורסמת מצד אחד, אבל מצד שני בחורה שקטה ונחבאת לגמרי אל הכלים. על ידידותה עם דוקטור יהודה מרמז, שמרה בקנאות רבה, וכשנגמר הסיפור לקח הרבה זמן לאנשים שלא היו מעורבים בעניין לדעת שאכן הוא נגמר.

גם על ידידותה עם העכשווי שלה, נחום כשר, שהוא מהנדס במיקצועו ועוסק כרגע בקבלנות-בניין, שמרה אילנית בסוד.

„בעצם“ היא מספרת, „החברים שלי בכלל לא שייכים לעולם הבידור. את נחום הכרתי דרך חברים שהזמינו אותי לראות את הבית שלו ביפו העתיקה, באתי, הצצתי ונפגעתי. כל זה קרה לפני חצי שנה.

„התחלנו לצאת באופן קבוע, ועם הזמן הסתבר לנו שאנחנו מתאימים אחד לשני, וכשאוהבים, תוכל נראה בסדר, או זה, או שזה בא, או שזה לא בא. ולנו זה בא — או החלטנו להתחתן.“ תקשיבו, תקשיבו, אפשר רק ללמוד מזה.

„אני בכלל לא הטיפוס שהולך אחרי שיגעונות האופנה של הבורמה“, טוענת אילנית, „אז מה אם מקובל לחיות יחד בלי להתחתן. נכון, שעכשיו אנחנו חיים יחד באותה דירה, אבל אם חושבים לטווח רחוק על משפחה וילדים, צריך להינשא.

„מייד כשהתגרשתי משלמה צ'ח, אמרתי שאני רוצה להתחתן שוב.

„למזלי, שלמה הוא הידיד הטוב ביותר שלי. לא היינו יכולים לחיות יחד אפילו יום אחד נוסף, אבל כל זמן שהוא בבית שלו ואני בבית שלי, אנחנו מסתדרים מצויין. הוא ונחום ביחסים לא-נורמליים. בכלל, אני שמרתי על יחסי-ידידות עם



אילנית ונח"ל החלום — יחד

קאריירה שלי, אני לא אוזן בלי שלמה. „בינתיים קבענו, נחום ואני, תאריך נישואין לחודש מארס, וזו תהיה חופה שתיערך בשקט-בשקט, בחוג-המישפחה, אחר-כך, או שנעבור לגור בקוטג' שלי שנבנה עכשיו ברמת-השרון, או שנעבור לבית של נחום, ביפו העתיקה.

„קודם אני מקווה שאצא למסע-הופעות במזרח-הרחוק, וזה יכול הפעם את יפן, תאילנד, והונג-קונג. המסע עוד לא אושר, אבל לי לא איכפת. אם ייצא לפועל או נחום ואני ניסע לירח-דבש של עבודה והנאה, אם לא, נישאר פה ונסדר את הבית. אני ממש מאושרת.“ מסכמת אילנית את השלב החדש בחייה, „ויש לי רק חלום נוסף אחד שאני רוצה להגשים, והוא תוכנית-יחיד. אני מקווה שהמצב ישתפר, ואוכל לצאת בתוכנית כזאת. אם לא, אז גם-כן טוב. כבר הרבה זמן שאני חולמת על ילד, ואולי זאת תהיה ההזדמנות.“

לא יידישע פאפע

אתם זוכרים את הסיפור העצוב וה' רומנטי על אניטה קסירר — בתו של היהלומן המיליונר מבליה, שהימר תה את פיו של אביה, ועל אפו וחמתו ולמרות איומיו שידיר אותה מהירושה נישאה לאשר אהבה נפשה, חיים רוי-זנברג (העולם הזה, 1922)?

ובכן, למרות כל הלחצים התחתנו השניים, כזכור, אצל הרב זלמן-ביץ, וכשבוע אחרי החתונה אף נערכה מסי' בה דתית במלון דבורה, כשבין 200 ה' מוזמנים בולטים הורי הכלה בהעדרם.

אז אם מישהו מכס חשב כי עם הזמן ישלים האב-המיליונר, ככל אב יהודי טוב, עם נישואי הזוג הצעיר — טעות היתה בידו.

לא זו בלבד שהאב לא השלים עם הנישואין, אלא אפילו העובדה שבתו נמצאת כעת בחודשי הריונה האחרונים, לא הצליחה לרכך אותו.

אניטה וחיים, שאין להם מישפחה קרובה בארץ החליטו לנסוע לבלגיה, כדי שאניטה תוכל ללדת את תינוקה ליד הורי בעלה.

כשנודע לאביה של אניטה כי היא מגיעה לבלגיה, אמר כי הוא מוכן לקבל את בתו ואת התינוק שייולד לה, רק בתנאי שהבת תותר על בעלה, מה אניד לכם, היידישע פאפע הוא כבר לא יהיה. נחמה-פורתא זומנה לזוג הצעיר כא' שר לפני שעזבו את הארץ התבשרו כי הבעל הצעיר, חיים רוזנברג, התמנה כמזכיר שגרירות בלגיה בישראל, וגם זה לא הולך ברגל.



אניטה אבא לא מכיר