



**מלכת המים**  
**1972**  
**מטעם**  
**העולם הזה**

**המועמדות**  
**הסופיות**

התחרות בשעתו בכל נערות עמק-הירדן  
נבחרה לאצנית המהירה ביותר בעמק:  
7.9 שניות ל-60 מטר.

בקצב כזה בטוח שאירים עובדיה תגיע  
רחוק.

כיום היא נמצאת רוב הזמן בחדר קטן  
וחשוך, עוסקת במרץ רב בפיתוח והגדלת  
תמונות. היא עצמה התפתחה בבית מאוכך  
לס בתשע נפשות. "יש לי שבעה אחים

**איריס עובדיה 6**



ואחיות. מהם שני תאומים בן ובת ושני  
תאומים בת ובת."  
אחרי שהיא גומרת לקרוא את הספר  
הרומנטי האחרון ("מתה על ספרים שבו  
כיום בהם"), היא תופסת את החבר, שנה  
שלימה בלי פתחון פה לשטן, והולכת  
לרקוד. החבר, סטור  
דנט להנדסתי-חשמל  
בטכניון בחיפה,  
התלהב עוד יותר  
ממנה לרעיון תחר  
רות מלכת-המיים.  
זה מה שנקרא טי  
פוס ליבראלי.



עד מותניים, הוא מישפט אותו יכולה איריס לפזם  
בלא חשש גזומה. האם יעזור לה שיערה הנפלא  
הנכסף והפרס הנכסף לא פחות של חברת טיסו?

**שיער ארוך**

במסעה לקראת התואר

עם מבט כזה לא רחוק היום ושאיפתה של איריס לבוא  
בשערי עולם הזוהר תתגשם. עד אז היא מסתפקת  
הסומק השקוף של הלנה רובינשטיין, הגלו סטיק.  
**לעולם הזוהר** שמעניק לה מקלון

**הנערה**  
**מעכו**

**נ** חישו עד איפה מגיע שיערה של  
מהדורת היופי הזאת? שקט! רק  
בלי מילים גסות.  
את הנכס הזה היא מספחת מאז שהיא  
זוכרת את עצמה, וככה זה נראה היום.  
השחורה והנאוה היא בת 19 והגיעה  
ארצה ממרוקו בהיותה חתיכה בת שנה  
בלבד.  
חמש השנים האחרונות עברו עליה הר  
חק מבית אבא — בקיבוץ אשדות-יעקב.  
"הרבה, הרבה בכיתי להורי, עד שהסכימו  
שאלך לקיבוץ". ודווקא עכשיו כשהיתה  
הנערה צריכה להחליט אם תקשור את  
חייך במשק ותהפוך לרפתנית מן המינ  
יין, קפץ לה הג'וק ועזבה את הקיבוץ.  
"אני רוצה לראות קצת עולם. לצאת אל  
הזוהר שבחוק", מצהירה הכוכבת הפוטנ  
ציאלית.

זה לא אומר שאני לא אוהבת את  
החיים בקיבוץ. היא מוסיפה. "להיפך".  
אבל צריך גיוון בחיים.  
לתחרויות היא דווקא רגילה. אחרי ש-

**אלופת העמק**

נו, עם רגליים באו  
רן כזה, פלא שהיל  
דה רצה מהר? אחרי שניצחה את כל בנות העמק ב-60  
מטר ריצה, החליטה כי מי שרצה מהר מדי, עלולה



לאבד כל מיני דברים בדרך. חפפה יפה את  
שיערה האינסופי בתכשירי וולה הנודעים ובכל הדר  
יופיייה התייצבה לתחרות נשית יותר. הריצה עוררת אולי  
לבריאות, אך מה שווה בריאות בלי קצת זוהר והערצת המונים?