

# העולם הבא

## מיבצע „אפולו 14”

עכשיו, אחרי שהכל עבר בשלום, וה-אסטרונאוטים של „אפולו 13” נחתו חזרה על כדור הארץ, מותר לגלות את הסוד: שום תקלה לא אירעה ב„אפולו 13”. הכך דפק כשורה. אם הייס, לובל וסוויגרט לא נחתו על הירח כמתוכנן, היה זה מפני שבדרכם בחלל גילו כוכב חדש — מסעיר ומושך יותר מכל הכוכבים והירחים הידועים עד כה. „לעזאזל הירח!” אמר לובל, „מוכרחים להודיע ליוסטון על התגלית.” אנשי מרכז הבקרה ביוסטון נסערו לשמע הגילוי. בו במקום הורו לטייסי „אפולו 13” לחזור, ובעוד אלה נמצאים בדרכם חזרה כבר תוכנן מבצע „אפולו 14” לנחיתה על גרם החלל החדש שהתגלה. להלן צילומים בלעדיים מהמסע של „אפולו 14” לגוף השמימי החדש.



נחתו בפלוסיא  
החלו יוסטון



”שוב  
שכחת  
את  
המצלמה?”



”אדוני  
הנשיא,  
הדגל  
הונף!”



אבל, אלוהים, איזה הבדל! עכשיו סוף סוף יש למילים היסטוריות אלה משמעות של ממש.

שנקלטו במרכז הבקרה ביוסטון, הם חזרה מדוקדקת על הדברים שאמרו טייסי „אפולו 11”, הראשונים שנחתו על הירח.

אלה הן הציטטות שהוקלטו מפי האסטרונאוטים של „אפולו 14” שנחתו בשלום על הגוף השמימי החדש שהתגלה. דבריהם,



”בסדר,  
יבאזי,  
רעכשיו  
המסור  
אירד  
לפס,  
לאס,  
לאס...”

סיס. „איך גבול להישגי האדם.” הודיע הנשיא ניקסון בשידור לאומה. „עכשיו נפתחו בפני האדם המודרני, סוף סוף, ארץ פקים חדשים!”

לגלות כושר תושיה רב כדי לחלץ את חברו מהתהום. בעזרת חבל שהיה ברשותו משך את חברו החוצה. רק אז נשם העולם כולו לרוחה. „ניצלנו” אמרו האסטרונאוט-

חלפו כאשר איש-החלל בירנצוייג נעלם בתוך אחד המכתשים שעל פני הגוף החדש, כאילו בלעה אותו האדמה. חברו למסע, איש-החלל שיין וי דה-לבונה, היה צריך

העולם עצר את נשימתו כששני האסטרונאוטים של „אפולו 14” ערכו את סיורם על הגוף השמימי שהתגלה עיי טייסי „אפולו 13”. שעות של מתח וחרדה