



Reichsführers ehorsamster Becher

הציל אותו מעונש - מלא תפקיד מרכזי בחינוך השמדה המונית

את הכפרים יש לשרוף ולמחוק מעל פני האדמה. ברור כי המילים "השודים בתמיכה בפרטיזנים" מופיעות כאן רק לצורך הסחאה. נוסח הפקודה מבחיר בהחלט כי כל הכפרים הרוסיים והפולניים - עמים נחותים מבחינה אנושית וגזעית - נידונו להשמדה טוטאלית.

★ ★ ★

"את הנקבות יש לגרש לביצות..."

לכד חטיבת הפרשים, אליה השתייך בכר, הוצבו למשימה זו רק יחידות מיסטריות מובהקות - עוצבות המיבצע הידועות, בפיקודם של פושעי המלחמה, אשר מהות המיבצע משתקפת בבהירות רבה עוד יותר בפקודות היחידות שהשתתפו בו. המטרה לא היתה רק רצח הקומוניסטים והקומוסארים הפוליטיים, ולא רק הלחימה בפרטיזנים, שהיו עדיין מעטים מאד - אלא קודם כל השמדה מוחלטת של היהודים. כך פקד מפקד גדוד הפרשים השני באחוז באוגוסט לאנשיו:

"יש להרוג את כל היהודים ביריה. את הנקבות היהודיות יש לגרש לתוך הביצות."

נידמה כי בין הפרשים היו אחדים שהיססו. כי באותו יום פירסם הרמן פגליין, מפקד חטיבת הפרשים, פקודה ברורה עוד יותר:

"המפקד הראשי של הסיס הטיל עלי להדגיש בפעם נוספת, לכל מפקד ומפקד, כי כיבוש הרייך הרוסי יהיה אפשרי רק אם נאמץ לעצמנו נוקשות לאירחם, שיטות חריפות ביותר ונאמנות לרעיון הגדול של הפירוד..."

"הרייכספירר הימלר אינו מוכן עוד להתחשב בשום חולשות. הוא יחליט בקור-שליקרח על גורלו של כל מפקד שיהיה יוצא-דופן." וכך בוצעה הפעולה עליידי הפרשים. מובן כי השמדת היהודים היתה סוד כמוס. במיסמכים רישמיים דובר רק על "לחימה בפרטיזנים". תחת מסחה זה נקטלו רבבות יהודים. כדי שהרצח לא ייפסק, חזרו הפקודות והחזירו לראשי "הלוחמים" סיסמות כגון: "הקשר בין יחידות הפרטיזנים מקוים בעיקר עליידי יהודים. כפרים ומשקים הסהורים מיהודים, לא שימשו עד כה בסיסים לפרטיזנים."

מה פירושו של המילים "נוקשות לאירחם ושיטות חריפות ביותר"? בפקודה החטיבתית מס' 8, מיום ה'28 בספטמבר, קובע פגליין:

"במיבצעים גדולים יש לשתף בכל הנסיבות, את שרות-הבטחון (אליו השתייך גם אייכמן) ואת המיסטריות הצבאיות-החשאיות... אמצעי מצויין הוא תלת-בפומבי את הפרטיזנים ואת היסודות הגרועים ביותר של המפלגה הקומוניסטית. בכל המקומות בהם ימצאו יחידות החטיבה, חייבת האוכלוסיה להיעלם מן הרחוב עם נדת החטיבה. יש לירות ללא היסוס!... את כל הזרים, ואת כל הרוסים הנמצאים בדרכים, יש לבדוק באופן החמור ביותר, לשלוח למחנה-שבויים, ובמיקרה של חשד, יש להרגם ביריה."

(משמע: להרוג בכל מיקרה של חשד גרידא, ובעיקר:

אם נמצאת יחידה זמן רב במקום אחד, יש לרכז את כל היהודים בגטו, אם אי-אפשר להשמדם מייד. מובן מאליו שיש לדאוג כי בעלי-המלאכה יישארו בחיים."

גטו - רק כאמצעי זמני, אם היהודים רבים מדי, ואם אין די אנשים כדי להשמדם. אך מובן מאליו שיש לשמור על כוחות-עבודה מועילים - מן הסתם רצענים, חייטים ונפחים, לשם תיקון המדים, האוכפים והפרטות. לאלה גותנים תעודות-מגן - שיטה אותה למד בכר להפעיל, לאחר מכן, בממדים גדולים, בבודפשט. כאן, בביצות פריפייט, למד את העקרונות.

★ ★ ★

האיש שראו ידע כיום

הפרשים לא יכלו להתלונן כי חסרה להם עבודה. כך קובע אחד הדו"חים: "המיבצע של שני גדודי הפרשים בביצות פריפייט נמשך כהלכה. היו שלוש היתקלויות קלות. אין ידיעות על אבידות. נורו כי 3000 יהודים ופרטיזנים."

דו"ח זה מתייחס לתקופה של עשרה ימים. הסיכום הממוצע הוא, איפוא, 300 נרצחים ליום. אפשר להניח בהדאות כי מספר היהודים עלה בהרבה על מספר ה-פרטיזנים. אך אין לשכוח כי הרציחות ההמוניות המאורגנות בוצעו מחוץ למיסגרת זו, עליידי עוצבות-המיבצע. הפרשים הרגו רק את אותם היהודים שניקלעו בדרכם. אך לעתים קרובות הופעלו מחלקות של פרשים כתגבורת לעוצבות-המיבצע, כאשר הרוצחים המקצועיים לא יכלו להתכבד על עומס העבודה. הם הופעלו גם כרדיפה אחרי היהודים שהצליחו להימלט.

בכר טוען כי בתור קציני-קישור במטה החטיבה כלל לא יכול היה להשתתף ב-רציחות. אולם יש פער של שמונה ימים בין התחלת המיבצע ובין העברתו לתפקידו החדש. בשמונה ימים אלה רצח מפקד-המחלקה בכר כמו כל חבריו.

אולם בכר אינו מסתפק בטענה שלא השתתף אישית ברציחות. הוא מרחיק לכת הרבה יותר. בתור קציני-קישור בין פגליין, מפקד החטיבה, ובין הגנרל פון-שנקני-דורף, אלוף פיקוד מרחב-העורף, לא שמע מעולם אף הגה אחו על שום רציחת יהודים שהיא. וחוזו מזה היה פון-שנקני-דורף קציני ישר ואצילי, שלא היה סובל מעשי-זוועה כאלה באזור פיקודו!

זהו טענת-שקר חצופה ביותר. בתור קציני-קישור לא רק ידע על הנעשה, אלא מתפקידו היה להעביר את פקודות-ההשגחה של הפיקוד למפקד החטיבה, ולמסור את הדו"חות של מפקד-החטיבה על ההשמדה לאלוף-הפיקוד. יתר על כן: הקציני קורט בכר היה ידורו האישי ובן-חסותו של פגליין. הוא גם היה ידידו וחברו של מפקדי-היחידות-הפרשים, שביצע את המלאכה ה-עקובה-הדם. מי יאמין כי חבר זה לא שמע מעולם מילה על מעשיהם? על דבר שכל ציפור צייצה אותו מעל הגגות?



נושא הפיקוד
בקיץ 1941 ערכה חטיבת הפרשים, אליה השתייך בכר, טריקות מ-אחורי החזית הרוסית. שנוכחו בעיקר להשגח מדת האוכלוסיה היהודית. תמונות כאלה ניראו לעיני הפרשים העלזים ממש יום ב-יומו - ריכזו היהודים לשם הריגתם ביריה.

בפרק הקודם כבר הכרנו את סרן-הסיס פראנץ קונראד, האיש שגבה אחוזים מ-שוד היהודים בגטו ורשה. הוא סיפר:

"מתוך הסיפורים ששמעתי, הבנתי ש-הורגים את כל היהודים, בתור פרטיזנים. גם ידעתי כי מיד מאחורי החזית פועלות יחידות של שרות-הבטחון, שתפקידן לרכז ולהרוג את כל היהודים. בעיר בוברויסק, בה שכנה מפקדתו של הרמן פגליין, סיפרו לי כי ליד מסלול-התעופה נורו ונקברו כ-50 אלף יהודים."

★ ★ ★

אם שמע זאת קציני-אפסנאות כמו קונראד, איך לא שמע זאת קציני-קישור בכר, שתפקידו היה להעביר את הדו"חות? העניין ברור לגמרי: הן בתור מפקד-מחלקה, הן בתור קציני-קישור, ידע סגן-מישנה קורט בכר על ההשמדה, והשתתף ברציחת רבבות יהודים - גושים, ילדים וגברים.

פקודה מיוחדת מס' 17

גם יחידות אחרות של הסיס-הקרבי, וגם יחידות הצבא, השתתפו בהשמדה המונית של יהודים. אולם חטיבת-הפרשים של פגליין התמחתה באופן מיוחד במקצוע זה. שאפתנותו של פגליין הפכה את חטיבת-הפרשים של הסיס מכשיר נאמן ביותר לטירוף-ההשמדה של הימלר. למרות זאת מסתובבים כיום עשרות קציני פרשי-הסיס בחופש גמור בגרמניה, נחשבים לאורחים מועילים ולעמודי-התחך של החברה והמדינה. האם לא ימצא בית-משפט גרמני שיעסוק במעשי-הזוועה של פרשיה-הסיס בפולין וברוסיה?

לכאורה די בעובדות שפירטנו כדי לאסור מייד את המיליונר. אולם קיימות הוכחות הרבה



עבודתו של פרש

כך בוצעה ההשמדה - יהודים, פולנים, רוסיים וסטים "חשודים" הועמדו ליד קיר, נקטלו בסיי-טונות. הימלר עצמו הטיל על בכר לתאם פ-עולות נגד ה"תת-אנושות", והעניק לו עיטור.

יותר תמורות נגדו. סגן-מישנה בכר השתתף בצורה אחראית ופעילה בחינוך השמדת-היהודים. הוא השתייך לטראסט-המוחות של ההשמדה! זוהי העובדה המרכזית, אותה הוא מבקש להסתיר, כדי להעלים אותה, היה זקוק לאילובי של ברזל. בגללה הקדיש בשנת 1944 מאמצים כה אויירים לנסיגונו להופיע בתור מציל-היהודים.

ב-11 ביולי 1941 הטיל הרייכספירר הימלר, בפקודה מיוחדת מס' 17, על סגן-מישנה-הפרשים לתפקידים-מיוחדים קורט בכר לתאם את כל פעולות חטיבת-הפרשים במלחמה נגד התת-אנושות, באישורו של אלוף-מישנה הרמן פגליין.

זוהי פקודה מיוחדת-במינה. המפקד הראשי של הסיס הטיל במישורין תפקיד מיוחד על סגן-מישנה. בתוקף פקודה זו, יכול היה לשגר יחידות, לתבוע ולשלוח תגבורות, לתאם בין יחידות שונות העוסקות בתפקידים שונים.

איך מנסה עתה בכר להיחלץ מאישום זה? "אמנם קיבלתי פקודה כזאת של הרייכספירר, אבל לא ביצעתי אותה. חיבלתי בה."

אבל אין לו מול.

★ ★ ★

ברכה אישית של הימלר

כ"י קיים גם מכתב אישי של הימלר לבכר, מחדש 'נואר 1943, בו מברך הימלר את בכר על קבלת עיטור. במכתב זה מדבר הימלר על "פעולתו הבלתי-נרתעת" של בכר "במלחמה נגד התת-אנושות".

ובכן: בפקודה המיוחדת מס' 17 הטיל הימלר על בכר לתאם את הפעולות נגד התת-אנושות (בלשון הנאצית - יהודים, פולנים, רוסיים וכו'), במכתבו, כעבור שנה וחצי, הוא מברך אותו על פעולתו הבלתי-נרתעת באותה מלחמה עצמה.

אילו ניגנע בכר מלבצע את הפקודה, או אילו חיבל בה - האם היה הימלר מוצא לנכון לברכו באופן אישי על מילוי הפקודה?

גילויים - והיעלם - של שני מיסמכים מכריעים אלה (שהיו מזכים את בכר בעונש-מוות בטוח בכל בית-משפט ישראלי) יכלו להחית רקע לרומאן בלשים מרתק. מחברי המסך בעמוד 18